

MIỄN PHÍ



CUỐN SÁCH CHỨA NIÊM PHONG

**CHÚA JÊSUS CHRIST TRỞ LẠI
MẶC KHẢI CỦA THỜI KỲ CUỐI CÙNG**

ĐẠO LÀNH

BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC

Nguồn & Liên hệ:

Trang web: <https://www.mcreveil.org>

E-mail: mail@mcreveil.org

Chúa Jêsus Christ Là Đức Chúa Trời Chân Thật Và Là Sự Sống Đời Đời.

Còn như người, hỏi Đa-ni-ên, người hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấy sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.

Đa-ni-ên 12:4

Người trả lời rằng: Hỏi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

Đa-ni-ên 12:9-10

**Trước khi bạn bắt đầu đọc giảng dạy này,
Hành thiện cho một vài phút về câu hỏi sau đây:**

Nơi bạn sẽ dành thời Vĩnh cửu của?

Trong Thiên Đàng?

Hoặc

Trong Địa Ngục?

**Địa Ngục là có thật, và nó Vĩnh cửu.
Hãy suy nghĩ về nó!**

Đọc tốt! Xin Đức Chúa Trời tiết lộ bản thân cho bạn!

Cảnh báo

Cuốn Sách này là miễn phí và không có cách nào tạo thành một nguồn thương mại.

Bạn có thể tự do sao chép Cuốn sách này để rao giảng, hoặc phân phối nó, hoặc cũng để truyền giáo của bạn trên Mạng xã hội, miễn là nội dung của nó không bị sửa đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào và trang web mcreveil.org được trích dẫn như một nguồn.

Khốn cho bạn là những tay sai tham lam của sa-tan, những người cố gắng tiếp thị những lời dạy và lời chứng này!

Khốn khổ cho bạn, những đứa con trai của sa-tan, người mà bạn muốn xuất bản những lời dạy và lời chứng thực này trên Mạng xã hội trong khi che giấu địa chỉ của trang web www.mcreveil.org hoặc làm sai lệch nội dung của chúng!

Hãy biết rằng bạn có thể thoát khỏi hệ thống tư pháp của con người, nhưng bạn chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Ma-thi-ơ 23:33

Mục Lục

Cảnh báo	3
1- Giới thiệu	6
2- Phép Báp Têm Bằng Nước là gì?	6
2.1- Sự cứu rỗi.....	6
2.2- Sự Ra đời Mới	10
2.2.1- Sinh ra từ Nước và Thánh Linh có nghĩa là gì?	10
2.2.2- Tại sao phép báp-têm bằng nước cần thiết không?.....	10
2.3- Nhận diện với cái chết và sự phục sinh của Chúa Christ	10
2.4- Cam kết sống cuộc đời của Chúa Jêsus Christ	11
3- Phép Báp-têm Bằng Nước, Phép Báp-têm của Giăng, và Phép Báp-têm về Sự an nãn	11
3.1- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm Bằng Nước?	11
3.2- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm của Giăng?	11
3.3- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm về Sự an nãn?	12
4- Làm gì trước khi Báp-têm Bằng Nước?	12
4.1- Tin: Một điều kiện tiên quyết cho Phép Báp-têm	12
4.2- Xưng tội của tội lỗi: Một điều kiện tiên quyết cho phép Báp-têm	13
4.2.1- Làm thế nào để xưng tội lỗi?	13
4.2.2- Những tội lỗi nào để thú nhận tuyệt đối?.....	14
5- Làm thế nào nên Báp-têm Bằng Nước được thực hiện?	15
6- Báp-têm Bằng Nước ở đâu được thực hiện?.....	17
7- Khi nào Báp-têm Bằng Nước nên được thực hiện?	17
8- Ở tuổi nào người ta có thể được phép báp-têm?.....	19
9- Ai có thể báp-têm ai đó?	21
10- Trong những gì tên chúng ta nên làm phép báp-têm?	22
11- Người ta có thể được phép báp-têm lại không?	23
11.1- Thông điệp của phúc âm không được hiểu rõ	23
11.2- Sự lựa chọn để được phép báp-têm đã không được tự nguyện	23
11.3- Phép báp-têm không được thực hiện bởi một người đầy tớ thật của Đức Chúa Trời	23
11.4- Phép báp-têm đã được thực hiện trong một môn phái	24
11.5- Phép báp-têm đã được thực hiện bởi một người phụ nữ.....	24
11.6- Phép báp-têm không đã được thực hiện bằng cách ngâm	25
12- Chúng tôi có thể từ chối phép Báp-têm Bằng Nước cho ai đó?.....	25

13- Người ta có thể từ chối phép báp-têm bằng nước và được cứu không?	27
14- Một người có thể vào Thiên đàng mà không chịu phép báp-têm không?	28
15- Một người có thể báp-têm bằng nước và đi vào Địa ngục?.....	29
16- Những gì phép Báp-têm Bằng Nước không phải là	29
17- Phép Báp-têm Bằng Nước có phải là một lựa chọn không?	30
18- Tâm quan trọng của phép Báp-têm Bằng Nước	32
19- Làm gì sau khi phép Báp-têm Bằng Nước?	33
19.1- Cần thận với sự dụ dỗ.....	35
19.2- Các yếu tố của sự phân biệt	35
19.3- Đức Chúa Trời yêu cầu tôi đặt mình xa nhau cho anh ta	37
20- Thực hành không chinh thống.....	39
20.1- Lệ phí cho lễ phép báp-têm	39
20.2- Các khóa học báp-têm và huấn luyện phép báp-têm	41
20.3- Trang phục đặc biệt cho lễ phép báp-têm.....	41
20.4- Tập thể phép báp-têm	41
21- Kết luận	42
21.1- Ai là cơ-đốc nhân?.....	42
21.2- Địa ngục là gì?	43
21.3- Một số yếu tố của sự hiểu biết.....	44
21.4- Cảnh Báo.....	45
21.5- Thông điệp cho các linh mục và cái gọi là mục sư người lừa dối người dân của Đức Chúa Trời.....	47
Lời mời	48

BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC

1- Giới thiệu

Được yêu mến trong Chúa, và tất cả các bạn đọc giảng dạy này, hòa bình sẽ đến với bạn! Tôi ban phước cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, Cha của Chủ chúng ta và Chúa là Chúa Jêsus Christ, Đấng trong sự thành tín của Ngài ban cho tôi ân điển để ban cho bạn sự dạy dỗ này về báp-têm bằng nước, mà Kinh Thánh còn gọi là phép báp-têm của Giăng hay phép báp-têm của sự ăn năn.

Trong sách Giăng ở chương 1, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều là sinh vật của Đức Chúa Trời, nhưng không phải tất cả đều là con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng việc tự nguyện chọn trở thành con của Đức Chúa Trời là tùy thuộc vào mỗi người. Và điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh là đón nhận Chúa Jêsus Christ như Chúa và Đấng Cứu Rỗi cá nhân, và tin vào tên của Ngài. Đây là những gì chúng ta đọc trong Giăng 1:12-13 **"*Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, ¹³là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.*"** Điều kiện để trở thành con Đức Chúa Trời vì vậy là điều kiện nằm trong tầm tay của mọi người. Vì vậy, mỗi người có thể, nếu muốn, rời bỏ địa vị của một thụ tạo đơn sơ của Đức Chúa Trời, thành một con cái của Đức Chúa Trời. Sau đó, chỉ cần anh ta tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi cá nhân là đủ.

Và để nhận được Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa cá nhân, theo Kinh Thánh, người ta phải tin vào Ngài và được phép báp-têm. Mác 16:16 nói: **"*Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.*"** Phép báp-têm bằng nước có liên quan mật thiết đến sự cứu rỗi; và với tầm quan trọng của nó, chúng tôi thấy tốt nhất là nghiên cứu nó theo cách đầy đủ nhất có thể, trả lời tất cả các câu hỏi mà bạn tự hỏi rất thường xuyên.

2- Phép Báp-têm Bằng Nước là gì?

2.1- Sự cứu rỗi

Trước khi chúng tôi xác định báp-têm bằng nước, chúng ta hãy nói chuyện về sự cứu rỗi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng lúc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã cảnh báo con người rằng không vâng lời sẽ dẫn đến cái chết. Sáng Thế 2:16-17 **"*Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; ¹⁷nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai người ăn chắc sẽ chết.*"** Sa-tan, người đã đã mất vinh quang của Chúa, bởi vì niềm tự hào của mình và cuộc nổi loạn, được ghen để xem người đàn ông này được hưởng lợi từ vinh quang của Chúa. Và sa-tan, người biết rằng Đức Chúa Trời không dung thứ tội lỗi, cũng biết rằng chỉ cần mình dẫn dắt con người đến tội lỗi là đủ, để con người đến lượt mình bị Đức Chúa Trời khước từ và đánh mất vị trí đặc quyền của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Anh ta đặt một cái bẫy cho con người và dẫn dắt anh ta xảo quyết vào tội lỗi. Và tội lỗi đã mở ra cánh cửa dẫn đến cái chết trong cuộc sống của con người. Rô-ma 5:12 **"*Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.*"**

Bạn có thể tự do sao chép cuốn sách này và phân phối nó. Nhưng nó bị cấm để sửa đổi hoặc thay đổi nó.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời, vì tình yêu của Ngài dành cho con người, đã chọn không bỏ rơi con người mà không cho anh ta một cơ hội để ăn năn. Vì vậy, Ngài đã ban cho con người cơ hội để được tha thứ tội lỗi của mình, để đến gần Đức Chúa Trời. Vì trong mắt của Đức Chúa Trời, chỉ có máu có thể quét sạch tội lỗi, Đức Chúa Trời đã cho phép con người hiến tế động vật. (Lê-vi Ký 4) vậy là máu của những động vật sẽ che tội lỗi của mình. Đó là những gì con người đã thực hành trong quá khứ, trong những gì Đức Chúa Trời đã gọi là Giao ước cũ. Hê-bơ-rơ 9:22 *"Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: **không đổ huyết thì không có sự tha thứ.**"*

Đức Chúa Trời, để biểu hiện tình yêu của mình cho người đàn ông, ông đã thực hiện trong hình ảnh của mình, một lần nữa đã chọn làm cho sự cứu rỗi dễ tiếp cận hơn với con người. Ông cho phép chỉ có một sự hy sinh vĩnh viễn để thay thế nhiều sự hy sinh đã phải thực hiện, tùy thuộc vào loại tội lỗi cam kết, và rằng ông đã phải làm mới mỗi lần. Để có được giải pháp này cuối cùng, Đức Chúa Trời nghĩ rằng nó tốt hơn để biến đổi con trai riêng của mình, thành một sự hy sinh. Ông đã quyết định làm cho con trai chỉ của Ngài, chiên con vì sự chuộc tội lỗi. Đó là lý do tại sao ông gửi Chúa Jêsus Christ để chết cho tội lỗi của người đàn ông, để trở thành một sự hy sinh cho tất cả các tội lỗi của tất cả mọi người.

Hê-bơ-rơ 9:11-14 *"¹¹Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. ¹²Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. ¹³Vì nếu huyết của dê đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, ¹⁴huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặt hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là đường nào!"*

Khải Huyền 5:9 *"Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước."*

Từ đó về sau, đối với con người để tiếp cận Đức Chúa Trời, ông không còn cần phải thực hiện hy sinh, ông chỉ cần phải chấp nhận sự hy sinh này mà Chúa đã cung cấp. Sự hy sinh này được gọi là Chúa Jêsus Christ. Vì vậy, trong thực tế, không có người đàn ông nào sẽ xuống địa ngục vì tội lỗi vì sự hy sinh cho tội lỗi của người đàn ông đã được thực hiện. Giăng 19:30 nói: *"Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: **Mọi việc đã được trọn ...**"* Thông qua sự hy sinh của Jêsus Christ là Chiên Đức Chúa Trời, con người không còn được coi là một tội nhân trong con mắt của Đức Chúa Trời. Christ đã chết trên thập tự giá với **tất cả** tội lỗi của **tất cả mọi** người. Bất cứ ai sẽ thấy mình ở dưới địa ngục, sẽ thấy mình ở đó không phải vì tội lỗi, mà vì đã từ chối kế hoạch cứu rỗi của Chúa cho cuộc đời mình, vì đã từ chối sự hy sinh mà Chúa ban cho anh ta vì tội lỗi của mình. Sự cứu rỗi của con người vì thế không phụ thuộc vào số tội lỗi hay loại tội lỗi mà anh ta đã phạm phải; sự cứu rỗi của con người phụ thuộc **hoàn toàn** vào sự hy sinh của Jêsus Christ.

Trong mắt của Đức Chúa Trời, người đã phạm một tội lỗi không khác với kẻ đã phạm một ngàn. Và người vừa nói dối, không khác gì người đã thực hiện một vụ cướp hoặc giết người. Mỗi tội lỗi đều đáng chết. Do đó, chính con người trong sự thiếu hiểu biết của mình tin rằng có những tội lỗi nhỏ mà không có hậu quả thực sự trước Chúa và những tội lỗi lớn. Đó là một sai lầm. Một tội lỗi duy nhất, dù nhỏ trong mắt con người hay không, cũng đủ để dẫn con người xuống Địa ngục. Rô-ma 6:23 *"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta."*

Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi của con người không phụ thuộc vào số tội lỗi mà con người phạm phải hoặc vào loại tội lỗi mà anh ta phạm phải, hoặc vào bản chất của tội lỗi này. Mỗi tội lỗi, "lớn" hay "nhỏ", bị xóa sạch, đều cần máu. Điều này có nghĩa là nếu bạn phạm tội và bạn muốn thấy tội lỗi này được Chúa tha thứ và xóa sạch, bạn sẽ cần máu. Và máu duy nhất có thể quét sạch tội lỗi là máu của Jêsus Christ, người đã được Chúa hy sinh để tha thứ tội lỗi. Sau đó, bạn hiểu tại sao sự cứu rỗi của mỗi người phụ thuộc **hoàn toàn** vào Jêsus Christ, chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông khác, hoặc vào một Đức Chúa Trời khác, hoặc thậm chí vào bất kỳ truyền thống nào. Công vụ 4:12 *"Chẳng có sự cứu rỗi trong **đấng nào khác**; vì ở dưới trời, **chẳng có danh nào khác** ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."*

Ngoài Jêsus Christ, không có người đàn ông nào khác chết để cứu người đàn ông khỏi tội lỗi của họ. Thậm chí không ai có thể chết để cứu đàn ông khỏi tội lỗi của họ, bởi vì chỉ có một người đàn ông chưa bao giờ phạm tội mới có thể cứu được đàn ông. Và như chính bạn biết, mỗi người đàn ông sinh ra từ một người đàn ông và một người phụ nữ, đã được sinh ra trong tội lỗi, và như vậy, không còn có thể yêu cầu cứu bất cứ ai khỏi tội lỗi. Vì vậy, hãy nhớ điều đó rất tốt các bạn thân mến, sự cứu rỗi đó không liên quan gì đến các tôn giáo, sự cứu rỗi đó không liên quan gì đến truyền thống, và sự cứu rỗi đó không liên quan gì đến phong tục của đàn ông. **Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai chấp nhận sự hy sinh máu của Jêsus Christ**, máu duy nhất có thể thanh tẩy và quét sạch tội lỗi.

Vì vậy, cho dù bạn tự xác định mình là một Kitô hữu, hay là một người Hồi giáo, hay là một người Công giáo, hay là một Phật tử, hoặc là một người vô thần, hoặc là một người theo thuyết vật linh, hãy biết rằng không có tôn giáo nào cứu, không có người nào khác ngoài Chúa Jêsus Christ cứu, không có triết lý nào cứu, không có truyền thống nào cứu, không có tổ tiên cứu. Chỉ một mình Chúa Jêsus Christ đã phó mạng sống của Ngài để cứu nhân loại. Giăng 3:16 *"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."*

Thuộc hoặc không đến một nhà thờ không phải là quan trọng, bởi vì không có nhà thờ có thể tiết kiệm. Là một thành viên của gia đình của một linh mục hoặc mục sư, hoặc bất kỳ tước vị khác của Đức Chúa Trời, không quan trọng, bởi vì không có người đàn ông có thể tiết kiệm, và không có mối quan hệ con người có thể tiết kiệm. Các tiêu đề nhiều hơn hoặc ít gây hiểu nhầm chúng tôi có trong xã hội sẽ không có tầm quan trọng trước khi bản án của Đức Chúa Trời. Mức độ trí tuệ chúng ta sẽ không đóng góp vào ngày Phán quyết. Jêsus Christ là, và vẫn là cửa khẩu **duy** nhất để thiên đường. Giăng 10:9 nói: **"Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ."** Giăng 14:6

nói: "Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

Tại sao Jêsus Christ và không một ai đó khác? Bởi vì Chúa Jêsus Christ một mình đã hy sinh bản thân mình vì tội lỗi của nhân loại. Không có người đàn ông khác, thậm chí không một nhà tiên tri, chết cho tội lỗi của chúng tôi; Và không có người phụ nữ, thậm chí không mẹ của Jêsus, chết cho tội lỗi của chúng tôi. 1Ti-mô-thê 2:5-6 nói: *"⁵Vì chỉ có **một Đức Chúa Trời**, và chỉ có **một Đấng Trung** bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; ⁶Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. ..."*

Tất cả những người công giáo dốt nát, những người tin rằng để được phép báp-têm và thậm chí cả xác nhận, bây giờ hiểu rằng họ chưa bao giờ biết Jêsus Christ thật sự. Nếu cái chết ngạc nhiên họ, nó là trực tiếp trong Địa ngục rằng họ sẽ đất. Họ tốt hơn ăn năn, trong khi vẫn còn thời gian. Nếu họ chọn để kiên trì và vẫn còn trong phái khả ố này, đó là trong lửa của Địa ngục rằng họ sẽ hiểu rằng giáo lý của xác nhận, các hiệp thông đầu tiên và thứ hai, là của ma quỷ.

Như chúng ta đã đọc trong Giăng 1:12-13, Đức Chúa Trời đã cho phép mỗi người lựa chọn trở thành con của Đức Chúa Trời. Không ai bị loại trừ khỏi sự cứu rỗi, và không ai bị buộc phải chấp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho miễn phí. Mọi người phải chấp nhận nó một cách tự do, tự nguyện và có ý thức. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chỉ có con cái của Đức Chúa Trời sẽ vào Thiên đàng. Và Thiên đàng, giống như Địa ngục, là vĩnh cửu. Vì vậy, không phải tất cả mọi thứ kết thúc sau khi chết như một số người nghĩ. Đó là sau khi chết, cuộc sống thực sự bắt đầu, cuộc sống vĩnh cửu.

Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Hê-bơ-rơ 9:27 *"... Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét."* Sau phán xét này sẽ có một cuộc chia ly: Một số người sẽ dành sự sống vĩnh cửu của mình với Đức Chúa Trời, trong hạnh phúc hoàn hảo và những người khác sẽ dành sự vĩnh cửu của họ trong lửa. Ma-thi-ơ 25:31-41, 46 *"³¹Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của Ngài. ³²Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; ³³để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. ³⁴Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: **Hỡi các người được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sẵn sẵn cho các người từ khi dựng nên trời đất. ...** ⁴¹Kể đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: **Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sẵn sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. ...** ⁴⁶**Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.**"* Đây là sự lựa chọn, bạn sẽ làm cho trên trái đất này sẽ xác định nơi mà bạn sẽ chi tiêu **vĩnh cửu của bạn**.

Chúa nói với chúng ta trong Giăng 3:18 *"... ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời."* Và trong Mác 16:16 chúng ta đọc: *"... nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt."* Vì vậy, tất cả những người sẽ không tin vào Chúa Jêsus Christ sẽ được lên án! Nó không có gì để làm với những điều tốt hay xấu bạn đã có thể làm trên trái đất. Nó không có gì để làm với các công trình tốt. Nó không có gì để làm với tôn giáo của bạn. Nó không có gì để làm với nguồn gốc của bạn, nó không có gì để làm với hải quan của bạn,

và nó không có gì để làm với màu sắc của làn da của bạn. Chỉ cần một thực tế của không tin vào Chúa Jêsus lên án bạn, ngay cả khi bạn là người đàn ông hào phóng nhất trên thế giới.

2.2- Sự Ra đời Mới

Bây giờ, khái niệm về sự cứu rỗi đã được giải thích rõ ràng, chúng ta hãy thử xem con người nên đi về nó như thế nào, để được cứu. Kinh Thánh nói gì? Mác 16:16 nói: "**Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi. ...**" Nó nổi lên sau đó rằng để được lưu, người ta phải tin tưởng và được phép báp-têm. Đoạn này cho thấy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã liên kết phép báp-têm để cứu rỗi, làm cho phép báp-têm một điều kiện để đi đến thiên đàng. Giăng 3:1-5 cho biết: "...³...*Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.* ⁴*Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?* ⁵*Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.*" Như chúng ta vừa đọc, sẽ không có ai vào Thiên đàng mà không được sinh ra từ nước và Thánh Linh.

2.2.1- Sinh ra từ Nước và Thánh Linh có nghĩa là gì?

Khi chúng ta tin vào Chúa Jêsus và được phép báp-têm bằng nước, **chúng ta được sinh ra từ nước**. Chúa đáp lại cho chúng ta Chúa Thánh Linh là sự bảo đảm của sự cứu rỗi và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong chúng ta, làm cho chúng ta trở thành một người được **sinh ra bởi Thánh Linh**. Bằng cách này, chúng ta trở thành một nơi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Từ lúc đó, chúng ta rời khỏi địa vị của một người **chỉ được sinh ra từ xác thịt**, đến địa vị của một người, ngoài việc được sinh ra từ xác thịt, còn được sinh ra **từ nước và Thánh Linh**. Do đó, chúng tôi trở thành một người được **sinh ra một lần nữa**.

2.2.2- Tại sao phép báp-têm bằng nước cần thiết không?

Bạn có thể tự hỏi tại sao nó là hoàn toàn cần thiết để được báp-têm bằng nước để được vào Nước Đức Chúa Trời. Câu trả lời đơn giản nhất là đây: **Chúa muốn nó là như vậy**. Hãy biết rất rõ, anh bạn, rằng bạn không ở đó để thách thức Chúa, bạn ở đó để vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời là trên tất cả các Đấng tạo hóa của bạn, không phải là một tính cách đơn giản mà bạn có thể tự do cạnh tranh. Do đó, Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài đã chọn làm phép báp-têm bằng nước mà Kinh Thánh cũng gọi phép báp-têm sám hối, một yếu tố cứu rỗi. Nếu phép báp-têm ở đó để mang lại cho chúng ta sự ăn năn, và vì không có sự ăn năn, không ai có thể được cứu, chúng ta hiểu tại sao cần phải được báp-têm bằng nước để được cứu, cho một người muốn được cứu.

2.3- Nhận diện với cái chết và sự phục sinh của Chúa Christ

Kinh Thánh cũng trình bày phép báp-têm bằng nước như nhận diện với cái chết và sự phục sinh của Chúa Christ. Điều này có nghĩa là bằng cách được báp-têm, chúng ta chết liên quan đến kiếp trước của chúng ta để sống từ bây giờ chỉ dành cho Chúa Jêsus Christ. Thật vậy, khi chúng ta đắm chìm trong nước phép báp-têm, chúng ta được chôn cùng với Chúa Christ và khi chúng ta ra khỏi nước,

Bạn có thể tự do sao chép cuốn sách này và phân phối nó. Nhưng nó bị cấm để sửa đổi hoặc thay đổi nó.

chúng ta được phục sinh với Ngài. Đây là những gì chúng ta đọc trong các đoạn sau:

Rô-ma 6:3-4 *"³Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? ⁴Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy."*

Cô-lô-se 2:12 *"Anh em đã bởi **phép báp-tem được chôn với Ngài**, thì cũng **được sống lại với Ngài** bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại."*

Cô-lô-se 3:1-3 *"¹Vậy nếu anh em **được sống lại với Đấng Christ**, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. ²Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; ³**vì anh em đã chết**, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời."*

Trong kết luận, để được báp-têm là để chết liên quan đến tội lỗi, để trở thành một sinh vật mới. 2Cô-rinh-tô 5:17 *"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, **thì này là người dựng nên mới**; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới."*

2.4- Cam kết sống cuộc đời của Chúa Jêsus Christ

Đối với những người muốn phép báp-têm, điều quan trọng là bạn hiểu rằng báp-têm bằng nước không chỉ là một cam kết, mà còn là lời thề từ bỏ cuộc sống cũ của bạn. Được báp-têm có nghĩa là được sinh ra một lần nữa. Khi bạn được báp-têm, bạn thực hiện một cam kết để bắt đầu một cuộc sống mới, theo khuôn mẫu của Chúa Christ, nghĩa là, đi bộ khi Chúa Christ tự bước đi. 1Giăng 2:6 *"Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm."* Do đó, phép báp-têm bằng nước là lời thề vâng lời Đức Chúa Trời và sống cho Ngài trong Chúa Jêsus Christ.

3- Phép Báp-têm bằng Nước, Phép Báp-têm của Giăng, và Phép Báp-têm về Sự an nãn

Có một sự khác biệt giữa phép báp-têm bằng nước, phép báp-têm của Giăng, và phép báp-têm về sự an nãn? Tuyệt đối không! Theo Lời Đức Chúa Trời, không có sự khác biệt giữa các thuật ngữ "**phép báp-têm bằng nước**", "**phép báp-tem về sự an nãn**" và "**phép báp tem của Giăng**". Tất cả đều có nghĩa giống nhau.

3.1- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm Bằng Nước?

Đơn giản là vì phép báp tem này được thực hiện trong nước, trái ngược với báp-têm bằng Thánh Linh được thực hiện trong Chúa Thánh Linh.

3.2- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm của Giăng?

Đơn giản chỉ vì nó là Giăng người đã được gửi đến làm điều này báp tem. Bộ báp-têm bằng nước đã được giao phó của Đức Chúa Trời để Giăng. Đây là lý do tại sao hẳn được gọi là Giăng Báp-tít. Cũng giống như cách chúng ta gọi phép báp tem bằng nước, phép báp-têm của Giăng, trong cùng một cách chúng ta có

thể gọi là lễ báp-têm bằng Thánh Linh, báp-têm của Chúa Jêsus, bởi vì nó là Chúa Jêsus người báp-têm Chúa Thánh Linh.

3.3- Tại sao thuật ngữ phép Báp-têm về Sự ăn năn?

Đơn giản bởi vì phép báp-têm này dẫn con người đến sự ăn năn, như Gioan Tẩy Giả nói trong Tin Mừng Ma-thi-ơ 3:11 **"Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các người ăn năn; ..."**

Họ là những con quý của các giáo phái người giữ rằng Chúa Jêsus Christ Mình là Đức Chúa Trời Cha, Con trai và Chúa Thánh Linh, những người đang cố gắng để hỗ trợ điên rồ của họ bằng cách chứng minh rằng có một sự khác biệt giữa ba thuật ngữ này. Không được làm theo các thầy phù thủy, nếu bạn không muốn chi tiêu vĩnh cửu của bạn trong địa ngục. Đây là những người đã chọn Địa ngục, họ hiện đang tuyển dụng những người sẽ đi cùng họ ở đó. Chạy trốn khỏi những con quý nếu bạn trân trọng sự cứu rỗi của bạn, hoặc ở lại với chúng nếu bạn thích Địa ngục. Trong mọi trường hợp, bạn được cảnh báo!

Tóm lại, hãy nhớ rằng **Phép Báp-têm Bằng Nước = Phép Báp-têm của Giăng = Phép Báp-têm về Sự ăn năn**. Điều này được xác nhận bằng các đoạn văn sau: Ma-thi-ơ 3:11 **"Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các người ăn năn; ..."** Lu-ca 3:3 **"Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội."** Công vụ 1:5 **"Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh."** Công vụ 13:24 **"Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên."** Lu-ca 7:29 **"Cả dân chúng cùng kẻ thu thuế chịu Giăng làm phép báp-têm, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình."**

4- Làm gì trước khi Báp-têm Bằng Nước?

Cho một lễ phép báp-têm bằng nước để có giá trị trước khi Đức Chúa Trời ơi, một số điều kiện phải được hoàn thành. Người cam kết chịu phép báp-têm phải tin và thú nhận tội lỗi của họ.

4.1- Tin: Một điều kiện tiên quyết cho Phép Báp-têm

Kinh Thánh nói với chúng ta trong Mác 16:16 rằng **"Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt."** Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải tin trước khi được báp-têm. Ở cấp độ này một chút chính xác là cần thiết. Trong Gia-cơ 2:19 có viết: **"Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ."** Do đó, tin không chỉ có nghĩa là nhận ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời vì đó là trường hợp của nhiều người trên thế giới này. Tin có nghĩa là nhận ra rằng Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Chấp nhận sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, nghĩa là chấp nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của bạn và nhận Ngài làm Chủ mới với tất cả sự phục tùng mà điều này ngụ ý. Đây là ý nghĩa của việc **"trao cuộc sống của một người cho Chúa Jêsus"**.

Những câu sau đây xác nhận rằng trước khi được phép báp-têm, trước tiên người ta phải tin:

Công vụ 2:37-41 ³⁷Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, **chúng ta phải làm chi?** ³⁸Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhờ danh Đức Chúa Jê-sus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. ... ⁴¹Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh."

Công vụ 8:12 "Nhưng khi chúng đã **tin** Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jê-sus Christ cho mình, thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu phép báp-tem."

Công vụ 8:13 "Chính Si-môn cũng **tin**, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp..."

Công vụ 8:36-38 ³⁶Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nay, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chẳng? ³⁷Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi **tin** rằng Đức Chúa Jê-sus Christ là Con Đức Chúa Trời. ³⁸Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan."

Công vụ 16:31-34 ³¹Hai người trả lời rằng: Hãy **tin** Đức Chúa Jê-sus, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. ³²Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. ³³Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. ³⁴Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã **tin** Đức Chúa Trời."

Công vụ 18:8 "Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều **tin** Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng **tin** và chịu phép báp-tem."

4.2- Xưng tội của tội lỗi: Một điều kiện tiên quyết cho phép Báp-têm

Bất cứ ai tin vào Chúa Jê-sus Christ đều phải thú nhận tội lỗi của mình; và việc xưng tội phải được thực hiện trước khi ngâm mình trong nước báp-têm, như chúng ta đã đọc trong các đoạn sau:

Ma-thi-ơ 3:5-6 ⁵Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; ⁶**và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.**"

Mác 1:5 "Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, **xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.**"

Bây giờ rõ ràng rằng việc xưng tội là một điều kiện tiên quyết thiết yếu cho phép báp tem bằng nước, người ta có thể tự hỏi làm thế nào việc xưng tội được thực hiện.

4.2.1- Làm thế nào để xưng tội lỗi?

Châm Ngôn 28:13 "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." Nếu bạn muốn được tha thứ và

cứu rồi, bạn phải thú nhận tất cả tội lỗi của mình, một cách trung thực và chân thành, với một cam kết vững chắc để từ bỏ chúng một lần và mãi mãi.

Điều quan trọng là hãy nhớ rằng sự xưng tội của tội lỗi không thể được thực hiện trong trái tim, hoặc trong một giọng nói thấp, hoặc trong cổ họng. Những lời thú nhận tội lỗi phải được thực hiện ra trước khi các tội tổ của Chúa, đấng phép báp tem bạn. **Ma-thi-ơ 3:5-6** *"⁵Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; ⁶và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh."*

Nhỏ cảnh báo: không rơi vào cái bẫy của mục sư giả những người buộc bạn phải đứng trước một đám đông của người dân để thú nhận tội lỗi của bạn. Nó không phải là ở phía trước của một đám đông của người dân, cũng không phải ở phía trước của bất kỳ lắp ráp, mà bạn nên thú nhận tội lỗi của bạn. Thú nhận tội lỗi lớn tiếng không có nghĩa là thú nhận tội lỗi trước cả nhà thờ.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng mọi lời thú tội phải được thực hiện hiện lớn tiếng; cho dù đó là thú nhận tội lỗi của bạn khi bạn đã phạm tội, hoặc thú nhận Chúa Jêsus Christ, đó là, công nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa, như là Đấng cứu rỗi, và như Đức Chúa Trời. **Rô-ma 10:9-10** *"⁹Vậy nếu miệng người xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu; ¹⁰vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi."*

4.2.2- Những tội lỗi nào để thú nhận tuyệt đối?

Biết rằng với phép báp-têm bằng nước, người ta phải có được không chỉ sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus Christ, nghĩa là, cuộc sống vĩnh cửu, mà còn phải có được sự giải thoát từ mọi linh hồn ô uế và bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới bóng tối. Đối với điều này, cần có một lời thú nhận trung thực và chân thành về tất cả các tội lỗi. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, vui lòng đọc giảng dạy về "Sự Giải Thoát Thuộc Linh", mà bạn sẽ tìm thấy trên trang web <https://www.mcreveil.org>.

Ngay cả khi nói chung chúng ta có thể quên đi một số tội lỗi đã phạm trong quá khứ, đặc biệt là trong quá khứ xa xôi, chúng ta không bao giờ nên không thú nhận những tội lỗi cho phép tiếp cận tuyệt vời với sa-tan trong cuộc sống của chúng ta. Trong số những tội lỗi phải được thú nhận tuyệt đối là:

- Thuật phù thủy dưới mọi hình thức (ma thuật, huyền bí, giáo phái, đồng tính luyện ái);
- Giết người, (bao gồm cả việc phá thai tự nguyện), cố gắng tự tử, cố gắng giết người (bao gồm cả việc cố gắng phá thai);
- Tội lỗi tình dục (ngoại tình, gian dâm, thủ dâm, tất cả các hình thức tình dục vô luân và trái đạo đức khác);
- Hãm hiếp, trộm cắp, thù hận, oán giận, từ chối tha thứ, từ chối bồi thường và độc ác.

Tất cả những tội lỗi này mở ra cánh cửa rộng lớn cho ma quỷ, và cho phép một sự tiếp cận rất lớn với sa-tan trong cuộc sống của chúng ta. Đây là lý do tại sao nó là hoàn toàn cần thiết để thú nhận họ trước khi phép báp tem. Trong khi một số tội lỗi này chỉ cần xưng tội, những tội lỗi khác, ngoài việc xưng tội, cần được bồi thường. Điều này đưa chúng ta trở lại khái niệm về việc trả lại những thứ bị

đánh cắp. Bạn cũng phải cầu xin sự tha thứ của Chúa cho tội lỗi của tổ tiên bạn, để không bị ràng buộc di truyền.

Thuật phù thủy trong tất cả các hình thức của nó liên quan đến hoạt động phù thủy, thụ động phù thủy, và tất cả mọi thứ liên quan đến phù thủy. Bởi hoạt động phù thủy ý tôi là thực tế của phù thủy, và tất cả các hình thức bắt đầu với phù thủy, tư vấn của người chết, và yoga khác thiền định và thư giãn. Thụ động phù thủy bao gồm cả các hình thức của gián tiếp thực hành của phù thủy như thăm bác sĩ phù thủy, tư vấn thầy bói và các nhà tiên tri, tư vấn thị nhân gây ra cái chết để nói chuyện, đọc lá số tử vi học, rút thẻ, luyện tập võ thuật. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để thú nhận phù thủy, có một lời dạy về nó trên trang web <https://www.mcreveil.org>. Lời dạy này có tựa đề: "**Làm thế nào để rời khỏi trại sa-tan**".

Tất cả các hình thức thuật phù thủy, ma thuật và huyền đặt những người thực hành chúng trong liên hệ trực tiếp với thế giới huyền bí, và thiết lập cho dù chúng tôi thích nó hay không, hiệp ước với thế giới của bóng tối. Để cho những hiệp ước để được phá vỡ trong lễ phép báp-têm, có phải cần thiết phải trung thực ăn năn và xưng tội. Thật không may, trong hầu hết trường hợp, một tinh thần nằm thuyết phục những người đang được phép báp-têm để ẩn các khía cạnh nhất định, đặc biệt là phù thủy, hoặc vẫn mơ hồ và lảng tránh trong xưng tội của họ; trong đó ngăn ngừa giải thoát của họ.

Thật vậy, bằng cách chọn không để thú nhận phù thủy của họ, họ cho phép sa-tan để giữ tất cả các quyền của mình trên chúng. Đối với bất cứ ai thực hành phù thủy không thể hy vọng sẽ được tha thứ bởi Đức Chúa Trời và được giao, trừ khi ông làm cho một sự hối cải trung thực và hoàn toàn. Nếu ông làm cho một giả vờ của sự hối cải, hoặc nếu ông thú nhận một số hành động của mình trong khi ẩn những người khác, hoặc nếu ông xưng tội của mình trong một cách mơ hồ, đó là để nói với xảo quyệt, nó là một sự lãng phí thời gian. Công vụ 19:18-19 *"¹⁸Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. ¹⁹Có lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc."*

Như chúng ta đã thấy ở trên, phép báp-têm bằng nước thực sự là cam kết bước đi với Chúa Jêsus Christ. Các cam kết để làm cho Chúa Jêsus Christ làm chủ của bạn. Ngay khi chúng ta muốn thực hiện cam kết này, trước tiên chúng ta phải giải thoát bản thân khỏi những cam kết trước đây với sa-tan và thế giới bóng tối, như chúng ta đã đọc trong Ma-thi-ơ 6:24 *"**Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia...**"*

Đối với những tội lỗi đòi hỏi phải bồi thường, tôi đề nghị giáo lý mang tên "**Bồi thường**", giải thích chi tiết chủ đề này. Bạn sẽ tìm thấy nó trên trang web www.mcreveil.org.

5- Làm thế nào nên Báp-têm Bằng Nước được thực hiện?

Chúng ta không thực sự cần phải dùng đến từ điển hoặc tìm kiếm nguồn gốc của các từ để hiểu phép báp-têm bằng nước là gì và nên làm thế nào. Chúa đã tránh xa chúng ta khỏi những cuộc tìm kiếm vô ích bằng cách cho phép Lời của Ngài tự nói lên; chúng ta chỉ cần nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng, và chúng ta sẽ hiểu, không mơ hồ, tất cả những gì chúng ta muốn hiểu. Kinh Thánh chứa từ

điển của riêng mình. Trong thực tế, từ điển Kinh Thánh tốt nhất vẫn là Kinh Thánh. Để biết làm thế nào phép báp têm bằng nước được thực hiện, chỉ cần đọc một vài câu Kinh Thánh là đủ cho chúng ta mà không cần phải giải thích.

Ma-thi-ơ 3:5-6 *"⁵Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; ⁶và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm **dưới** sông Giô-đanh."*

Ma-thi-ơ 3:16 *"Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, **Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước.** ..."*

Công Vụ 8:38-39 *"³⁸Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều **xuống nước**, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. ³⁹Khi **ở dưới nước** lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường."*

Cô-lô-se 2:12 *"Anh em đã bởi phép báp-tem được **chôn** với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại."*

Rô-ma 6:3-4 *"³Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thả đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? ⁴Vậy chúng ta đã bị **chôn** với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy."*

Những câu thơ vài cho phép chúng tôi hiểu mà không có bất kỳ khó khăn mà **báp-têm được thực hiện trong nước, không ra khỏi nước**. Và ngay cả khi chúng tôi sử dụng từ nguyên của báp-têm từ, chúng ta sẽ không có vấn đề hiểu làm thế nào nước báp-têm nên được thực hiện. Các hạn phép báp têm đến từ tiếng hy lạp "*baptizein*", có nghĩa là lặn vào một chất lỏng, ngâm.

Những gì bạn vừa đọc dẫn bạn hiểu, các anh em thân mến và những người bạn thân yêu, **rằng không có nhiều cách để làm phép báp têm bằng nước. Chỉ có một cách, thông qua ngâm. Đi và yêu cầu tất cả những đại lý của địa ngục những người đặt một vài giọt nước trên đầu của người dân như là phép báp-têm, để cho bạn biết nơi mà học thuyết báp têm của họ đến từ.** Hãy nhớ rằng những giọt nước mà những con quỷ đặt trên đầu của bạn, là lời nguyền mà họ đổ vào bạn, đồng thời họ làm cho các phép thuật để giữ bạn trong các trái phiếu của sa-tan và ràng buộc bạn vào địa ngục. **Nếu bạn giá trị của sự cứu rỗi, chạy trốn tất cả những giáo phái ma quỷ mà đặt một vài giọt nước trên đầu của người bởi cách của báp-têm.** Cho dù bạn vẫn còn trong những ổ phái bởi bướng bỉnh hoặc đi ra khỏi đó, đừng rơi vào bẫy của lấy những giọt nguyền rửa bạn đã nhận được trên đầu của bạn cho lễ báp-têm. Điều này chưa bao giờ là phép báp têm, và sẽ không bao giờ là phép báp têm. Bạn cần phép báp têm thật sự để được cứu.

Đọc và suy gẫm về đoạn này của Giăng 3:22-23 mà nói: *"²²Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp têm. ²³Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, **vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp têm.**"* Nếu báp-têm bao gồm việc đưa một vài giọt nước trên đầu của người dân, cho tôi biết lý do tại sao Giăng Báp-tít đã được chỉ tìm kiếm những nơi có rất nhiều nước. Tại sao ông không chỉ đi bộ xung quanh với một quả bầu ít đầy nước nếu ông chỉ phải rắc đầu của

người dân với một vài giọt nước? Do đó ngừng lừa dối mình. Giảng dạy là rất rõ ràng cho tất cả các bạn từ bây giờ. **Không ai trong số các bạn của những người nhấn mạnh vào ở trong giáo phái sa-tan người làm những gì được gọi là "báp-têm bằng cách rắc", sẽ không có bào chữa.** Đức Chúa Trời đã chọn để lộ mình cho bạn thông qua giảng dạy này. Vì vậy, bạn không còn dốt nát nữa. Biết rằng giảng dạy này là có, hoặc là để cứu bạn hoặc để lên án bạn.

6- Báp-têm Bằng Nước ở đâu được thực hiện?

Bây giờ chúng ta đã biết làm thế nào để báp-têm bằng nước, chúng ta có thể dễ dàng trả lời câu hỏi "*ở đâu?*" báp-têm bằng nước phải được thực hiện bất cứ nơi nào có đủ nước để ngâm. Nó có thể là một dòng nước chảy, một dòng suối, một dòng sông, cho những người có nó ở gần hoặc một bể bơi cho những người có một, hoặc một bồn tắm cho những người chỉ có điều đó. Đừng bị phân tâm bởi những đặc vụ của sa-tan, những người nói với bạn rằng báp-têm bằng nước chỉ nên được thực hiện trong cái mà họ gọi là "*nước chảy*".

Tôi đã gặp một số giáo phái sa-tan tạo nên thứ mà họ gọi là "*nước chảy*", điều kiện duy nhất để xác nhận một lễ báp-têm. Và vì lý do này, ở một số thành phố và ở một số quốc gia, những con quỷ này giữ người trong nhiều tháng mà không cần báp-têm, để tìm kiếm "*nước chảy*" của chúng. Ở châu Âu và các quốc gia biết mùa đông, họ tập hợp tất cả các ứng cử viên cho lễ báp-têm, để chờ đợi mùa hè. Và ngay cả trong mùa hè, họ vẫn cần tìm kiếm "*nước chảy*" nổi tiếng của mình. Khi những đặc vụ của sa-tan làm những việc này, bạn có cảm tưởng rằng họ không biết gì, trong khi họ biết rất rõ những gì họ muốn. Đó là một cái bẫy mà họ đặt ra cho mọi người để ngăn họ khỏi được cứu. Hãy cẩn thận để không rơi vào bẫy của họ một lần nữa. **Những gì cần thiết cho báp-têm bằng nước là đủ nước để ngâm.** Điều này được xác nhận bởi câu của Giăng 3:23 mà chúng ta vừa đọc và vẫn có thể đọc lại: "*Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến dâng chịu phép báp tem.*"

7- Khi nào Báp-têm Bằng Nước nên được thực hiện?

Ngay sau khi chúng tôi hiểu ý nghĩa của phép báp tem, câu hỏi "*Khi nào?*" trở nên vô dụng. Nhưng vì thế giới với thần học đã bỏ rơi Đức Chúa Trời, chúng ta buộc phải giải thích những gì rất đơn giản để hiểu.

Khi nào nên được báp tem? Chúa Jêsus trong Mác 16:16 nói với chúng ta rằng "*Ai tin và chịu phép báp tem, sẽ được rỗi...*" Điều này có nghĩa là để được gọi là lưu, bạn phải tin và chịu phép báp tem. Do đó, phép báp tem phải được thực hiện **ngay** sau khi chúng tôi chấp nhận Chúa Jêsus Christ. Giăng 1:12 nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng không phải tất cả con cái của Đức Chúa Trời, và mọi người đều có thể chọn trở thành con Đức Chúa Trời, bằng cách tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và tin vào tên của Ngài. Giăng 3:3 nói: "*... nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.*" Và Chúa Jêsus nói trong Giăng 3:5 rằng *không ai có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời trừ khi anh ta được sinh ra từ nước và Thánh Linh.* Và nếu chúng ta có nghĩa vụ được sinh ra nước và tinh thần để vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời, này nên được điều đầu tiên phải làm.

Ma-thi-ơ 3:6 nói rằng người dân đến, thú tội lỗi của họ và đã được phép báp têm trong sông Giô-đanh; không chậm trễ, mà không có trường học phép báp têm, mà không cần đào tạo cho phép báp têm.

Công vụ 2:37-41 ³⁷Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? ³⁸Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhận danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh... ⁴¹Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; **và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.**" Lời của Chúa nói với chúng ta tốt **"vào ngày đó"** và không một ngày sau, thậm chí không ba tháng sau khi các lớp học báp têm, thậm chí không sáu tháng sau bất kỳ đào tạo.

Công vụ 8:12 "Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đồn ông, đồn bà đều chịu phép báp-tem."

Công vụ 8:26-39 "... ³⁵Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. ³⁶Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chẳng? ³⁷Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. ³⁸Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. ³⁹Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường."

Phi-líp có thể đã yêu cầu hoạn quan người Ê-thi-ô-bi để đi và trở lại hai tuần sau đó như một số Mục sư dốt nát làm ngày hôm nay. Ông có thể đã sợ này bộ trưởng lớn của Can-đác như một số Mục sư tham nhũng làm ngày hôm nay. Anh ta có thể đã tìm kiếm một số lời bào chữa sai lầm như chúng ta biết ngày nay, ví dụ bởi nhắc đến các vấn đề của quần áo phụ tùng; anh ta cũng có thể áp đặt một vài tuần các lớp phép báp-têm như chúng ta thấy những kẻ ngốc đang làm ngày nay. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Phi-líp thuộc về Đức Chúa Trời, và vì lý do đó, anh ta chỉ có thể đưa Lời Chúa vào thực tế mà không tạo ra các phương pháp trần tục khác, và không đi qua các lý thuyết thần học, không gì khác ngoài lý thuyết của sa-tan.

Công vụ 9:17-18 ¹⁷A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đây Đức Thánh Linh. ¹⁸**Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-tem.**"

Nếu A-na-nia là loại tông đồ hoặc nhà truyền giáo hoặc mục sư của thể hệ này, anh ta sẽ áp đặt cho Sau-lơ ít nhất sáu tháng của các lớp báp-têm và quan sát để xem liệu sự chuyển đổi của anh ta có phải là một sự hoán cải thực sự hay không. Ông đã phải nói rằng đối với một người như Sau-lơ người đã đóng góp vào việc giết chết các Kitô hữu, một trong những không thể có nguy cơ làm phép báp têm cho anh ta mà không bảo đảm rằng ông đã thực sự chuyển đổi.

Công vụ 10:44-48 "... ⁴⁷Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng

như chúng ta chẳng? ⁴⁸Người lại truyền làm phép báp-têm cho họ như danh Đức Chúa Jêsus Christ. ..."

Công vụ 16:14-15 ¹⁴Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặt chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. ¹⁵Khi người đã chịu phép báp-têm với người nhà mình rồi..."

Công vụ 16:25-33 ²⁵Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe... ³²Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. ³³Trong ban đêm, **chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm.**"

Các giáo viên mù ngày nay dành thời gian của họ để giảng dạy các lý thuyết của con người mà họ đã học được từ những mục nát mà họ gọi là các viện Kinh Thánh.

Công vụ 18:8 "Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp-têm."

Bạn sẽ không tìm thấy trong Kinh Thánh bất kỳ ví dụ nào về một người đã hiến mạng sống mình cho Chúa Jêsus và người chịu phép báp-têm mà các môn đệ đã chọn hoãn lại cho đến sau này. Tất cả những người đã chấp nhận Chúa Jêsus Christ đã được phép báp-têm ngay lập tức. **Vì vậy, biết rằng tất cả những cái gọi là tội tố của Đức Chúa Trời người áp dụng cho bạn những gì họ gọi là "báp-têm khóa học", "đào tạo cho phép báp-têm", vv là đại lý của sa-tan.** Giáo lý của họ đến từ thế giới của bóng tối. Tôi thậm chí đã nghe một số công chức nhà thờ được trả lương, được gọi nhằm là mục sư, nói rằng họ thích dạy mọi người trước khi báp-têm cho họ, kéo một khi được báp-têm, những người này vẫn phạm tội. Thật là một lý luận ngu ngốc! Những người được gọi là mục sư này do đó xác nhận rằng họ chưa bao giờ được gọi. Đối với mọi đứa con thật của Chúa đều biết rằng vai trò của phép báp-têm bằng nước không phải là để ngăn chúng ta phạm tội. Báp-têm bằng nước sẽ không bao giờ ngăn cản bất cứ ai phạm tội.

Trong toàn bộ lịch sử của giáo hội, bạn sẽ không tìm thấy một ví dụ duy nhất của một người đã được báp-têm và những người chưa bao giờ phạm một tội lỗi duy nhất. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ví dụ bất cứ nơi nào. Go sau đó và yêu cầu các phù thủy mục sư để cung cấp cho bạn một lý do khác để biện minh cho xảo quyết của họ. Nói với họ rằng lý do này là như vậy rên rỉ rằng nó không thể làm việc. Nói chung để làm bối rối các đại lý của sa-tan, tôi chỉ cần yêu cầu họ nếu kể từ khi họ lấy phép báp-têm của họ, họ đã cam kết một tội lỗi một lần nữa. Để câu hỏi này, họ luôn đóng cửa miệng, như mong đợi. Cuối cùng, hãy nhớ, yêu dấu, **rằng miễn là bạn có cơ hội để tìm đủ nước để ngâm, báp-têm bằng nước phải được thực hiện ngay sau khi bạn chấp nhận Chúa Jêsus Christ.**

8- Ở tuổi nào người ta có thể được phép báp-têm?

Dưới đây là một số yếu tố mà sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này tuổi của báp-têm bằng nước. Chúng tôi không thường phải nói chuyện về tuổi để được báp

têm bằng nước; chúng tôi đã thay vì phải nói chuyện về sự trưởng thành của tâm. **Không có tuổi nên được thiết lập cho phép báp têm.** Một khi người ta hiểu phép báp têm bằng nước là gì, thì những người có quyền năng làm phép báp têm trở nên dễ dàng hơn, quyết định ai sẽ báp têm và ai chưa báp têm. Chúng ta hãy đi qua Kinh Thánh để xem những gì nó nói về phép báp têm bằng nước, và về những người đã được báp têm và chúng tôi sẽ hiểu dễ dàng hơn ở những gì độ tuổi ai đó là nghĩa vụ phải được chấp nhận cho phép báp têm bằng nước.

Kinh Thánh nói với chúng ta trong Mác 16:15-16 *"¹⁵Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, **giảng Tin Lành** cho mọi người. ¹⁶**Ai tin** và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt."*

Câu này một mình trả lời câu hỏi liên quan đến thời đại của phép báp têm bằng nước và chấm dứt mọi tranh cãi liên quan đến chủ đề này. Để bắt đầu, Chúa yêu cầu chúng ta **rao giảng** tin mừng. Điều này có nghĩa là bất cứ ai muốn được báp têm phải **lắng nghe** tin mừng được rao giảng. Sau đó, bất cứ ai **tin** ... Điều đó có nghĩa là sau khi nghe, bạn phải **tin**. Cuối cùng, **và được báp-tem**. Điều đó có nghĩa là trước tiên bạn phải lắng nghe tin mừng được rao giảng, sau đó bạn chọn tin vào tin tốt này và cuối cùng bạn tự nguyện chấp nhận để được báp têm. Khi lời của Đức Chúa Trời quá rõ ràng, cuộc tranh luận vô ích này có thể bắt nguồn từ đâu mà luôn có xung quanh thời đại của phép báp têm bằng nước?

Mặc dù câu này đã trả lời rõ ràng câu hỏi của chúng tôi, nhưng hãy xem những câu khác trong Kinh Thánh nói gì về điều này:

Công vụ 2:37-38 *"³⁷Chúng **nghe** bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? ³⁸Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhận danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh."*

Công vụ 2:41 *"Vậy, những kẻ **nhận** lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh."*

Công vụ 8:12 *"Nhưng khi chúng đã **tin** Phi-líp, là người rao **giảng Tin Lành** của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu phép báp-tem."*

Công vụ 8:13 *"Chính Si-môn cũng **tin**, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp, ..."*

Công vụ 8:36-37 *"³⁶Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chẳng? ³⁷Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: **Tôi tin** rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời."*

Công vụ 10:44-48 *"⁴⁴Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người **nghe** đạo. ⁴⁵Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là người kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. ⁴⁶Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. ⁴⁷Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta*

chăng? ⁴⁸Người lại truyền làm phép báp-têm cho họ như danh Đức Chúa Jêsus Christ..."

Công vụ 16:14-15 ¹⁴Có một người trong bọn đó **nghe** chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặt chăm chỉ nghe lời Phao-lô **nói**. ¹⁵Khi người đã chịu phép báp-têm với người nhà mình rồi ..."

Công vụ 16:30-33 ³⁰Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? ³¹Hai người trả lời rằng: Hãy **tin** Đức Chúa Jêsus, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. ³²Hai người **truyền** đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. ³³Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm."

Công vụ 18:8 "Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều **tin** Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng **nghe** Phao-lô giảng, cũng **tin** và chịu phép báp-têm."

Như bạn vừa đọc, trong suốt Kinh Thánh, chỉ có những người lắng nghe phúc âm của Chúa Jêsus Christ, và là Đấng tin nơi Ngài và tự chấp nhận để chịu phép báp-têm, chịu phép báp-têm. Vì vậy, không nơi nào bạn sẽ tìm thấy các phép báp-têm của những người đã không nghe tin mừng, cũng không chấp nhận tin mừng, cũng không yêu cầu tự báp-têm của mình. Với điều này, bạn hiểu rõ rằng học thuyết của giáo phái Công giáo là một học thuyết hoàn toàn sa-tan. Vì vậy, hãy nhớ một lần và cho tất cả những gì khi chúng tôi nói với bạn rằng Công giáo là giáo phái sa-tan vĩ đại nhất trên thế giới, đó không phải là một sự xúc phạm, vu khống, cũng không phải là lời buộc tội sai. **Công giáo chưa bao giờ là một nhà thờ, nó là tôn giáo vĩ đại nhất của sa-tan trên trái đất.** Thuật ngữ "Giáo hội Công giáo" thực sự là một quang sai. Chúng tôi đã phải nói về giáo phái công giáo chứ không phải nhà thờ công giáo. Bạn sẽ làm tốt hơn bây giờ để không còn làm cho lỗi này, mà lừa dối nhiều người dân.

Để kết luận, hãy nhớ rằng trong suốt Kinh Thánh, người ta chỉ được báp-têm sau khi tin vào Chúa Jêsus. Và đó là mọi người chấp nhận một cách tự do và tự nguyện để được báp-têm sau khi nghe tin tốt, đó là nói phúc âm cứu, và sau khi tin.

9- Ai có thể báp-têm ai đó?

Các chỉ dẫn để đi ra ngoài và làm cho các môn đệ của tất cả các quốc gia, báp-têm họ trong nước đã được trao cho chúng tôi bởi Chúa trong Ma-thi-ơ 28:16-20 ¹⁶Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. ¹⁷Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. ¹⁸Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. ¹⁹**Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy như danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,** ²⁰và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

Lời chỉ dẫn này đã được ban cho Các Sứ Đồ. Do đó, chính các Tông Đồ có nhiệm vụ báp-têm. Nhưng chúng ta biết rằng Các Sứ Đồ không thể làm công việc của Chúa một mình. Đối với điều này, họ đào tạo các môn đệ khác mà họ cũng có

thể xúc dầu để làm công việc này. Đây là điều đã xảy ra trong suốt lịch sử của Giáo Hội. Điều đó nói rằng, ngoài các Tông đồ, các môn đệ nhận được sự cho phép và xúc dầu từ các Tông đồ có thể làm phép báp-têm.

Biết rằng phép báp-têm bằng nước không phải là một tầm thường hành động cũng không phải là một hành động xác thịt. Phép báp-têm là một hành động tinh thần rất quan trọng trong đôi mắt của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, **không một đứa con của Đức Chúa Trời nào dám mạo hiểm đứng dậy và đi làm lễ báp-têm cho mọi người khi chưa được các Trưởng lão cho phép.** Không bắt chước những gì bạn thấy đại lý của sa-tan làm. Kể từ khi họ luôn thúc đẩy bởi một tinh thần của niềm tự hào, cuộc nổi loạn và thậm chí cả sự cạnh tranh, họ cho phép mình mà không có sự cho phép của các anh cả thực thụ để bắt tay vào phép báp-têm. Bạn thậm chí có một vài phụ nữ phù thủy người cũng cho phép mình để phép báp-têm người. **Đối với bạn là những người thuộc về Đức Chúa Trời, hãy nhớ một lần và mãi mãi rằng không một anh em nào nếu không được trưởng lão cho phép có thể làm báp-têm cho người ta, và rằng không có người phụ nữ, dưới bất kỳ cố, có thể làm phép báp-têm.** Bên cạnh đó, nếu bạn nhìn thấy một người phụ nữ làm phép báp-têm cho mọi người, hãy biết rằng cô ấy là một phù thủy. Và nếu bạn thấy một người được gọi là trưởng lão của Giáo hội cho phép một người phụ nữ làm phép báp-têm cho mọi người, hãy biết đó là một con quỷ. Không có đứa con thực sự nào của Đức Chúa Trời căm dỗ Đức Chúa Trời nhiều như vậy.

10- Trong những gì tên chúng ta nên làm phép báp-têm?

Trong Ma-thi-ơ 28:18-20, Chúa và Chủ Chúa Jêsus Christ cho các hướng dẫn của phép báp-têm bằng nước để các tông đồ của ông trong các điều khoản : *"¹⁸Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. ¹⁹Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, **hãy nhưn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,** ²⁰và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."*

Mặc dù thông điệp của Chúa như bạn đã chỉ đọc ở trên là rõ ràng, các đại lý của sa-tan đã thành công như họ biết làm thế nào để làm, để tạo ra một hỗn hợp xung quanh chủ đề này, cố gắng để chứng minh rằng những gì bạn vừa đọc, thà là một câu chuyện ngụ ngôn ẩn nấp một bí ẩn mà sẽ không được tiết lộ cho đến sau này với sứ đồ Phi-e-rơ. Họ sau đó lập luận rằng chỉ dẫn của Chúa trong Ma-thi-ơ 28:19 thực sự sẽ có một ý nghĩa khác nhau để thông báo cho. Sự nhầm lẫn này khéo léo tạo ra và duy trì bởi các đại lý của địa ngục cuối cùng đã tạo ra những gì ngày nay được gọi là **Công thức của Báp-têm Bằng Nước.**

Cho tầm quan trọng của chủ đề này và đặc biệt là mức độ thiệt hại mà học thuyết này của quỷ gây ra giữa người dân của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ rằng nó tốt nhất để làm cho chủ đề này một giảng dạy riêng biệt, và để chữa trị nó một cách toàn diện trong một giảng dạy mang tên "**Công thức của Báp-têm Bằng Nước**", mà bạn có thể tìm thấy trên trang web www.mcreveil.org. Tôi khuyên bạn nên nó.

11- Người ta có thể được phép báp têm lại không?

Như chúng ta đã nghiên cứu, phép báp têm bằng nước chỉ có giá trị trước Đức Chúa Trời chỉ khi nó được thực hiện theo các quy tắc. Nếu vì một lý do nào đó, phép báp têm không đáp ứng các tiêu chí của Đức Chúa Trời, thì nó không hợp lệ và phải được làm lại. Dưới đây là một số ví dụ chúng ta có thể bắt gặp:

11.1- Thông điệp của phúc âm không được hiểu rõ

Chúng ta có một ví dụ trong Công vụ 19:1-5 *"¹Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài môn đồ ở đó. ²Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chẳng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào? ³Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giăng. ⁴Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jê-sus. ⁵Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm như danh Đức Chúa Jê-sus."*

Ở đây, sứ đồ Phao-lô, muốn xác minh rằng các môn đồ đã chịu phép báp têm từ Đức Thánh Linh, nhận ra rằng các môn đồ này thậm chí còn không biết về sự tồn tại của nó; do đó sự ngạc nhiên rằng Phao-lô thể hiện bằng cách hỏi các điều kiện của mục nhập của mình vào Chúa: làm thế nào một là một con của Đức Chúa Trời và bỏ qua sự tồn tại của Đức Thánh Linh? Sứ đồ Phao-lô đã hiểu rằng các môn đồ này đã chịu phép báp têm mà không biết những điều cơ bản về Đức tin. Vì vậy, ông giải thích cho họ thông điệp thật sự của Chúa Jê-sus, và ông phép báp-têm cho họ, và cầu nguyện rằng họ sẽ nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

11.2- Sự lựa chọn để được phép báp têm đã không được tự nguyện

Đức Chúa Trời không áp đặt bất cứ điều gì lên con người; Điều này được tìm thấy trong suốt Kinh Thánh. Bất cứ ai tin, chọn tự do để được phép báp têm. Ai không tin thì cũng được tự do từ chối phép báp têm. Vì vậy, nếu một người được phép báp têm trong khi bị ép buộc, phép báp têm này không có giá trị và phải được làm lại. Đó có thể là áp lực từ cha mẹ, bạn bè, xã hội, v.v ... Việc lựa chọn phép báp têm phải tự nguyện, được thực hiện một cách tự do và không có bất kỳ ràng buộc nào.

11.3- Phép báp têm không được thực hiện bởi một người đầy tớ thật của Đức Chúa Trời

Chúa Jê-sus đã nhiều lần cảnh báo chúng ta chống lại các sứ đồ giả, công nhân xấu xa, những con sói hung ác, những con sói man rợ và những đặc vụ khác của sa-tan. Và có rất nhiều trong số họ ngày nay. Nhiều người mà bạn gọi là tông đồ, tiên tri, giáo viên, mục sư và nhà truyền giáo, là những thầy phù thủy, những tác nhân của thế giới bóng tối. Bạn cũng có một số con quỷ không tìm thấy danh hiệu trong số các danh hiệu mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, đã tạo ra các danh hiệu của riêng mình. Một số trong những con quỷ này tự gọi mình là "**tướng lĩnh của đức chúa trời**". Nếu một lễ phép báp têm được thực hiện bởi một trong những con rắn này, thì nhất thiết phải làm lại. Tương tự như vậy, khi phép báp têm được thực hiện bởi bất kỳ người nào khác không đáp ứng các tiêu chí của Đức Chúa Trời, nó là vô giá trị và phải được làm lại. Và trong trường hợp đặc biệt

này, nó là cần thiết cho các tội tở của Đức Chúa Trời, người làm lại phép báp têm này để cầu nguyện cho sự giải thoát của Cơ đốc nhân. Bởi vì với những công nhân xấu, như nó được viết trong Giăng 10:10, có một nhiệm vụ của sự hủy diệt, họ là đại lý của sa-tan, những người tận dụng các cơ hội báp têm, để bắt đầu những người cải đạo mới để thuật phù thủy.

11.4- Phép báp têm đã được thực hiện trong một môn phái

Chỉ vì bạn đã chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước không có nghĩa là bạn phải tin rằng phép báp têm của bạn là hợp lệ. Tính hợp lệ của phép báp têm của bạn cũng phụ thuộc vào môi trường mà bạn đã làm nó. Có rất nhiều các giáo phái của sa-tan với một mặt tiền Cơ đốc mà phép báp têm trong nước. Nhưng bị chết đuối trong huyền bí, tất cả mọi thứ họ làm là hoàn toàn dưới sự kiểm soát của sa-tan. Các "*phép báp têm*" được thực hiện trong những giáo phái ma quỷ này không phải là phép báp têm trong mắt của thượng đế. Những người có những ân sủng để thoát khỏi những vòng tròn này, và đến với phép báp têm thực sự của Đức Chúa Trời, phải trước thú nhận tư cách thành viên của các giáo phái này, phép báp têm giả này; cũng như tất cả các thực hành khác mà họ tham gia. Thời gian dành cho các giáo phái này phải được coi là một điểm riêng biệt để được giải quyết trong sự ăn năn. Ví dụ về các giáo phái như vậy là Nhân Chứng Giê-hô-va, Giáo hội Thiên thể của Chúa Kitô, Mặc Môn, tất cả các giáo phái ngũ tuần do những phù thủy Giê-sa-bên này được gọi là nữ mục sư, và các giáo phái Ngũ Tuần khác được dẫn dắt bởi những người theo chủ nghĩa sa-tan mà chúng ta lầm tưởng là người hầu của Đức Chúa Trời.

11.5- Phép báp têm đã được thực hiện bởi một người phụ nữ

Như bạn đã biết, chúng ta đang sống thời kỳ cuối cùng. Sa-tan, người thấy rằng thời gian của mình sắp kết thúc đã tăng cường chiến tranh. Để hy vọng chiến thắng, anh ta đã nhân rộng các đặc vụ của mình trên thế giới, và phái nhiều đặc vụ của mình tấn công Giáo hội. Đó là cách mà ngày nay, một số nàng tiên cá của vùng biển và các phù thủy khác của vương quốc huyền bí đang đứng đầu các nhà thờ, và tự gọi mình là ***nhà truyền giáo, mục sư, giáo viên, tiên tri và thậm chí là tông đồ***. Nếu bạn đã được phép báp têm bởi một trong những con rắn này, hãy biết rằng bạn đã được bắt đầu làm thuật phù thủy, và cần một sự giải thoát nghiêm túc. Cái gọi là phép báp têm mà bạn đã thực hiện là một hiệp ước mà bạn đã ký kết với thế giới sa-tan. Đó không phải là một lễ báp têm.

Như bạn đã đọc trong giảng dạy về "***Các yếu tố của sự hiểu biết***", mà bạn có thể tham khảo trên trang web www.mcreveil.org, ***tất cả những phụ nữ tự gọi mình là trưởng lão nhà thờ, nghĩa là, người mang danh hiệu nhà truyền giáo, mục sư, giáo viên, tiên tri một chức vụ không phụ thuộc vào một hội đồng địa phương, và thậm chí cả các tông đồ, hoặc đơn giản là, những người bộ trưởng ở vị trí của thẩm quyền đối với nam giới trong giáo hội, là phù thủy***. Họ là quý được gửi vào thế giới để chống lại Đức Chúa Trời, lừa dối và lừa dối càng nhiều người càng tốt. Nếu bạn vẫn còn thờ ơ và đang theo những phù thủy như vậy, hãy bắt họ làm người hầu của Đức Chúa Trời, hãy ăn năn và chạy trốn khỏi họ ngay lập tức. Họ không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời, mà là những đặc vụ của Địa ngục. Chạy trốn khỏi những phù thủy nếu bạn đã trong sự thiếu hiểu biết. Một khi bạn biết sự thật, bạn không còn lời bào chữa nào nữa. Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm phụ nữ dạy và nắm quyền đối với đàn ông. Thông điệp này là rõ ràng trong lời của Đức Chúa Trời. Không một đứa con

thực sự nào của Đức Chúa Trời có thể dám thách thức Đức Chúa Trời như những con rắn này làm. Họ làm điều đó bởi vì họ đang đi truyền giáo giữa dân của Đức Chúa Trời. Họ là những sứ giả từ thế giới của bóng tối. Nếu bạn muốn xuống địa ngục, hãy tiếp tục theo dõi họ. Bạn được thông báo tốt!

11.6- Phép báp têm không đã được thực hiện bằng cách ngâm

Như bạn đã hiểu bằng cách đọc giáo huấn này, tất cả những gì được gọi là nhà thờ Kitô giáo không phép báp têm cho mọi người bằng cách ngâm mình, là những giáo phái sa-tan không nên được coi là Hội thánh. Đó là bởi vì bạn không đọc Kinh Thánh của bạn mà bạn đã lấy những giáo phái cho các nhà thờ. Họ chưa bao giờ được. Bạn đã đến để nhận ra điều này bằng việc khám phá những gì Kinh Thánh nói về báp-têm bằng nước. Vì thế, bạn phải nhanh chóng đi ra khỏi tất cả các thùng rác, và cung cấp cho cuộc sống của bạn để Chúa Jêsus như bạn đã chỉ cần đọc, và yêu cầu cho phép báp têm thật sự bằng cách ngâm trong tên của Jêsus Christ. Là ví dụ của loại giáo phái sa-tan này, bạn có người Công giáo, Người theo Phương pháp, Tin lành, Trưởng lão và tất cả những người được gọi là nhà thờ khác thực hành những gì họ gọi là phép báp têm bằng cách rắc. Vài giọt nước bạn đã nhận được trên đầu của bạn trong những giáo phái khả ố không cấu thành phép báp têm; nó thực sự là những phép thuật mà các thầy phù thủy làm cho bạn, để giữ bạn bị giam cầm, do đó bạn có thể dành nhiều thời vĩnh cửu của mình trong địa ngục. Hãy ra khỏi những thói rửa này mà không do dự, và ăn năn để chạy trốn khỏi Địa ngục.

12- Chúng tôi có thể từ chối phép Báp-têm Bằng Nước cho ai đó?

Câu hỏi này ngay từ cái nhìn đầu tiên có vẻ mâu thuẫn trong ánh sáng của tất cả những gì chúng ta vừa nghiên cứu. Một mặt, chúng ta không thể nói rằng phép báp têm bằng nước là một yêu cầu để vào Thiên đàng, và mặt khác, hãy nghĩ về khả năng từ chối phép báp têm này cho ai đó. Vì, nếu nó được thiết lập, như Kinh Thánh dạy chúng ta, rằng **vào Thiên đàng, mọi người phải tin và chịu phép báp têm**, thì việc từ chối phép báp-têm bằng nước cho một ai đó sẽ là tương đương để từ chối việc truy cập của sự cứu rỗi cho một người như vậy. Chúng ta có thể mạo hiểm như vậy? Chúng ta có quyền này không? Chúng ta có thẩm quyền để đưa ra quyết định như vậy trước mặt Chúa không? Đây là tất cả những câu hỏi mà chúng tôi có quyền tự hỏi mình, để hiểu rõ hơn về chủ đề này và giúp mọi người hiểu rõ hơn về nó.

Các anh em thân mến và các bạn thân mến, điều quan trọng là phải xác định rằng chúng ta không nên nói về việc chấp nhận rủi ro, hoặc có quyền đóng Thiên đường trước những người muốn vào, hoặc thậm chí có bất kỳ thẩm quyền nào cho phép chúng ta bắt nạt hoặc đe dọa những người muốn hiến mạng sống mình cho Chúa Jêsus. Chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời, môn đệ của Chúa Jêsus Christ, được thúc đẩy bởi cùng một tinh thần như Chúa Jêsus Christ, Chủ nhân của chúng ta, Đấng cứu độ trần gian. Đó là do đó ra câu hỏi cho chúng tôi để từ chối sự cứu rỗi cho những người mà Chúa Jêsus, là chiên con của Đức Chúa Trời đã chết. Tại sao sau đó chúng ta tự hỏi về khả năng từ chối phép báp têm bằng nước cho ai đó?

Khi chúng ta suy ngẫm về Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu rằng điều đó không phải là tất cả những ai nói rằng họ muốn sự cứu rỗi nơi Chúa Jêsus Christ, là những người rất muốn điều đó. Trong khi một số mong muốn với tất cả trái

tim của họ để cung cấp cuộc sống của họ cho Chúa Jêsus để được cứu, những người khác chỉ cần cho Ấn tượng của muốn cứu rỗi. Điều này biện minh cho các phản ứng của cả Giăng Báp-tít và Chúa Jêsus cho những người dường như muốn trở thành tín đồ của Chúa Jêsus Christ. Hãy hành thiện các đoạn sau đây:

Ma-thi-ơ 3:7-9 ⁷Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: **Hỡi dòng dõi rắn lục kia**, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? ⁸Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, ⁹và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được."

Điều này phản ứng lạnh của Giăng Báp-tít tại thị giác của người dân, những người đổ xô đến lễ phép báp tem của anh ta, có phần bối rối. Làm thế nào mà Giăng, người có nhiệm vụ đưa mọi người đến sự ăn năn, đồng thời đẩy lùi một số người đã đến với anh ta?

Giăng 8:30-31 ³⁰Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. ³¹Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta."

Chúng ta cũng thấy Chúa Jêsus, người không nhiệt tình về những người dường như đã tin vào Ngài. Thay vì hét to "Hallelujah" như chúng ta đã làm, Ngài chào đón với sự lạnh lùng đáng kinh ngạc, điều dường như là một tin rất tốt. Và khi chúng tôi đọc phần còn lại của đoạn văn này, chúng tôi hiểu Chúa Jêsus thiếu sự nhiệt tình đối với những gì chúng tôi, trong sự thiếu phân biệt của chúng tôi, sẽ được cử hành.

Giăng 8:32-59 ³²các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. ³³Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tội mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? ³⁴Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. ³⁵Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. ³⁶Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

³⁷Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, **nhưng các ngươi tìm thế để giết ta**, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. ³⁸Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. ³⁹Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. ⁴⁰Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! ⁴¹Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.

⁴²Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. ⁴³Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta.

⁴⁴**Các ngươi bởi cha mình, là ma qui**, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.

⁴⁵Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các người không tin ta. ⁴⁶Trong các người có ai bắt ta thú tội được chẳng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các người không tin ta? ⁴⁷Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các người chẳng nghe, tại các người không thuộc về Đức Chúa Trời. ⁴⁸Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? ⁴⁹Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các người làm nhục ta. ... ⁵²Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ **chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám.** ... ⁵⁹**Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài;** nhưng Đức Chúa Jêsus đi lên trong chúng, ra khỏi đền thờ."

Những gì bạn vừa đọc phản ánh thực tế của những gì chúng ta trải nghiệm hàng ngày. Đây là những người tuyên bố tin vào Chúa Jêsus, và những người được trình bày như vậy. Vài phút sau bạn nghe họ nói rằng Jêsus có quý. Điều đó có nghĩa là họ đã chọn tin vào một người có quý. Và một vài phút sau, họ muốn ném đá Ngài. Điều đó có nghĩa là họ đã chọn tin vào một người xứng đáng ném đá thay thế. Nó không lạ sao? Và như bạn có thể thấy, Chúa Jêsus thậm chí không cho họ cơ hội để chịu phép báp têm. Tại sao? Bởi vì phép báp têm sẽ không phục vụ họ cho bất kỳ mục đích nào.

Kết luận: Trên cơ sở phân biệt hoặc mặc khải mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta có thể được dẫn đến từ chối phép báp têm cho một số người tuyên bố muốn hiến mạng sống của họ cho Chúa Jêsus.

Dưới đây là một số trường hợp có thể biện minh cho quyết định của chúng tôi từ chối ai đó làm báp têm:

1- Nếu người đó không muốn hiểu thông điệp cứu rỗi và muốn theo Đức Chúa Trời theo triết lý của riêng mình, thì phép báp têm phải bị từ chối. Bạn có trường hợp của những người nói với bạn rằng họ muốn phép báp têm, nhưng họ chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tội tề của họ.

2- Nếu người đó không chân thành trong cách tiếp cận của mình. Có những người đến làm lễ phép báp têm thay vì lý do lợi ích khác nhau và không bị thúc đẩy bởi mong muốn được cứu rỗi. Bạn có trường hợp của những người, thông qua phép báp têm, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xác thịt của họ.

3- Nếu nó là một đại lý của ma quỷ người tìm cách xâm nhập vào giữa các anh em, nó phải bị chặn. Ngoài thực tế là mục nhập của các đại lý của sa-tan vào lắp ráp là một mối nguy hiểm, thực tế rất của cầu nguyện cho họ là một mối nguy hiểm cho các tội tề của Đức Chúa Trời.

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng phép báp têm có thể, và nên bị từ chối, nếu người hầu việc Đức Chúa Trời thấy rằng đó không phải là một trường hợp hối cải thực sự.

13- Người ta có thể từ chối phép báp-têm bằng nước và được cứu không?

Rất rõ ràng, câu trả lời là KHÔNG. Những người có cơ hội được phép báp têm, và chọn không làm như vậy, tự lừa dối mình bằng lý luận sai lầm, sẽ không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Tôi mời bạn suy niệm đoạn này của Lu-ca 7:29-30 "²⁹Cả dân chúng cùng kẻ thu thuế chịu Giăng làm phép báp-tem, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. ³⁰Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật **không chịu**

Giảng làm phép báp-têm, nên chớ bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình." Tất cả những người từ chối phép báp-têm bằng nước, từ chối sự cứu rỗi. Họ chỉ đơn giản là từ chối mục đích của Đức Chúa Trời cho chính họ. Trong số này là những người nói rằng **họ đã được phép báp-têm và thậm chí được xác nhận, và những người nói rằng họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.** Chúng ta hãy nhắc nhở những người tự gọi mình là chịu phép báp-têm và xác nhận, rằng lý thuyết về sự xác nhận đến từ các quý người quản lý giáo phái vĩ đại của sa-tan. Cũng đáng nhắc nhở những người dành thời gian để suy nghĩ, rằng họ chỉ đang suy nghĩ để xem liệu họ có chấp nhận Jêsus không. Hãy để họ không tin trong một khoảnh khắc mà họ đã trao cuộc sống của họ cho Chúa Jêsus Christ.

Bất cứ ai có cơ hội được phép báp-têm bằng nước nhưng chọn từ chối phép báp-têm sẽ dành sự sống vĩnh cửu của mình trong Địa ngục. Bạn được tự do chấp nhận từ này hoặc từ chối nó. Khi bạn thấy mình trong lửa địa ngục, bạn sẽ hiểu nó. **Để ai đó thoát khỏi Địa ngục sau khi từ chối chịu phép báp-têm bằng nước, Kinh Thánh phải sai; Chúa phải chớ bỏ chính mình.** Đối với tất cả các bạn của những người từ chối phép báp-têm bằng nước và những người trong tuyên bố quyền rũ của bạn mà bạn được lưu, tiếp tục là bướng bỉnh. Khi bạn thấy mình trong lửa địa ngục đang cháy và đang bị dày vò cho vĩnh cửu, nó sẽ được dễ dàng hơn cho bạn sau đó để chấp nhận rằng lời của Đức Chúa Trời là đúng sự thật.

14- Một người có thể vào Thiên đàng mà không chịu phép báp-têm không?

Đối với những người đã chọn Thiên đàng, tôi nói với bạn trước khi bạn đến đó, rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên đàng, những người chưa được phép báp-têm bằng nước. Đừng ngạc nhiên về điều này, bởi vì Đức Chúa Trời là Công chính. Có những người vì lý do này hay lý do khác không có cơ hội được phép báp-têm. Lấy ví dụ về người anh em này, một cựu tên trộm, người đã chấp nhận Chúa Jêsus trên thập giá. Đức Chúa Trời sẽ không gửi anh ta xuống địa ngục vì anh ta không được phép báp-têm. Anh không từ chối làm báp-têm, anh chỉ không có cơ hội. Lu-ca 23:39-43 ³⁹Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: *Người không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình người cùng chúng ta nữa!* ⁴⁰Nhưng tên kia trách nó rằng: *Người cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?* ⁴¹Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người này không hề làm một điều gì ác. ⁴²Đoạn lại nói rằng: *Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!* ⁴³Đức Chúa Jêsus đáp rằng: **Quả thật, ta nói cùng người, hôm nay người sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi."**

Hãy xem xét các trường hợp của những người nhận Chúa trên một giường bệnh viện, và chết một thời gian sau khi. Đức Chúa Trời sẽ không từ chối họ. Họ không từ chối phép báp-têm; họ không có cơ hội để lấy nó. Chúng ta cũng hãy xem xét trường hợp của những người tiếp nhận Chúa Jêsus và chấp nhận chịu phép báp-têm. Nếu vào thời gian chúng ta tìm thấy một dòng suối hoặc một nơi có đủ nước để làm phép báp-têm cho họ, thì chúng xảy ra chết, vì điều này có thể xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ không chớ bỏ họ. Họ đã không từ chối phép báp-têm, họ chấp nhận phép báp-têm, nhưng không có cơ hội để lấy nó.

15- Một người có thể báp-têm bằng nước và đi vào Địa ngục?

Như chúng ta có thể đọc trong 1Cô-rinh-tô 10:1-12 được trích dẫn dưới đây, không phải tất cả những người được phép báp-têm vào Môi-se trong đám mây và trên biển đều được cứu. Vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời, nhiều người đã bị Đức Chúa Trời tấn công và chết trong hoang địa, mặc dù thực tế là tất cả họ đã được phép báp-têm vào Môi-se. Do đó, bạn hiểu rằng nó không phải là phép báp-têm bằng nước chính nó mà tiết kiệm. Phép báp-têm bằng nước đúng hơn là cam kết mà chúng ta thực hiện để được cứu. Nếu bạn muốn được cứu, bạn phải tôn trọng cam kết đó đến cùng. Và nếu tại một thời điểm nào đó bạn không muốn cam kết này, bạn có thể tự do phá vỡ nó. Và nếu bạn phá vỡ nó, đừng mong vào Thiên đàng. Nó thực sự là Địa ngục đang chờ đợi bạn.

Giống như hai người đã kết hôn được gọi là vợ chồng miễn là họ duy trì mối quan hệ hôn nhân, và đột nhiên được gọi là ly dị nếu mối quan hệ này bị phá vỡ, vì vậy một môn đệ, nếu anh ta từ bỏ niềm tin vào Chúa Jêsus Christ, ngừng làm đệ tử. **Hãy để tất cả những người tự an ủi rằng họ đang được phép báp-têm bằng nước bằng cách ngậm mình, hiểu rằng họ phải đưa Lời Chúa vào thực hành.** Tôi sẽ thiếu sót nếu tôi không nhắc bạn rằng ngày nay có những người trong Địa ngục, trên trái đất, đã được phép báp-têm bằng nước. Một số người vô tín sẽ hỏi tôi rằng tôi đã ở dưới Địa ngục để nhìn thấy họ chưa; nếu bạn là một trong những người nhìn thấy trước khi chấp nhận, hãy tiếp tục vụ khống Tin Mừng của Chúa Jêsus Christ và đóng đinh Con Đức Chúa Trời vì phần của bạn. Khi bạn đến Địa ngục, bạn sẽ gặp những người bạn đồng hành của mình, những người cũng giống như bạn, đã được phép báp-têm bằng nước.

16- Những gì phép Báp-têm Bằng Nước không phải là

Nếu nó đã được cần thiết để giải thích những gì phép báp-têm bằng nước là, nó sẽ như nhau là cần thiết để xác định rõ ràng những gì nó là chắc chắn không. Phép báp-têm bằng nước không phải là sự cứu rỗi, đó là để nói rằng **phép báp-têm bằng nước trong chính nó không tiết kiệm.** Đúng hơn là cam kết để được cứu, hoặc cam kết của một lương tâm tốt đối với Đức Chúa Trời như chúng ta có thể đọc trong đoạn văn trong 1Phi-e-rơ 3:21-22. *"²¹Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, ²²là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài."*

Phép báp-têm bằng nước là một cam kết, nó có thể giống như bất kỳ cam kết khác, bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Thiên 1Cô-rinh-tô 10:1-12. *"¹Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, ²chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển, ³ăn một thứ ăn thiêng liêng; ⁴và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. ⁵Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. ⁶Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. ⁷Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dờn. ⁸Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba*

ngàn người bị bỏ mạng. ⁹Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. ¹⁰Lại cũng chớ lăm bằm như nầy người trong họ đã lăm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. ¹¹Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. ¹²Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã."

17- Phép Báp-têm Bằng Nước có phải là một lựa chọn không?

Để làm cho giảng dạy này là hoàn chỉnh càng tốt, như đã thông báo tại giới thiệu, chúng tôi thấy tốt hơn không để kết thúc nó, mà không xác định một vài điểm khác mà các đại lý của sa-tan khai thác để hỗ trợ những lời dạy sai của họ. Những mục sư quý, người câu hỏi tầm quan trọng của phép báp têm bằng nước, có, như thường lệ, xoắn ý nghĩa của một câu Kinh Thánh, để biện minh cho sự điên rồ của họ. Bạn đã biết rất rõ rằng các đại lý của Địa ngục vượt trội trong nghệ thuật của xoắn ý nghĩa của câu thơ Kinh Thánh, để có được những loại giải thích có thể biện minh cho vị trí của họ. Vì không có câu nào trong Kinh Thánh biện minh rõ ràng cho sự điên rồ của chúng, những con quý này luôn bị buộc phải bóp méo ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời, để đạt được mục đích của chúng. Và câu thơ mà họ bám vào để nói rằng phép báp têm bằng nước sẽ là một lựa chọn, là tuyên bố của Phao-lô trong 1Cô-rinh-tô 1:17.

1Cô-rinh-tô 1:17 nói: **"Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu..."** Những kẻ tà ác xoay ý nghĩa của lời Phao-lô, cáo buộc ông tầm thường hóa lễ phép báp-têm bằng nước. Đối với những loài rắn, Phao-lô sẽ nói rằng phép báp-têm bằng nước không phải là quá quan trọng, và thậm chí có thể là một lựa chọn. Tôi ban phước cho Chúa với những gì ông đã xây dựng từ của ông tuyệt vời như vậy là những người muốn giải thích nó theo cách riêng của họ luôn bị nhầm lẫn. Đó là lý do tại sao không ai trong số những người xoắn ý nghĩa của lời Chúa sẽ có một cái cớ trước Đức Chúa Trời. Không chỉ là câu Kinh Thánh tương tự mà các thầy phù thủy đang cố gắng khai thác đủ để gây nhầm lẫn cho họ, nhưng có rất nhiều đoạn khác mà đóng miệng của họ để những kẻ đạo đức giả, như chúng tôi sẽ chứng minh dưới đây.

Hãy để chúng tôi bắt đầu cuộc biểu tình của chúng tôi với cùng một tuyên bố của Phao-lô rằng những thầy phù thủy tin rằng họ có thể khai thác. Trong 1Cô-rinh-tô 1:17 Phao-lô nói: **"Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích."**

Câu hỏi: Tại sao Phao-lô tuyên bố rằng Đấng Christ không sai ông đi làm báp-têm cho người ta? **Trả lời:** Bởi vì nó không phải là để phép báp-têm rằng Chúa Christ đã gửi nó. Đấng Christ sai Phao-lô đi rao giảng phúc âm, chứ không phải để làm báp-têm. Mặc dù khi rao giảng phúc âm, ông phải làm phép báp têm cho mọi người, nhưng rõ ràng chức vụ của ông không phải là phép báp têm bằng nước. Ngài nhận ra điều đó, và tất cả chúng ta đều nhận ra điều đó. Đức Chúa Trời không bao giờ sai Phao-lô đến làm báp-têm. Chính Giảng Báp-tít đã được gửi đến để phép báp têm cho mọi người. Vì vậy, Phao-lô không nói bất cứ điều gì mới trong việc đưa ra tuyên bố của mình. Nó chỉ đơn thuần khẳng định những gì được thiết lập.

Câu hỏi: Có phải Phao-lô là người duy nhất nhận ra rằng chức vụ phép báp-têm bằng nước là của Giảng Báp-tít? **Trả lời:** Không, Phao-lô không đơn độc. Đức

Chúa Trời Cha đã nhận ra Người; Chúa Jêsus Christ Con của Cha đã nhận ra Người; các Tông đồ đã nhận ra nó; và ngay cả các linh mục trưởng và trưởng lão của người dân đã nhận ra nó, như bạn có thể khám phá trong những câu sau đây:

Giăng 1:33 "Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; **nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước** có phán cùng ta rằng: Đấng mà người sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh."

Công Vụ 1:4-5 "⁴Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các người đã nghe ta nói. ⁵Vì chưng **Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.**"

Công Vụ 1:21-22 "²¹Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Jêsus đi lại giữa chúng ta, ²²**từ khi Giăng làm phép báp-têm** cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại."

Ma-thi-ơ 21:23-27 "²³Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? ²⁴Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các người một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các người bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. ²⁵**Phép báp-têm của Giăng** bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: **Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy?** ²⁶Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. ²⁷Vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các người bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này."

Như bạn vừa đọc, từ Đức Chúa Trời Cha đến các đặc vụ của sa-tan, qua Chúa Jêsus và các Tông đồ của Ngài, tất cả đều công nhận rằng chức vụ phép báp-têm được giao phó cho Giăng Báp-tít. Nếu Phao-lô nói rằng Chúa Christ đã sai ngài đi phép báp-têm cho mọi người, ngài sẽ nói dối. **Vì vậy, không phải là để phép báp-têm rằng Chúa Christ đã gửi Phao-lô.**

Chúng ta hãy tiếp tục cuộc biểu tình của mình với hai đoạn khác từ Kinh Thánh, Công Vụ 19:1-5 và Mác 16:15-16. Những con quỷ, cáo buộc Phao-lô đã tầm thường hóa phép báp-têm bằng nước và đã biến nó thành một lựa chọn, đang nhằm lẫn bởi các phản ứng của Phao-lô này trong **Công Vụ 19:1-5**, trích dẫn dưới đây.

"¹Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, **gặp một vài môn đồ ở đó.** ²Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: **Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào?** ³Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giăng. ⁴Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. ⁵Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm như danh Đức Chúa Jêsus."

Như các anh chị em có thể thấy, phản ứng đầu tiên của Phao-lô khi ông gặp các môn đồ là yêu cầu họ nếu họ chịu phép báp-têm từ Đức Thánh Linh. **Phao-lô không yêu cầu họ nếu họ được phép báp-têm bằng nước.** Tại sao? Bởi vì ông biết rằng họ đã được phép báp-têm bằng nước. Phao-lô biết rằng để mang tên của môn đồ, người ta phải đã chịu phép báp-têm bằng nước. Không một ai có thể được coi là một môn đồ của Chúa Jêsus Christ mà không chịu phép báp-têm bằng nước. **Phép báp-têm bằng nước do đó không phải là một lựa chọn;** đó là những gì Phao-lô đang chứng minh ở đây. Ông do đó đóng cửa miệng của mình cho tất cả các đại lý của sa-tan người buộc tội ông.

Mác 16:15-16 nói: *"¹⁵Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. ¹⁶Ai tin và **chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi...**"*

Nếu phép báp-tem bằng nước là một lựa chọn, Chúa Jêsus sẽ không làm cho nó một điều kiện để được cứu rỗi. Tuy nhiên, như bạn đã chỉ cần đọc, phép báp-tem bằng nước thực sự là một điều kiện để được cứu. **Phép báp-tem bằng nước do đó không phải là một lựa chọn;** đây là những gì Chúa Jêsus Christ Đấng cứu rỗi của nhân loại minh chứng ở đây. Ông như vậy, đóng cửa miệng của mình cho tất cả những con quỷ người biển người ra khỏi phép báp-tem bằng nước cách tuyên bố rằng phép báp-tem không phải là quá quan trọng. Đối với tất cả các bạn đã bị mắc kẹt bởi tất cả các mục sư phù thủy này, những người dạy rằng bạn có thể làm mà không cần phép báp-tem bằng nước và vào Thiên đàng, sự thật đã được dạy cho bạn bây giờ. Bạn sẽ không còn lời bào chữa nào nữa. **Nhanh chóng thoát ra khỏi tất cả những thùng rác mà bạn gọi nhầm là nhà thờ, và đó khinh miệt lễ phép báp-tem bằng nước.**

18- Tâm quan trọng của phép Báp-têm Bằng Nước

Để cho thấy phép báp-tem bằng nước quan trọng như thế nào đối với Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn đưa ngay cả những người trong Giao ước cũ qua phép báp-tem bằng nước, như chúng ta đã đọc trong 1 Cô-rinh-tô 10:1-2 *"¹Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, ²**chịu Môi-se làm phép báp-tem trong đám mây và dưới biển.**"*

Phép báp-tem bằng nước đã không bắt đầu bởi Giăng, mà là do Môi-se, như chúng ta vừa đọc. Sự khác biệt cần lưu ý là phép báp-tem của công ước cũ trong Môi-se là tập thể, trong khi phép báp-tem của giao ước mới của Giăng Báp-tít là cá nhân. Nói cách khác, trong Giao ước cũ, mọi người đã trải qua một phép báp-tem tập thể, và trong Liên minh mới, chính nhờ một phép báp-tem cá nhân mà mỗi đứa con của Đức Chúa Trời phải trải qua. Kể từ khi Giăng Báp-tít, những người muốn được cứu phải cá nhân được phép báp-tem bằng nước.

Do đó, phép báp-tem bằng nước có tầm quan trọng rất lớn đối với Đức Chúa Trời, và không ai nên xem nhẹ điều đó. **Những người nghĩ rằng họ có thể coi thường hoặc bỏ bê hoặc tầm thường hóa phép báp-tem bằng nước và vào Thiên đàng, là sai lầm.** Người ta không thể chơi với thứ gì đó quý giá trước mắt Đức Chúa Trời và thoát khỏi sự trừng phạt của Địa ngục. **Biết rằng tất cả những người được gọi là mục tử nói rằng phép báp-tem bằng nước không quan trọng, là quý.** Nhiệm vụ của họ là tuyển bạn cho Địa ngục. **Mọi người hầu việc Đức Chúa Trời thực sự đều biết rằng nếu phép báp-tem bằng nước không quan trọng, Chúa Jêsus Christ sẽ không được phép báp-tem.**

Bạn có thể tự do sao chép cuốn sách này và phân phối nó. Nhưng nó bị cấm để sửa đổi hoặc thay đổi nó.

19- Làm gì sau khi phép Báp-têm Bằng Nước?

Ma-thi-ơ 28:19-20 nói: *"¹⁹Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhờ danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, ²⁰và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người..."*

Chúa Jêsus Christ chỉ thị chúng ta để làm cho các môn đệ, và để dạy họ. Nhưng một số đặc vụ của sa-tan, những người chỉ ở đó để mâu thuẫn với Chúa Jêsus, như sa-tan chủ của họ làm, nói rằng trước tiên chúng ta phải dạy mọi người, trước khi bắt họ trở thành môn đồ. Câu hỏi của tôi là: **"Ai trong số Chúa Jêsus hoặc người hầu của sa-tan biết rõ hơn?"** Nếu bạn tin rằng chính Chúa Jêsus là người hiểu rõ hơn những gì Ngài nói, hãy đưa lời của Ngài vào thực tiễn. Và nếu bạn tin rằng các đặc vụ của sa-tan biết nhiều hơn Jêsus, hãy tiếp tục theo dõi họ. Ngày đến khi bạn sẽ hiểu.

Công vụ 2:42 nói: *"Và, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện."*

Các Tông đồ thực sự của Chúa Jêsus Christ là những người đã đưa Lời Chúa Jêsus Christ vào thực tế. Họ đã thực hiện gần 3.000 môn đệ trong một ngày, phép báp-têm cho họ trong nước, sau đó họ nỗ lực dạy họ sợ Chúa và thực hành lời của Ngài. Các sứ đồ của sa-tan, những người điều hành các nhà thờ ngày nay, làm theo ý của chủ nhân mỗi ngày, không vâng lời Chúa Christ. Họ giữ những người không được phép báp tem trong nhà thờ với lý do họ đang dạy họ. Và chúng ta thấy không có kết quả tốt đẹp nào của cái gọi là giáo lý của họ trong cuộc sống của những người lắng nghe họ.

Những gì Đức Chúa Trời mong đợi từ chúng ta sau khi chịu phép báp tem là tuân theo lời dạy của Ngài và áp dụng chính chúng ta để quan sát chúng mỗi ngày, bởi vì phép báp tem không phải là dấu chấm hết. Điều cốt yếu là không nói: *"Hallelujah, tôi đã được phép báp tem!"* Bất cứ ai muốn vào Thiên đàng đều phải kiên trì đến cùng.

Ma-thi-ơ 10:22 nói với chúng ta: *"Các người lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rồi."*

Vì vậy, không rơi vào cái bẫy của tin rằng *"lưu nó được lưu"*, như một số kẻ lừa gạt người dựa vào việc thông qua Mác 16:16 nói để làm cho bạn tin rằng sau khi phép báp tem, sự cứu rỗi của bạn được đảm bảo. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng có trong Địa ngục, nhiều người trong số những người đã được phép báp tem trong nước trong khi họ còn sống. Hãy cẩn thận!

Hê-bơ-rơ 10:35-36 *"³⁵Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. ³⁶Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình."*

Đoạn văn này một lần nữa khẳng định thực tế là chúng ta phải kiên trì đến cùng để có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

1Ti-mô-thê 6:12 *"Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến."*

Chúng ta thấy trong đoạn này, Đức Chúa Trời yêu cầu Mục sư Ti-mô-thê nắm giữ sự sống đời đời, một cách nói rằng nếu anh ta không giữ vững nó, anh ta sẽ mất nó. Nếu sự khích lệ này để giữ sự sống đời đời được trao cho một mục sư, thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng nó còn hơn thế đối với một Cơ đốc nhân "đơn giản".

Phi-líp 2:12 "Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy cùng hơn nữa, **mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.**"

Trong đoạn văn này, chúng ta thấy Chúa yêu cầu người thân yêu dấu của mình, nghĩa là nói với những ai đã chịu phép báp-têm trong nước, để làm việc với sự cứu rỗi của họ với sự sợ hãi và run rẩy. Nếu "lưu được lưu" như các đại lý của sa-tan nói, tại sao Chúa vẫn yêu cầu con em mình để làm việc trên sự cứu rỗi của họ với sự sợ hãi và run rẩy? Do đó, chúng ta phải tiếp tục làm việc chăm chỉ sau lễ phép báp-têm bằng nước để giành được sự cứu rỗi.

Hê-bơ-rơ 3:12-13 "¹²Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chẳng. ¹³Nhưng **hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.**"

Hê-bơ-rơ 10:24 "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành."

Chúng tôi hiểu từ những đoạn này, tầm quan trọng của một môn đệ đích thực của Chúa Christ sau lễ phép báp-têm bằng nước, để sống giữa những người tìm kiếm Chúa trong Thánh Linh và sự thật, bởi vì những lời hô hào hàng ngày khiến chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời hơn và ngăn chúng ta rơi vào sự lừa dối tội lỗi. Do đó, sau khi phép báp-têm, là cần thiết để duy trì sự hiệp thông huynh đệ, và kiên trì với những người tìm kiếm Đức Chúa Trời với một trái tim thuần khiết, như Chúa khuyến cáo chúng ta trong 2Ti-mô-thê.

2Ti-mô-thê 2:22 "Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, **hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.**"

Bạn càng dành nhiều thời gian với những người thành thật lo sợ Đức Chúa Trời, càng có nhiều bạn đang xúi giục cũng sợ Chúa, đó là những gì chúng ta hiểu với đoạn trích trong Châm Ngôn 13:20 nói: "Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại."

Nhưng khi bạn bị bao quanh bởi những người chế giễu Đức Chúa Trời, cậu kết thúc chế nhạo Đức Chúa Trời chính mình bằng cách dần dần cứng chính mình trong tội lỗi, bởi vì xấu công ty hồng nhân vật tốt, khi chúng ta đọc trong những đoạn sau đây:

1Cô-rinh-tô 15:33 "Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt."

Châm Ngôn 22:24-25 "²⁴Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, ²⁵E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chẳng."

Do đó, điều quan trọng là, sau khi phép báp-têm bằng nước, vẫn còn trong một lắp ráp thực sự của trẻ em của Đức Chúa Trời, nơi giáo lý âm thanh của Chúa Jêsus Christ được rao giảng, và không phải trong các nhà thờ gái điếm đầy dẫy ngày nay. Chúng tôi mời bạn suy niệm về việc giảng dạy về "Hội thánh" có sẵn trên trang web www.mcreveil.org, để không rơi vào cái bẫy của các lắp ráp sự bội giáo này.

19.1- Cẩn thận với sự dụ dỗ

Một cái bẫy khác cần tránh là cô lập bản thân và tin rằng một mình bạn có thể phát triển với Chúa; Đó là một sự dụ dỗ. Bạn cần liên kết với các anh chị em khác, những người sống theo giáo lý lành mạnh, để phát triển tâm linh. Thi thiên 133 nói: *"¹Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! ²Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến tôn áo người; ³Lại khác nào sương móc Hết-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời."*

Để kết luận, hãy nhớ rằng sau **khi phép báp-têm bằng nước, bạn phải ở trong một Hội Thánh sống động, ở giữa những người con khác của Đức Chúa Trời, những người đang tìm kiếm lẽ thật. Sau khi phép báp-têm bằng nước, cần phải kiên trì giảng dạy các tông đồ, trong sự hiệp thông huynh đệ, trong việc phá vỡ bánh mì và trong lời cầu nguyện.** Chỉ bằng cách này, bạn mới lớn lên trong niềm tin vào Chúa Jêsus Christ.

19.2- Các yếu tố của sự phân biệt

Đừng bắt chước các đặc vụ của sa-tan, những người tuyên bố rằng họ có thể tự mình sống cuộc sống Cơ đốc và vào Thiên đàng. Có nhiều kẻ lừa dối nói rằng họ không cần một Sứ đồ, một Mục sư, hoặc bất kỳ Anh cả nào khác của Hội thánh, với lý do rằng jêsus là mục sư duy nhất của họ. Một số trong số những con quỷ này để biện minh cho sự điên rồ của họ, nói rằng trong Kinh Thánh Chúa Jêsus đã nói: **"Các người hết thầy đều là anh em."** Những đứa con trai của ma quỷ này xuất sắc trong nghệ thuật vặn vẹo ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời, lấy lời Chúa ra khỏi ngữ cảnh trong Ma-thi-ơ 23. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét phân đoạn này:

Ma-thi-ơ 23:1-10 *"¹Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: ²Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngai của Môi-se. ³Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các người; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. ⁴Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. ⁵Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; ⁶ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngai cao nhất trong nhà hội; ⁷muốn người ta chào mình giữa chợ, và ứng người ta gọi mình bằng thầy! ⁸Nhưng các người đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các người chỉ có một Thầy, và các người hết thầy đều là anh em. ⁹Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các người chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. ¹⁰Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các người chỉ có một Chủ, là Đấng Christ."*

Vì vậy, người yêu dấu, đây là đoạn văn mà một số yêu ma sử dụng để cố gắng chứng minh cho chúng ta thấy rằng để lên Thiên đàng, họ không cần một Sứ đồ, cũng không phải là Mục sư, hay bất kỳ Trưởng lão nào khác của Hội thánh.

Những con rắn này nói với bạn rằng chính jêsus của chúng đã yêu cầu chúng khinh thường uy quyền của Các Tôi Tố của Đức Chúa Trời, và hủy bỏ sự hữu dụng cũng như các chức vụ của chúng. Theo các đại lý của sa-tan, các tôi tố của Đức Chúa Trời không phục vụ mục đích. Đối với họ, thế giới không cần bộ trưởng của Đức Chúa Trời.

Khi các em đi qua đoạn này của Ma-thi-ơ 23, các em hiểu mà không gặp khó khăn trong bối cảnh Chúa đã phán. Thông điệp của Chúa Jêsus ở đây không phải là khó hiểu. Tuy nhiên, bạn thấy những gì các con trai của sa-tan sẵn sàng làm với họ. Bất cứ khi nào chúng ta thấy mình phải đối mặt với các quý mà từ chối các bộ của các Người hầu của Đức Chúa Trời theo cách này, chúng tôi yêu cầu họ một vài câu hỏi nhỏ mà hoàn toàn đóng cửa miệng của họ. Dưới đây là một số câu hỏi:

Câu hỏi thứ nhất: Bạn có cần phép báp-têm bằng nước để được cứu? Câu trả lời của họ là thông thường, vâng.

Câu hỏi thứ hai: Vì bạn không nhận ra uy quyền của bất kỳ Tôi tố Đức Chúa Trời nào, để người mà bạn phải đi cho báp-têm của bạn? Câu trả lời của những con quý này là họ phép báp-têm mình.

Câu hỏi thứ ba: Bạn có trong Kinh Thánh một ví dụ về một người tự phép báp-têm không? Để câu hỏi này các thầy phù thủy đang bị mắc kẹt, và không có câu trả lời để cung cấp cho chúng tôi.

Thông điệp quan trọng: Yêu quý, nếu bạn tình cờ gặp một số người ngu ngốc trong sự điên rồ của họ đã làm phép báp-têm cho bản thân, hãy nói với họ rằng cái gọi là phép báp-têm không quan trọng trước Đức Chúa Trời. Nếu họ muốn vào Thiên đàng, họ phải nhanh chóng tìm kiếm một đầy tớ chân chính của Đức Chúa Trời để có được một phép báp-têm đúng sự thật.

Gọi để ăn năn hối cải: Tất cả các người là những kẻ ngu ngốc, là những người đã chọn để làm phép báp-têm cho bản thân, hối cải nếu các em muốn được cứu, và nhanh chóng tìm kiếm một người đàn ông thật sự của Đức Chúa Trời để lấy một phép báp-têm bằng nước, theo giáo huấn này mà bạn vừa đọc.

Câu hỏi thứ tư: Kể từ khi các Tông đồ, Tiên tri, Truyền giáo, Mục sư và Giáo sư viên là vô dụng bạn nói gì về đoạn văn từ Ê-phê-sô 4? Và ngay khi chúng tôi trích dẫn đoạn văn này cho chúng, những con rắn này đã bịt miệng, nhưng họ không ăn năn. Nếu họ ăn năn, gọi họ là quý sẽ là một sự xúc phạm. Chúng ta hãy đọc đoạn này từ Ê-phê-sô 4:10-16 cùng nhau.

"¹⁰Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy đầy mọi sự. ¹¹Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, ¹²để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, ¹³cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. ¹⁴Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, ¹⁵nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên

trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. ¹⁶Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương."

Khi bạn học được từ đoạn này, để Hội thánh của Chúa Jêsus Christ để đạt được sự hoàn hảo, các tội tố của Đức Chúa Trời là cần thiết, và chính Chúa Jêsus là Đấng muốn nó theo cách đó. Nhưng các đại lý của sa-tan, những người luôn biết nhiều hơn Chúa Jêsus, tin rằng Chúa Jêsus, kêu gọi các tội tố của ông cho bộ, chỉ đơn giản là nhầm lẫn.

Câu hỏi thứ năm: Bạn có thường gọi cha sinh học là, cha? Khi chúng tôi yêu cầu những kẻ đạo đức giả câu hỏi này, họ đang bối rối và không trả lời. Họ nói với mình: "*Nếu chúng ta nói không, nó sẽ rất trắng trợn, vì mỗi ngày chúng tôi gọi người cha sinh học, cha của chúng tôi. Và nếu chúng ta nói có, họ sẽ báo sự tiếp nối của câu Kinh Thánh cùng mà chúng tôi sử dụng để dụ dỗ chúng tôi.*"

Điều ngăn cản những kẻ đạo đức giả này trả lời câu hỏi này là thực tế là phần còn lại của đoạn văn trong Ma-thi-ơ 23:8-9 mà từ đó họ rút ra cụm từ "**Các người hết thầy đều là anh em**", nói, "**Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình.**" Bây giờ, nếu chúng ta không được tôn trọng bất kỳ đầy tớ nào của Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta không được công nhận danh hiệu của bất kỳ người đầy tớ nào của Đức Chúa Trời với lý do rằng Đức Chúa Trời sẽ nói rằng "**Các người hết thầy đều là anh em**", vì vậy đừng gọi cha sinh học của bạn, cha, bởi vì Đức Chúa Trời nói "**Các người hết thầy đều là anh em**", giống như người nói "**Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình.**" Và ông đã nói điều đó cùng một lúc, và trong cùng một bối cảnh. Đây là điều khiến những thầy phù thủy này bối rối.

Những đặc vụ này của sa-tan luôn luôn rất kiêu ngạo đối với những người hầu của Đức Chúa Trời. Họ hầu như không tôn trọng họ, và hầu như không gọi họ bằng danh hiệu của họ. Trong thực tế, chính tinh thần ở trong họ, chiến đấu với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ nổi loạn thực sự, những người không sẵn sàng phục tùng Đức Chúa Trời hoặc những người mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.

19.3- Đức Chúa Trời yêu cầu tôi đặt mình xa nhau cho anh ta

Đây là một yếu tố khác của sự phân định mà bạn nhận ra các tác nhân khác của sa-tan. Vì họ thấy rất trắng trợn khi tuyên bố giống như một số thầy phù thủy khác của họ rằng họ không cần Sứ đồ, cũng không phải Mục sư, hay bất kỳ Anh cả nào khác của Hội thánh, nên họ nói rằng chúa của họ đã yêu cầu đặt bạn ra riêng cho anh ta, hoặc để huấn luyện cá nhân, hoặc để phục hồi trong giây lát, hoặc để chữa bệnh, v.v. Và họ nói với bạn rằng trong khoảng thời gian dành cho vị thần của họ này, chính vị thần sau này sẽ chăm sóc họ. Theo họ, đây là điều biện minh cho việc họ rút lui khỏi Hội đồng con cái của Đức Chúa Trời để ở một mình.

Các đặc vụ của sa-tan không bao giờ thiếu lý do để nói dối bản thân và người khác. Khi họ không thể đứng giữa những đứa con của Đức Chúa Trời, họ chạy trốn, nói với bất cứ ai muốn nghe họ, rằng chính chúa của họ đã ra lệnh cho họ tách mình ra, để tiết lộ bản thân tốt hơn cho họ, hoặc để đưa ra cho họ những

hướng dẫn và chỉ dẫn về những gì anh ấy mong đợi ở họ. Và trên hết sự dụ dỗ của họ, họ nói rằng theo chỉ dẫn mà họ sẽ nhận được từ vị thần của họ, họ sẽ có thể trở lại giữa con cái của Đức Chúa Trời.

Những người yêu quý, bạn không cần phải phân biệt rõ ràng để hiểu rằng chính những tác nhân của thế giới bóng tối đã nói những lời như vậy. Không một đứa con chân chính nào của Đức Chúa Trời có thể nắm giữ loại ngôn ngữ đó, và không một đứa con thật sự nào của Đức Chúa Trời có thể bị lừa dối bởi loại lời nói dối đó. Sự hướng dẫn như vậy không thể đến từ Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời của chúng ta; vì lý do đơn giản là nó hoàn toàn mâu thuẫn với tầm nhìn của anh ta đối với Hội thánh của anh ta. Hội thánh mà Chúa Jêsus Christ đã chết cho, phải đạt đến sự hoàn hảo, và đi đến sự hợp nhất của đức tin và sự hiểu biết về Con Đức Chúa Trời, điều này trước khi Hội thánh được cất lên. Để đạt được mục tiêu này, Chúa Jêsus Christ nhận thấy điều cấp thiết là phải nâng cao các tội lỗi của ngài lên làm sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo viên.

Đức Chúa Trời không thể thành lập tổ chức này mà không có Hội thánh của Ngài sẽ không đạt được sự hoàn hảo, đồng thời yêu cầu một số người con thật của Ngài bỏ những người con thật khác của Ngài, bởi vì Ngài muốn nói chuyện với chúng một cách bí mật, khôi phục chúng trong bí mật và chữa lành chúng trong bí mật. Yêu dấu, đừng tin loại lời nói dối này bịa đặt bởi các đặc vụ của sa-tan từ thế giới của họ. Đức Chúa Trời của chúng ta không làm việc theo cách này.

Chính Chúa đã nói với chúng ta trong Gia-cơ 5:14 *"Trong anh em có ai đau ốm chẳng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người."* Chúa không thể, sau khi đã ban chỉ dẫn này cho dân của Ngài, vẫn yêu cầu một số con cái bị bệnh hoặc bị quý ám của Ngài rút lui khỏi giữa các con cái của Chúa, để Ngài có thể chữa lành chúng trong vòng bí mật bên ngoài Hội Thánh, hoặc để phục hồi chúng. trong bí mật khác xa với sự hiện diện của những đứa con khác của Chúa, hoặc để cung cấp cho họ những chỉ dẫn và những chỉ thị giả vờ khác. Đây là sự quyến rũ thuần túy của sa-tan. Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời của chúng ta không thể đứng đằng sau loại dối trá này. Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời thực sự không thể yêu cầu ai đó chạy trốn con cái của Đức Chúa Trời và tự cô lập mình trong nhiều năm, chờ đợi cái gọi là chữa lành.

Sự quyến rũ này không khác gì sự quyến rũ làm sinh động các tác nhân khác của sa-tan, những người nói mỗi khi miễn là một linh hồn không tiết lộ cho họ điều này hay điều kia, họ sẽ không thể tuân theo hoặc đưa lời của Đức Chúa Trời vào thực tế. Tôi đã cảnh báo anh chống lại những đặc vụ Địa ngục này. Ngay khi bạn nghe thấy một người dối mặt với lời Đức Chúa Trời nói với bạn rằng một linh hồn vẫn phải đến và bảo anh ta vâng lời để anh ta vâng lời, hãy biết rằng anh ta là một tác nhân của sa-tan. Cũng chính sự quyến rũ này làm động lòng những kẻ đạo đức giả, những kẻ tự cho mình là luôn tìm kiếm thánh ý Đức Chúa Trời; những kẻ quyến rũ dành thời gian của họ không làm gì cả, với lý do chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả đối với những điều mà ý muốn của Đức Chúa Trời đã được nêu rõ trong Kinh Thánh.

Và những người được gọi là Cơ đốc nhân này, mặc dù đã gặp phải học thuyết đúng đắn, chạy trốn khỏi con cái của Chúa, và tuyên bố rằng chính Chúa yêu cầu họ rút lui và ở lại một mình, là những thầy phù thủy. Khi họ nói với bạn rằng

chính Đức Chúa Trời đã yêu cầu họ chạy trốn khỏi những người con khác của Đức Chúa Trời để tự cô lập mình, họ đang nói về sa-tan thần của họ, chứ không phải Đức Chúa Trời Jêsus Christ của chúng ta. Đúng hơn, Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa Jêsus Christ dạy ngược lại lời nói dối này. Chạy trốn sự quyến rũ của ma quỷ!

Và những người nói với bạn rằng Đức Chúa Trời sẽ đặt họ ra để khôi phục và chữa lành họ, trải qua nhiều năm mà không được phục hồi hoặc chữa lành. Một cách để nói với bạn rằng chúa của họ cần một sự vĩnh cửu để chữa lành và phục hồi chúng. Thật đáng thương! sa-tan thực sự biết cách lừa dối các đặc vụ của mình, và làm cho họ trở nên lỗ bịch. Một phúc âm của Đức Chúa Trời, khác với phúc âm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Kinh Thánh, không tồn tại. Đây là những gì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Thực sự Chúa Jêsus Chris nói:

Ga-la-ti 1:6-9 *"Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. ⁷Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. ⁸Nhưng **nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!** ⁹Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: **Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!**"*

Bây giờ hãy để tất cả những kẻ lừa dối hiểu rất rõ, rằng Đức Chúa Trời thực sự sẽ không bao giờ che giấu để ban cho họ một phúc âm khác với phúc âm mà Ngài đã ban cho chúng ta trong lời của Ngài, đó là Kinh Thánh. Vậy, hỡi người yêu dấu, hãy nhớ rằng không có con cái thật của Đức Chúa Trời nào có thể tuyên bố mình có thể sống đời sống Cơ-đốc nhân một mình. Chính những đứa con của sa-tan có yêu sách này. Trên hết, đừng bắt chước họ, nếu không bạn sẽ chết trong Địa ngục.

Sau khi phép báp-têm bằng nước, mọi môn đệ đích thực của Chúa Christ phải ở trong một Lấp rập đích thực của Con cái Đức Chúa Trời, nơi mà giáo lý âm thanh của Chúa Jêsus Christ được giảng dạy.

20- Thực hành không chính thống

20.1- Lệ phí cho lễ phép báp-têm

Có một số môn phái ma quỷ đó làm cho phép báp-têm bằng nước trả tiền. Những con quỷ lãnh đạo các môn phái này đã thiết lập cái mà họ gọi là "*phí cho lễ phép báp-têm*". Họ tính phí cho tất cả những ai muốn được phép báp-têm một khoản tiền để trả trước khi phép báp-têm được cấp. Nếu bạn đang ở trong loại này của môn phái khả ố, đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng nếu bạn giá trị sự cứu rỗi của bạn. Kinh Thánh dạy chúng ta từ đầu đến cuối rằng sự cứu rỗi là miễn phí, và phép báp-têm bằng nước đi cùng với sự cứu rỗi cũng miễn phí. Không nơi nào trong Kinh Thánh bạn sẽ tìm thấy một phép báp-têm duy nhất đã được mua, hoặc ai đó đã trả một xu. Biết rất rõ rằng tất cả những người tính phí cho bạn cái gọi là "*phí cho lễ phép báp-têm*", đều là quỷ. Đây là những đặc vụ của Địa ngục, những người đã chọn Địa ngục, và những người muốn đến đó với tối đa mọi người. Tránh xa họ ra.

Đây là những gì Chúa nói về những con rắn này: "*Khốn cho các người, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các người đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các người không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.*" Ma-thi-ơ 23:13.

Họ là những người hầu của sa-tan mà sự lên án đã được viết từ lâu. "*Vì có mấy kẻ kia lên vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đối ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.*" Giu-đe 1:4.

Họ làm những gì Chúa không chỉ huy. "*... là đều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta.*" Giê-rê-mi 19:5.

Như chúng ta đã nghiên cứu, lễ phép báp-têm bằng nước là một điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi, vì nó được viết bằng Mác 16:16 "*Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi...*" Hơn nữa có chép rằng: "*Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*" Giăng 3:16. Sự cứu rỗi hoàn toàn miễn phí như bạn có thể thấy bằng cách đọc những câu thơ dưới đây:

Ma-thi-ơ 10:8 "*... Các người đã được lãnh không thì hãy cho không.*"

Rô-ma 3:23-24 "*²³Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ²⁴và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.*"

Rô-ma 6:23 "*Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.*"

1Cô-rinh-tô 9:18 "*Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin Lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin Lành.*"

Khải-huyền 21:6 "*Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.*"

Khải-huyền 22:17 "*Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.*"

Công vụ 8:18-20 "*¹⁸Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: ¹⁹Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. ²⁰Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc người hãy hư mất với người, vì người tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!" Sứ đồ Phi-e-rơ đã không vội vàng để lấy tiền cung cấp cho anh ta, nhưng ông nghiêm túc khiển trách một trong những người thậm chí đã có nó trong tâm trí để tin rằng những món quà của Đức Chúa Trời có thể được mua bằng tiền.*

Sau khi một số điều tra vào các ngôi đền sa-tan này tính phí cho phép báp-têm, chúng tôi thấy rằng số tiền khác nhau tùy theo khu vực, địa phương, các quốc gia và thậm chí theo người muốn chịu phép báp-têm. Ở một số làng bạn cần

một con gà trống, một con dê, cừu, hoặc các sản phẩm tốt nhất của thu hoạch của bạn. Trong những nơi khác, đó là một khoản tiền được yêu cầu. Đối với các môn phái khác, lễ phép báp-têm chỉ được thực hiện ở một quốc gia và cần phải chi vài ngàn Eu-ro cho chi phí vận chuyển và phép báp-têm.

20.2- Các khóa học báp-têm và huấn luyện phép báp-têm

Có những thầy phù thủy khác đã lập ra cái mà họ gọi là "*các khóa phép báp-têm*" hay "*huấn luyện cho phép báp-têm*". Có một số người cung cấp cho kỳ thi vào cuối những cái gọi là các khóa học phép báp-têm, và nếu bạn thất bại theo họ, họ sẽ không phép báp-têm bạn. Nếu bạn đang ở trong loại này của giáo phái khả ố, đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng nếu bạn giá trị sự cứu rỗi của bạn. Không một thầy phù thủy nào có thể dẫn bạn đến sự cứu rỗi chân chính. Những con quỷ là đại lý của Địa ngục người dẫn bạn đến Địa ngục. Như bạn đã đọc trong giáo huấn này, Chúa đã yêu cầu con cái của Ngài được phép báp-têm để được cứu, và được dạy sau khi phép báp-têm, chứ không phải trước đó.

Tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu con cái của Ngài chịu phép báp-têm trước khi được giảng dạy? Lý do là rõ ràng và đơn giản để hiểu được. Đó là sau khi phép báp-têm bằng nước mà một người được cứu. Điều này có nghĩa rằng miễn là bạn không được báp-têm, bạn không được lưu chưa. Những pháp sư này, những người giữ bạn hàng tháng trời trong cái gọi là khóa học báp-têm, thực sự đang giữ bạn trong Địa ngục trong suốt thời gian được gọi là huấn luyện của họ. Nếu cái chết làm bạn ngạc nhiên trong cái gọi là lớp học báp-têm, bạn sẽ thấy mình ở Địa ngục ngay giây tiếp theo. Thời gian của bạn trong cái gọi là hội thánh sẽ có ích lợi gì cho bạn? Tuy nhiên, nếu bạn đã chịu phép báp-têm và được cứu, và trong khi bạn đang được dạy lời của Chúa thì cái chết làm bạn ngạc nhiên, bạn sẽ đi lên thiên đường, và bạn sẽ ở trong vòng tay của các thiên thần vào giây tiếp theo. Có quá phức tạp để hiểu logic này đơn giản của Đức Chúa Trời?

20.3- Trang phục đặc biệt cho lễ phép báp-têm

Cũng có những mục sư thầy phù thủy đã thiết lập cái mà họ gọi là "*Trang phục phép báp-têm*". Họ yêu cầu tất cả những ai muốn được phép báp-têm, mặc đồ trắng. Do đó, chỉ trong trang phục trắng, bất kỳ ứng cử viên nào cho phép báp-têm đều phải vào nước của phép báp-têm. Hãy biết rằng tất cả những đòi hỏi mà những tác nhân của sa-tan áp đặt lên các con, là những toa thuốc của thể giới bóng tối. Và những đơn thuốc sa-tan này được dự định để giới thiệu bạn để thuật phù thủy. Khi bạn tuân theo những yêu cầu này, bạn ký các hiệp ước với thể giới huyền bí mà không biết. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu quần áo đặc biệt cho phép báp-têm, và bạn không tìm thấy trong Kinh thánh bất kỳ Tông đồ hay môn đệ nào yêu cầu những điều như vậy. Nếu bạn không muốn kết thúc ở Địa ngục với những mục sư phù thủy này, hãy nhanh chóng chạy khỏi chúng.

20.4- Tập thể phép báp-têm

Các đặc vụ của sa-tan dành thời gian suy nghĩ về những cách mới để khiến mọi người tránh xa Đức Chúa Trời. Đây là cách mà một số mục sư thầy phù thủy đã tạo ra các buổi phép báp-têm tập thể, trong thời gian đó, họ đưa tất cả các ứng cử viên phép báp-têm xuống nước cùng một lúc, và mỗi người đắm mình trong nước. Nói cách khác, mỗi lần có những người cải đạo mới, những mục sư thầy phù thủy này đợi cho đến khi có đủ người để tổ chức một buổi phép báp-têm.

Họ sửa một ngày cho điều đó. Ngay khi họ nhận được ở đó, họ nhận được vào trong nước, và mời tất cả các ứng cử viên để phép báp-têm để có được vào trong nước, và mỗi người tự phép báp-têm, bằng việc đắm mình trong nước.

Đối với bạn của những người có đặc quyền đọc bài giảng dạy này, có tin nhắn này nghiêm túc. Nếu bạn đã có những bất hạnh để phép báp-têm cho mình trong loại nghi lễ sa-tan, ăn năn, và nhanh chóng có được ra khỏi môn phái này của sa-tan nếu bạn vẫn còn đó. Hãy yêu cầu một phép báp-têm thực sự trong khi vẫn còn thời gian. Cuối cùng, hãy nhớ rằng một phép báp-têm được thực hiện trong nước không nhất thiết phải là một phép báp-têm tốt. Một phép báp-têm tốt là một trong đó được thực hiện trong nước, theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, như chúng tôi đã giải thích trong giảng dạy này. Do đó, mỗi người đã được phép báp-têm trong nước phải kiểm tra xem lễ phép báp-têm của mình có tương ứng với các tiêu chuẩn kinh thánh như chúng ta vừa nghiên cứu chúng hay không.

21- Kết luận

Đức Chúa Trời vừa ban cho bạn một giáo huấn về Phép Báp-têm Bằng Nước khá đầy đủ và khá chi tiết. Những người đã tự lừa dối mình sẽ không còn lý do nào để biện minh cho sự bướng bỉnh của mình. Chúa vừa tước cho họ bất kỳ lý lẽ nào về sự quyến rũ và bất kỳ sự giả vờ nào. Giáo lý này sẽ làm họ im lặng một lần và mãi mãi. Những người được gọi là **Cơ-đốc nhân Công giáo, Cơ-đốc nhân theo Phương pháp, Cơ-đốc nhân Trưởng lão**, những người thuộc tất cả các giáo phái sa-tan khác đã đặt một vài giọt nước lên đầu mọi người bằng cách phép báp-têm và những giáo phái ghê tởm khác nói rằng phép báp-têm chỉ là một biểu tượng hoặc một lựa chọn, bây giờ phải hiểu rằng họ đang **trên đường đến Địa ngục. Phép báp-têm bằng nước thực sự là một yêu cầu để được cứu.**

21.1- Ai là cơ-đốc nhân?

Biết một lần và cho tất cả những gì đã không bao giờ được, theo Đức Chúa Trời, và theo Kinh Thánh, **"cơ-đốc nhân Công giáo"**, hay **"cơ-đốc nhân theo Phương pháp"**, hay **"cơ-đốc nhân Trưởng lão"**, hay **"cơ-đốc nhân Cải cách"**, hay **"cơ-đốc nhân Tin lành"**, hay **"cơ-đốc nhân Baptist"**, hay **"cơ-đốc nhân Cơ đốc phục lâm"**, hay **"cơ-đốc nhân tông đồ"**, hay **"cơ-đốc nhân Ngũ Tuần"**, hay **"cơ-đốc nhân Phục hưng"**. Đơn giản là **người Cơ-đốc nhân**. Và theo Kinh Thánh, **Cơ-đốc nhân là môn đệ**. Đây là những gì chúng ta đọc trong Công vụ 11:26 "... Ấy là ở thành An-ti-ốt, **người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.**" **Và môn đệ là người đã biến Chúa Jêsus Christ thành Chủ của mình, là người đã tiếp nhận Chúa Jêsus Christ và đã chấp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của mình, người đã thú nhận tội lỗi của mình, người đã chịu phép báp-têm, đó là, bằng cách ngâm, cho sự tha thứ tội lỗi của mình, và hiện đang sống cho Chúa Jêsus Christ.** Đó là những gì Đức Chúa Trời coi là Kitô hữu. Do đó, thuật ngữ **"cơ-đốc nhân Công giáo"** hay **"cơ-đốc nhân phương pháp"**, v.v ... do đó là một quang sai. **Một công giáo không phải là một Kitô hữu, và một Kitô hữu không phải là một công giáo. Một trong những không thể được công giáo và Cơ-đốc nhân cùng một lúc. Đó là một phi lý.**

Để được coi là môn đệ của Chúa Jêsus Christ, người ta phải đi qua vùng phép báp-têm bằng nước. Thông điệp này hoàn toàn rõ ràng trong lời của Đức Chúa

Trời. Đây là những gì Kinh Thánh nói: Ma-thi-ơ 28:19 "Vậy, hãy **đi dạy dỗ** muôn dân, hãy nhớ danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà **làm phép báp tem** cho họ." Nó được thiết lập theo chỉ dẫn của Chúa Jêsus, đó là bằng cách phép báp-têm cho mọi người mà chúng ta biến họ thành môn đệ. Vì vậy, không thể có các môn đệ không được phép báp-têm bằng nước.

Công vụ 2:37-41 ³⁷Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? ³⁸Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhớ danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. ³⁹Vì lời hứa thuộc về các người, con cái các người, và thuộc về hết thầy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. ⁴⁰Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các người khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dãi gian tà này! ⁴¹Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu **phép báp-têm**; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người **thêm vào Hội thánh.**"

Dưới đây là hàng ngàn người không được cải đạo, và sau khi nghe Tin Mừng, đã hỏi Phi-e-rơ và các Tông đồ khác họ phải làm gì để được cứu. Ngay khi được phép báp-têm, họ lập tức nhận được danh hiệu môn đệ. Ở đây một lần nữa người ta xác định rằng danh hiệu môn đệ chỉ được trao cho họ sau khi phép báp-têm. Vì thế, nó là không thể là một môn đệ của Chúa Jêsus Christ không được phép báp-têm trong nước. Bạn sẽ không tìm thấy nó trong Kinh Thánh.

Giáo lý này hiện rõ ràng với mỗi bạn, và không ai có thể giả vờ không biết gì. **Không có sự ăn năn và không có phép báp tem bằng cách ngâm mình, đó là địa ngục đang chờ đợi bạn.** Bạn đã được cảnh báo! Những người muốn Thiên đàng bây giờ biết phải làm gì để vào Thiên đàng, và những người thích Địa ngục, sẽ thấy mình ở dưới Địa ngục, và sẽ không ngạc nhiên khi thấy mình ở đó.

21.2- Địa ngục là gì?

Để giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn một cách có ý thức, tôi thấy điều quan trọng là phải giải thích địa ngục thực sự là gì. Đây là những gì Kinh thánh nói về Địa ngục:

Ma-thi-ơ 25:41 "Kể đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rửa, hãy lui ra khỏi ta; **đi vào lửa đời đời đã sẵn sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó.**"

Ma-thi-ơ 13:40-43 ⁴⁰Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; ⁴¹Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, ⁴²và **quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.** ⁴³Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. ..."

Chính Chúa Jêsus Christ nói với chúng ta rằng Địa ngục là **ngọn lửa vĩnh cửu**, rằng Địa ngục là **lò bốc lửa**, và ông giới thiệu Địa ngục cho chúng tôi như là **nơi mà sẽ có khóc lóc và nghiến răng**. Nếu chính Chúa Jêsus Christ nói rằng Địa ngục là lửa vĩnh cửu, điều đó có nghĩa là Địa ngục thực sự là lửa vĩnh cửu. Và nếu chính Chúa Jêsus Christ nói rằng Địa ngục là lò lửa, điều đó có nghĩa là Địa ngục thực sự là lò lửa. Và nếu vẫn là chính Chúa Jêsus Christ nói rằng Địa ngục

là nơi sẽ khóc lóc và nghiến răng, thì có nghĩa là Ngài biết, như Đức Chúa Trời, rằng loại tra tấn và dẫn vật tìm thấy trong Địa ngục không tồn tại ở nơi nào khác. Nếu bạn nghĩ rằng Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời của chúng ta có thể sai, hãy tiếp tục ngoan cố. Và nếu bạn tin rằng Chúa Jêsus Cứu độ của thế giới không thể sai, hãy xem thông điệp này một cách nghiêm túc.

21.3- Một số yếu tố của sự hiểu biết

Tôi cung cấp cho bạn ở đây một yếu tố của sự hiểu biết. Kinh Thánh đã tiết lộ cho chúng ta rằng Địa ngục là nơi sẽ khóc lóc và nghiến răng, mọi người có thể dễ dàng hiểu rằng sự dẫn vật của Địa ngục là tàn bạo và không thể chịu đựng được. Bên cạnh đó, nó là không thể tả. Đó là trường hợp, bất kỳ người đàn ông bình thường chỉ có thể sợ địa ngục. Bất cứ ai của tâm trí âm thanh chỉ có thể sợ địa ngục. Nếu nhiều người đang sống xa nỗi sợ hãi của Đức Chúa Trời mà không làm phiền mình, đó là vì sa-tan đã làm cho họ tin rằng Địa ngục không tồn tại. Bạn sẽ thấy không có người bình thường nào biết rằng Địa ngục tồn tại như Kinh Thánh dạy chúng ta, và tự nguyện chọn đi đến đó. **Những người không sợ địa ngục là đại lý của địa ngục.**

Vì vậy, nếu bạn gặp những người sau khi đọc một giáo lý rõ ràng như thế này, một giáo lý thuyết phục họ về sự tồn tại của Địa ngục trong khi cung cấp cho họ sự cứu rỗi miễn phí, những người nói với bạn rằng họ thích ở lại trong giáo phái Công giáo, Giám lý hoặc Trưởng lão hơn, chỉ cần biết rằng họ là đặc vụ của Địa ngục. Thiên đàng không dành cho họ. Họ đã dành chỗ của họ trong Địa ngục, và sẵn sàng làm hết sức mình để đến đó. Trong khi họ sẽ cháy trong địa ngục vĩnh hằng, những người đã chấp nhận Jêsus Christ, người được phép báp-têm bằng nước và sống cho Jêsus Christ, sẽ tỏa sáng như mặt trời trong hạnh phúc hoàn hảo, trong vương quốc của Cha họ, và điều này cho tất cả vĩnh cửu.

Ma-thi-ơ 13:41-43 ⁴¹Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, ⁴²và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. ⁴³**Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. ..."**

Một số người, sau khi đọc thông điệp đơn giản và rõ ràng không thể lay chuyển này, sẽ nói với bạn rằng họ đã được cứu, trong khi họ vẫn ở trong các giáo phái tước lên đầu người ta bằng thứ nước bị nguyên rửa, như một phép báp-têm. Nghe họ nói, chắc chắn bạn sẽ tự hỏi liệu họ có thực sự đọc lời dạy hay không. Vâng, họ thực sự đọc nó. Vì vậy, vấn đề là gì? Vấn đề, nếu nó phải được gọi như vậy, là những người của sa-tan sẽ không bao giờ chấp nhận phúc âm của Chúa Jêsus Christ vì sợ được cứu.

Ma-thi-ơ 13:14-15 ¹⁴Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các người sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. ¹⁵**Vì lòng dân này đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hồi cải lại, Và ta chữa họ được lành chẳng."**

Cũng biết rằng tất cả những người, mặc dù thuyết phục rằng công giáo là một giáo phái sa-tan, chọn Tuy nhiên ở lại đó và nói với bạn rằng ngay cả một xe ủi đất không thể loại bỏ chúng từ đó, là phù thủy. Họ là tất cả các đại lý của sa-

tan. Họ ý thức thích môi trường này bởi vì nó là một nơi tốt cho họ để thực hành thầy phù thủy. Và kể từ khi họ không sẵn sàng để từ bỏ thuật phù thủy, họ không thể rời khỏi môi trường này. Họ biết rất rõ rằng để lại môi trường này và chấp nhận Chúa Jêsus, họ phải từ bỏ thuật phù thủy, một cái gì đó họ không sẵn sàng để làm. Họ đã thực hiện sự lựa chọn ý thức và tự nguyện để phục vụ sa-tan.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở tất cả những người sẽ chọn sự ngoan cố, rằng **Địa ngục là có thật, và nó là vĩnh cửu**. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Do đó, địa ngục không phải là một nhà tù sẽ tồn tại mười hoặc hai mươi năm; Địa ngục sẽ tồn tại mãi mãi. *"Khi ấy, các người thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các người sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng."* **Lu-ca 13:28**. Đây là những gì tôi thường nói với những người nghĩ rằng Địa ngục không tồn tại. Như một câu trả lời, tôi luôn nói với họ rằng **nếu Địa ngục không tồn tại và nếu Địa ngục này không vĩnh cửu, Chúa Jêsus Christ sẽ không bao giờ đến chết trên thập tự giá**. Hãy để những người có tai để nghe, nghe!

21.4- Cảnh Báo

Chúng tôi thấy điều quan trọng là kết thúc việc giảng dạy này bằng một cảnh báo. Chúng tôi không nghi ngờ quyết tâm của các đặc vụ của sa-tan để chống lại sự thật, và làm mọi cách để giữ bạn trong tôn giáo sai lầm, để đưa bạn xuống Địa ngục. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi một số thầy phù thủy sẽ cố gắng chứng minh cho bạn thấy điều ngược lại với giáo lý này. Chúng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là trường hợp. Các đặc vụ của sa-tan sẽ cố gắng bằng mọi cách để thách thức những gì Đức Chúa Trời nói, và để đánh lạc hướng bạn khỏi nó.

Chúng tôi đã chọn cách đối phó với chủ đề này một cách triệt để nhất có thể, để bịt miệng mọi đối thủ. Nhưng điều này sẽ không ngăn cản những con quỷ liều lĩnh làm mọi thứ có thể để biến bạn khỏi sự ăn năn. Một số đặc vụ của sa-tan sẽ cố gắng cho bạn thấy rằng Kinh Thánh là sai. Những người khác sẽ cố gắng chứng minh cho bạn thấy rằng có những mâu thuẫn trong Kinh Thánh. Những người khác sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng Kinh Thánh không đầy đủ. Họ sẽ làm tất cả những điều này để làm cho bạn chấp nhận những lời dạy sai lầm mà họ rút ra từ những cuốn sách sa-tan không liên quan gì đến lời thật của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, chúng tôi muốn đưa ra cảnh báo này sẽ cho phép bạn không rơi vào cái bẫy của những kẻ xấu đã thề sẽ dẫn bạn đến Địa ngục.

Đây là những gì bạn cần làm khi bạn đứng trước những kẻ báng bổ này. Đừng lãng phí thời gian để tranh luận với những người cố gắng cho bạn thấy rằng Kinh Thánh là sai. Họ hoàn toàn muốn mâu thuẫn với Đức Chúa Trời, Người đã nói lời của Ngài là đúng. Và đối với những người nói với bạn rằng có những mâu thuẫn trong Kinh Thánh, hãy nói với họ rằng bạn nhận thức được chúng, và điều này không thay đổi thực tế rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và vẫn là Đức Chúa Trời. Đối với những người tin rằng họ đang quay lưng lại với Chúa bằng cách nhắc nhở bạn rằng Kinh Thánh không đầy đủ, hãy nói với họ rằng bạn biết điều đó. Hãy nói với họ rằng mặc dù Kinh Thánh không đầy đủ, Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chấp nhận nó như nó là, và đó là điều quan trọng nhất.

Hãy nhớ rằng những con quỷ báng bổ bằng cách giữ loại ngôn ngữ mà chúng ta vừa phát triển, làm như vậy bởi vì họ biết rằng nếu bạn đi ra khỏi tâm linh để

thảo luận theo xác thịt, họ sẽ nhận được tốt hơn của bạn. Bạn cần phải biết điều đó. Những người nói Rằng Kinh Thánh là sai sẽ đi vào triết học, hy vọng sẽ dẫn bạn lạc lối. Những người đang làm nhiệm vụ phát hiện những mâu thuẫn trong Kinh Thánh sẽ trích dẫn bạn một số câu để tự biện minh cho mình, bởi vì những câu như vậy tồn tại. Và những người nói với bạn rằng Kinh Thánh không đầy đủ sẽ luôn dùng Kinh Thánh để chứng minh điều đó cho bạn.

Hãy biết rõ rằng không sai khi nói rằng Kinh Thánh không đầy đủ, bởi vì nó thực sự là như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn để ngăn chặn các kế hoạch xấu xa của các tác nhân của sa-tan bằng cách cho phép những lời dạy trong Kinh Thánh mà chúng ta có đủ để dẫn dắt chúng ta theo Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, tôi sẽ phát triển chủ đề này chi tiết hơn cho bạn trong một bài giảng khác.

Người yêu dấu hãy nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời như chúng ta tin, nếu Đức Chúa Trời vĩ đại như chúng ta tin, nếu Đức Chúa Trời toàn năng như chúng ta tin, các yếu tố đó trong Kinh Thánh, là mâu thuẫn cho một số và dối trá hay giả dối cho người khác, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, sau đó có thể để lại trong lời Ngài những yếu tố có thể được hiểu là mâu thuẫn hoặc là không đúng sự thật? Câu trả lời rất đơn giản: Đức Chúa Trời đã làm cho Kinh Thánh trở thành một nồi nấu chảy của khoa học, trí tuệ, niềm tin, triết học, v.v. Những người muốn được cứu tìm thấy trong Kinh Thánh những gì sẽ giúp họ được cứu. Và những người muốn xuống Địa ngục, tìm thấy trong cùng một Kinh Thánh những gì sẽ giúp họ bị lạc. Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người để tìm tài khoản của họ trong Kinh Thánh.

Để giúp bạn khép miệng lại với những tác nhân của sa-tan có nhiệm vụ là khiến bạn quay lưng lại với lời chúa, chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một giáo lý mang tên "**Điều Kiện Tiên Quyết để Nghiên Cứu Kinh Thánh**", mà bạn sẽ tìm thấy trên trang web www.mcreveil.org. Hãy cố gắng để đọc nó. Giáo lý này giải thích bảy điều kiện tiên quyết mà bạn phải áp đặt cho bản thân trước mỗi cuộc tranh luận, hoặc trước mỗi cuộc thảo luận, khi bạn nghĩ rằng cuộc tranh luận hoặc thảo luận này có thể mang lại một số kết quả. Không bao giờ chấp nhận các cuộc tranh luận hoặc thảo luận với những con quỷ đã thay đổi Kinh Thánh. Và nếu bạn muốn tranh luận với họ, hãy yêu cầu họ gạt sang một bên Kinh Thánh giả của họ, và rằng họ phải chịu đựng việc sử dụng Kinh Thánh thực sự trong cuộc tranh luận của bạn.

Tin chắc rằng họ sẽ không thể biện minh cho giáo lý sai lầm của mình bằng Kinh Thánh, một số giáo phái sa-tan đã buộc phải làm kinh thánh của riêng họ. Đây là trường hợp của người Công giáo, Nhân chứng Giê-hô-va, người Mặc Môn và một số nhóm sa-tan khác. Người Công giáo đã tạo ra cái mà họ gọi là "**kinh thánh của Jerusalem**" và "**kinh thánh TOB**". Thêm vào đó, họ có một vài bản thảo và tập sách khác mà họ sử dụng để đánh lừa những người theo dõi họ. Nhân Chứng Giê-hô-va đã thực hiện cái mà họ gọi là "**Bản dịch thế giới mới**". Họ cũng sử dụng nhiều tài liệu quảng cáo để đánh lừa đàn chiên của mình. Đây cũng là trường hợp của người Mặc Môn, người đã tạo ra cái mà họ gọi là "**Sách Mặc Môn**".

Ở trên, chúng tôi trích dẫn kinh thánh Công giáo TOB. Điều quan trọng là phải làm rõ rằng TOB có nghĩa là bản *dịch Đại kết của Kinh Thánh*, một bản dịch được thực hiện nhằm mục đích làm hài lòng tất cả các tôn giáo; một bản dịch được sản xuất để dung hòa tất cả các niềm tin có thể. Vì vậy, bạn có đó là mại dâm thực sự của Kinh Thánh, một gói mại dâm không biết xấu hổ. Và những con quỷ này có đủ táo bạo để đặt tên Kinh Thánh cho cuốn sách sa-tan này. Bạn mà đang sử dụng những câu thơ sa-tan này nghĩ rằng bạn đang đối phó với một cuốn Kinh Thánh, hãy nhanh chóng ném nó vào thùng rác.

21.5- Thông điệp cho các linh mục và cái gọi là mục sư người lừa dối người dân của Đức Chúa Trời

Bạn, xấu xa người đã ký hiệp ước với sa-tan để giao cho anh ta những kẻ ngu dốt đến với bạn tin rằng họ đang theo Đức Chúa Trời, thông điệp này được gửi cho bạn: sau khi đọc giảng dạy này, cho chúng tôi biết nơi học thuyết của bạn đến từ, và từ người mà bạn nắm giữ nó. ***Nếu bạn muốn thử thách hoặc chống lại giảng dạy của chúng tôi, hãy gửi cho chúng tôi của riêng bạn. Hãy yên tâm rằng bạn chỉ giới hạn chính mình để Kinh Thánh như chúng tôi đã làm.*** Chúng tôi đã rất cẩn thận để giải thích cho bạn những gì Kinh Thánh là. Chúng tôi không muốn bất kỳ lời dạy nào dựa trên kinh thánh của các môn phái và các sách sa-tan khác, hoặc dựa trên các bản thảo không được Đức Chúa Trời chấp thuận.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng vẫn chưa quá muộn để ăn năn. Bạn luôn có thể từ bỏ sa-tan, và biến Jêsus Christ thành Chủ mới của bạn. Chúa Jêsus sẵn sàng chào đón bạn và tha thứ cho bạn, nếu bạn đến với Ngài bằng một trái tim trung thực. Nếu bạn muốn từ bỏ sa-tan và chấp nhận Jêsus Christ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nguyên xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Lời mời

Các anh chị em thân mến,

Nếu bạn đã chạy trốn khỏi các hội thánh giả và muốn biết những gì bạn cần làm, đây là hai giải pháp có sẵn cho bạn:

1- Xem xung quanh bạn có một số con cái khác của Đức Chúa Trời sợ Đức Chúa Trời và mong muốn sống theo đạo lành thanh hay không. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ, hãy thoải mái tham gia cùng họ.

2- Nếu bạn không thể tìm thấy và muốn tham gia với chúng tôi, cánh cửa của chúng tôi đang mở cho bạn. Điều duy nhất chúng tôi sẽ yêu cầu bạn làm là trước tiên hãy đọc tất cả những Lời dạy mà Chúa đã ban cho chúng tôi, và có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi www.mcreveil.org, để trấn an bạn rằng chúng phù hợp với Kinh Thánh. Nếu bạn thấy chúng phù hợp với Kinh Thánh, và sẵn sàng vâng phục Chúa Jêsus Christ, và sống theo các yêu cầu của lời Ngài, chúng tôi sẽ chào đón bạn với niềm vui.

Nguyên xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em!