

GRATIS



JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG

EINDTIJD OPENBARINGEN

DE GEZONDE LEER

**GETUIGENIS VAN
LAURA WANMA**

Bron & Contact:

Website: <https://www.mcreveil.org>

E-mail: mail@mcreveil.org

Jezus Christus Is de Ware God En het Eeuwige Leven

*Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen
onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.*
Daniël 12:4

*Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich
laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het
verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.*
Daniël 12:9-10

**Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een
paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag:**

Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan?

In de Hemel?

Of

In de Hel?

**De Hel is Echt, en het is Eeuwig.
Denk er over na!**

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren!

Waarschuwingen

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

Slangen, adderengebroad, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

Nota Bene

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

GETUIGENIS VAN LAURA WANMA

(Bijgewerkt op 15 01 2024)

Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.

Beste vrienden, ondanks het feit dat we al verschillende getuigenissen uit de Hel hebben gelezen, vinden we het altijd stichtelijk om nieuwe getuigenissen te lezen, vooral als we denken dat ze geloofwaardig zijn. Daarom vinden wij het noodzakelijk om u deze getuigenis van Laura Wanma (Lala) ter beschikking te stellen, een 12-jarig Indonesisch meisje aan wie de Heer Jezus Christus een stukje Hemel en een stukje Hel heeft getoond, door haar te geven een boodschap voor de Gemeenten en voor de wereld. Deze getuigenis is, net als de andere die we u al hebben voorgesteld, genoeg stichtelijk. Neem de moeite om het met anderen te delen om zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. God zegene u!

De Here Jezus nam me mee naar de Hemel

De eerste dag van het bezoek van de Heer aan Lala: Tijdens de lof en aanbidding waren mijn handen vanzelf omhoog gegaan en ik zei tegen mijn moeder: "Mam, ik kan mijn handen niet neerleggen, ze zijn nog steeds omhoog". Ik zag veel engelen in de kamer en plotseling was er een heel helder licht en de Heer sprak tot mij over het licht. (De Heer zei me dat er iemand dicht bij me zou sterven. Toen zei de Heer tegen mij: "Ga en zeg tegen je broer dat hij naar Mij moet terugkeren, want Ik nog steeds medelijden met hem heb omdat hij zich van Mij heeft afgekeerd."...)

Toen mijn moeder en ik nog steeds de Here Jezus aanbaden, kwam er plotseling een engel die mijn geest wegnam. We vlogen weg, toen stonden we op de rots. En de engel liet me verschillende mooie steden zien en ik kon zien: Nabire, Serui, Biak, Manokwari. De engel zei tegen mij: "God heeft je gezegd dat je naar deze steden moet gaan om een boodschap van de Heer aan te kondigen. **Zij moeten zich bekeren** omdat **er geen tijd meer over is, Jezus komt heel, heel spoedig terug.**" En ik vroeg de engel: "Wie ben jij?" Hij antwoordde: "Ik ben Gabriël, een engel van God." Toen stopte de engel mijn geest terug in mijn lichaam.

Toen ik op weg was naar Entrop uit Abe, kwam ik aan in Kotaraja. Ik zat nog steeds in de taxi toen een engel me kwam ophalen en we over de stad Jayapura vlogen, en de engel vertelde me: "Probeer naar beneden te kijken!" En ik zag veel mensen staan; zij droegen zwarte kleren die hen van top tot teen bedekten. Hun ogen waren zwart en er was een vuur in hun ogen. Ik zag ze overal: In het ziekenhuis, aan de kant van de weg, midden op straat, op de markt, voor de huizen, enz. Ze waren overal. Hun handen hielden brede hooivorken vast en ik zei tot de engel: "Wie zijn zij?" En de engel vertelde me dat zij de engelen van de dood waren. Toen we nog geestelijk over de stad van Entrop vlogen, zag ik een groep jongeren alcohol drinken op straat; ik was erg verdrietig omdat de dood hen omringde.

Toen zei de engel tegen mij: "Lala, als er iets met je gebeurt en je je in gevaar voelt, kun je twee woorden zeggen: "**Het Bloed van Jezus**" en "**In de naam van Jezus**" omdat ze heel machtig zijn".

De engel nam me mee en we bleven door de wolken vliegen. Ik zag de aarde onder me steeds kleiner worden. We vlogen en gingen door de smalle en donkere tunnel. Ik was erg bang en de engel hield me vast, toen zag ik een helder licht en het was de Hemel. De engel en ik kwamen aan bij de deur. Er stonden twee beschermengelen voor de deur. Het was versierd met parels en kristallen en het opende op eigen houtje; daarna kwamen we de tuin binnen.

Er was een open deur en daar kon ik een lange, goed geordende tafel doorheen zien. Het leek erop dat er spoedig het feest zou hebben (Heilig avondmaal). Achter elke stoel zat een engel, die elk een trompet in zijn handen had en het leek erop dat ze zeer spoedig de trompet moeten schallen. Toen bleef ik weer lopen in de Hemel. In de tuin zag ik verschillende soorten bomen en verschillende soorten fruit, ik zag zeer mooie bloemen. De engel Gabriel kwam naar me toe en zei: "Je tijd is om en je moet naar huis gaan". En ik zei tegen hem: "Ik ben hier erg blij en ik wil niet terug omdat ik hier zo in vrede ben." En plotseling kwam er een stem uit de Troon van Licht en Glorie en zei tegen mij: "Lala, je moet nu naar huis gaan "; en de engel Gabriël heeft me naar huis gaan.

Van bovenaf keek ik naar de rode taxi die me vroeger droeg, die langs het lokale overheidskantoor naar het eindstation van Entrop reed. En de engel bracht mijn geest terug in mijn lichaam en ik werd wakker en zei: "Hallelujah!" Alle passagiers waren geschokt, keken me aan en vroegen me: "Zuster, is alles goed met jij?" Ik was zeer verbaasd omdat ik op de schouder van een passagier lag en zij mijn neus met olie zalfde omdat ze dacht dat ik flauwviel. Ik stopte de taxi toen ik op mijn bestemming aankwam.

Rond 23.00 uur, terwijl ik sliep, kwam er een engel die me meenam naar de Heer. We kwamen binnen door de poort van de Hemel en ik zag daar een man staan in een zeer lang wit gewaad. Hij opende Zijn handen voor mij, ik stapte naar voren bij Hem en Hij droeg mij en ik wist dat het Jezus was. Toen gingen we de Hemel binnen. **De Hemel is zo wonderbare** en vol met allerlei bloemen die ik nog nooit op aarde heb gezien. Alles is er, mijn hart was in vrede op deze plaats; er zijn bomen die als schaduw dienen, die vruchten dragen en er is ook een zeer heldere rivier die stroomt.

De Here Jezus zei tegen mij: "Lala, wil je proberen je voeten in het water te zetten?" En ik heb ze in het water gelegd. God sprak weer tot mij: "Je kunt dit water drinken." Toen ik het dronk, was mijn hart echt in vrede en de Here Jezus sprak weer tot mij: "Je kunt je hoofd in het water duiken, en je zal kunnen ademen." Wat de Heer zei was waar. Er kwamen veel vissen om me heen. Ik zei tegen Jezus: "Ik leef op aarde en ik kan geen vis vangen, hij zal weglopen als ik het probeer." Jezus zei tegen me: "De vis hier kan met je praten, Lala."

Bovendien ging ik door met lopen met Jezus en vroeg Hem: "Hoe kunt U de hele wereld zien met de zonden die mensen begaan, terwijl de wereld zo groot is, hoe kunt U alles zien?" Jezus zei me dat ik met Hem mee moet komen zodat Hij het me kan laten zien. Jezus en ik gingen door met lopen en Hij liet het me zien. Er was een grote glazen tafel en ik zag de wereld zo klein. Ik kon ook het soort

zonden zien die mensen pleegden. Ik was verbaasd en toen ik iemand zag die ik kende, zei ik tegen Jezus: "Heer, ik kan beneden zien." Mijn moeder en ik lagen op het bed. Toen antwoordde Hij: "Ja, Ik weet het, er staat ook een engel in je kamer."

De Here Jezus en ik gingen verder en ik zag een kamer; daar stonden twee engelen. Er lag een groot boek op tafel en ik vroeg de Heer: "God, wat is dit voor een boek?" De Heer antwoordde: "Dit is het boek van het leven". Ik vroeg opnieuw: "Mag ik de binnenkant van het boek zien?" De Heer antwoordde: "Ja, dat kan je wel". En de twee engelen waren klaar om het boek pagina voor pagina te openen. Op de eerste bladzijde zag ik de naam van mijn broer en zei tegen Jezus: "God, deze naam is de naam van mijn broer". En de Heer antwoordde: "Ja, ik ken zijn leven. Hij is nu hier en prijst de Heer." De engel opende de volgende bladzijde, ik zag de naam van een persoon die ik ook kende en ik zei tegen Jezus: "Hier is mijn oom". De Heer Jezus zei: "Ja, hij is hier." Ik kuste Jezus en huilde. Daarna Jezus en ik gingen door met lopen in de tuin toen ik twee mensen op me af zag komen; de oudste was ongeveer 18 of 19 jaar oud, terwijl de jongste 2 jaar oud was; de kleine jongen rende en omhelsde me maar ik had de indruk dat hij door me gelopen had omdat we allebei in de geest waren.

De oudste jongen, die 18-19 jaar oud was, leek zo veel op mijn moeder, ze leken als een tweeling. Toen herinnerde ik me dat mijn moeder me ooit had verteld dat ik een oudere broer had die stierf toen ik een baby was. En ik wist dat hij mijn broer was. Daarna keerden de twee jongens terug naar hun kamers.

Toen zag ik een mooie bloem en vroeg de Heer: "Heer, mag ik deze bloem nemen ...? Ik wil het graag aan mijn moeder geven, omdat ze van bloemen houdt." Jezus zei: "De tijd is nog niet gekomen om in deze plek bloemen en vruchten te nemen, Mijn kind!". Later, Jezus en ik liepen nog toen ik een huis met een open deur zag. Ik vroeg de Heer Jezus of ik het huis mocht binnengaan. De Heer zei: "Ja, dat kan je wel". Toen ik voor de huisdeur aankwam, kon ik het huis niet in omdat de vloer in goud was. Ik zeg tegen de Heer: "Wow God... De grond is erg mooi; goud is erg duur op aarde". En de Heer glimlachte en zei: "Dit is jouw huis, er zijn anderen die erop lijken". Ik vroeg: "God, mag ik het volgende huis binnenkomen?" Toen zei de Heer: "De huizen met gesloten deuren zijn van anderen." De Heer zei: "Volg Mij."

De Here Jezus nam me mee naar de Hel

De Here Jezus hield me vast en we vlogen in een brede tunnel. De Here Jezus en ik bleven vooruitgaan toen ik een echt vreselijke geur voelde en ik voelde dat de lucht erg warm was. Verderop zag ik een demon met drie voet die een drietand vasthield. En toen hij Jezus zag, boog hij zijn knieën. De Heer en ik bleven lopen en kwamen naar een plaats en de Heer liet me een zeer diepe put zien, vol met mensen die door demonen werden gemarteld. De demonen kwelden hen tot hun vlees eraf kwam, maar ze konden niet sterven.

We bleven lopen en ik zag een tafel met een boek erop, waarop stond "Overspel". Ik zag naakte mensen in het meer van vuur. Ze zagen Jezus en schreeuwden: "Vader, Vader," maar Jezus keek niet naar hen. Ik ging steeds verder met de Heer en we zagen een dienaar van God. Toen vroeg ik de Heer Jezus: "God! **Waarom is er een dienaar van God in de Hel?**" De Heer antwoordde: "Ik had hem uitverkoren, maar hij had nooit Mijn boodschap

verkondigd". Toen zag hij de Heer Jezus en hilde: "Vader, Vader, haal me hier weg voor slechts één minuut omdat ik berouw wil tonen". En de Heer Jezus zei tegen hem: "**Het is nu te laat...**"

We gingen verder, en ik zag veel mensen die gemarteld werden en Jezus zei tegen mij: "**Deze mensen waren niet trouw met de tienden.**"

Ik zag ook veel jonge mensen dansen op de spijkers op het ritme van de muziek. Als ze het ritme van de rockmuziek hoorden, moesten ze sneller springen en mochten ze geen moment stoppen. Als ze zouden stoppen, kwamen demonen en kwelden hen.

Daarna keerden we terug naar de Hemel via het brede pad. Na aankomst in de Hemel zei de Heer Jezus tot mij: "Lala, wat je hebt gezien, moet je dat tegen Mijn volk aankondigen". En de Heer Jezus droeg mij en zei: "Lala, je moet Me je leven geven, **je moet je laten dopen...** Zeg tegen Mijn dienaar Ronald dat Ik hem de taak toevertrouw om je boek te schrijven".

Jezus keek naar de engel Gabriël en de engel Gabriël boog zich neer om aan Zijn voeten te aanbidden. En de Heer zei tegen de engel Gabriël: "Breng Mijn kind terug". En de engel Gabriël nam me mee en we liepen naar de deur en een andere engel kwam en sprak met de engel Gabriël in een taal die ik niet verstond... Op de terugweg vroeg de engel Gabriël me dat: "Waar had je het over met de vader?" En ik antwoordde: "Jezus heeft me veel verteld". En ik vroeg de engel: "Wat doe je in de Hemel?" De engel antwoordde: "Ik sta in dienst van onze Heer Jezus Christus. Alles wat Hij me vraagt om te doen, doe ik".

Toen we mijn huis naderden, liepen we en zagen we veel engelen van dood aan de linker- en rechterkanten van de weg staan. Toen we aankwamen, zag ik er een voor de omheining staan. En voor de deur van ons huis, was er een engel van God die het huis bewaakte. De engel des doods was erg zenuwachtig omdat hij het huis wilde binnengaan, maar kon dat niet omdat een engel Gods onze huis bewaakte. Daarna ging de engel des doods achter het huis en probeerde het binnen te komen, maar dat kon hij nog steeds niet, omdat er twee engelen van God de achterdeur van ons huis bewaakten. De engel des doods probeerde voor de tweede keer tevergeefs binnen te komen en werd weggeslingerd. Hij viel en verdween als stof dat door de wind werd meegevoerd. De engel Gabriël bracht me terug naar mijn kamer en mijn geest kwam om 6:00 uur 's morgens mijn fysieke lichaam binnen. Daarna keerde ik terug naar mijn dagelijkse activiteiten als student.

Een andere dag hadden we een eredienst in het huis van een lid van onze gemeente. De engel Gabriël kwam me ophalen en nam me mee naar de Here Jezus. Toen liet de Heer me de stad zien waar ik heen moest. Hij vroeg me de boodschap over te brengen in een katholieke kerk in Wamena.

De engel kwam de volgende dag om me te brengen en nam me mee naar de Heer. De Heer Jezus gaf een speciale boodschap voor de gemeente van het dorp "Harapan" en zei: "Zeg tot de gemeente: Wees niet te laat voor de eredienst. **Wie altijd te laat komen, zal het koninkrijk van de Hemel niet binnengaan.** Tijdens de vergadering mag niemand buiten de gemeente blijven. Stuur een boodschap naar moeders waarvan de kinderen nog steeds baby's en

zeer klein zijn, **dat ze met al hun kinderen in de gemeente moeten zitten en naar Gods Woord moeten luisteren**. Laat kinderen nooit in een kinderdagverblijf verblijven. **Iedereen moet deelnemen aan de verering**. Ook al is er geen plaats meer, het zou geen probleem moeten zijn om op de grond te zitten. Iedereen moet Mijn Woord respecteren".

Overdag, na het gebed en het vasten, kondigde ik de boodschap van de Heer Jezus aan de leraren van de zondagsschool aan. Toen ik terugkwam van de gemeente, nam de engel van God me mee naar de Heer en zei Hij tot mij: "Dank je Lala voor het aankondigen van Mijn boodschap aan de leraren van de zondagsschool". En Hij zei weer tegen mij: "Op zondag zal je de boodschap aan de leden van de gemeente moeten verkondigen. Je moet het niet alleen aan de gemeente en jouw familie het verkondigen, maar je moet deze boodschap ook aan andere religies verkondigen: Boeddhisme, Islam, Hindoeïsme, enz. omdat zij ook verlossing moeten ontvangen. (Johannes 14:6). Publiceer het bericht zo snel mogelijk, want ik zal je meenemen naar andere steden".

Om 19.00 uur kwam de engel me naar de Heer brengen en de Heer zei tot me: "Lala, sneller, sneller, ren en vertel Mijn volk: Mijn tijd is bijna voorbij!" En de Heer liet me de tijd van de Hemel zien. Ik kon de uurwijzer zien wijzen naar een nummer en de minutenwijzer zat er heel dichtbij van het. Toch kon ik het nummer op het horloge zien. De Heer Jezus zegt tegen mij: "Lala, ren snel en stuur de boodschap naar Mijn volk, Mijn tijd is bijna om". De Heer zei weer tegen mij: "Lala, geen engel heeft ooit de tijd van de Hemel gezien. Ik heb je de tijd van de Hemel laten zien, zodat je kunt doorgeven wat je hebt gezien aan Mijn volk".

Om 20.30 uur kwam de engel mij terugbrengen naar de Heer en de Heer Jezus liet mij opnieuw de tijd van de Hemel zien, die zeer kort is. De Heer Jezus zei tegen mij: "Zeg tegen je kameraden, je leraren, je burens en iedereen die je ontmoet dat je je moet bekeren en tot Mij moet terugkeren".

De volgende zaterdag was ik bij mijn moeder en tante. We waren in de Wilson Sentani familie residentie. Om 13:00 uur, terwijl mijn tante voor de familie Wilson aan het bidden was en ik nog steeds in de kamer lag, kwam de engel. Ik kon de engel zien omdat mijn geest uit mijn lichaam was gekomen en op het bed zat. Ik belde de engel om de kamer binnen te komen, maar hij kwam niet binnen. Hij bleef uit de kamer en ik belde hem weer. De engel wees met zijn vinger naar mijn tante die aan het bidden was. Ik heb de engel weer gebeld, en hij zei tegen me: **"Ik kan de kamer niet binnengaan (hij wees met zijn vinger naar mijn tante), omdat de dienstmaagd met de Vader praat. Ik moet wachten tot ze klaar is met bidden en met Amen zeggen"**. Toen mijn tante klaar was met bidden, kwam de engel de kamer binnen en nam me mee naar de Here Jezus. Na aankomst in de Hemel gaf de Heer Jezus mij een boodschap om te publiceren.

Om middernacht was mijn lichaam zwaar en ik wilde slapen omdat een engel moest komen om me te brengen, maar mijn moeder bleef me vragen om mijn kleren te regelen voor de eredienst van de volgende dag. Zodra ik in slaap viel, kwam er een engel om me naar de Heer mee te nemen. En de Here Jezus begon tot mij te spreken: "Lala, zeg tegen je moeder dat ze je moet laten slapen als je lichaam zwaar is, want ik wil je iets heel belangrijks vertellen".

Op zondagochtend kon ik, dankzij de barmhartigheid van de Here Jezus, opstaan en getuigen om de boodschap van de Here Jezus aan de gemeente van Barachiel te verkondigen. Na het einde van het getuigenis, **werd ik gedoopt in water** (om te sterven en op te staan met Jezus) en na de eredienst werden we geroepen om deel te nemen aan een bijeenkomst waar we zouden praten over een opwekkingsdienst. Ik nam ook deel aan de bijeenkomst en een engel kwam en bracht me naar de Here Jezus. Jezus zei: "Zeg tegen Mijn dienaren dat zij met de dienst van de Opwekking moeten voortzetten en Ik zal naar beneden komen om in te grijpen".

Om 16.00 uur was ik nog steeds in het huis van de pastoor. Een engel nam me mee om de Heer te zien. De Heer liet me een groot gat zien dat diep en donker was. Ik zag veel mensen in het gat geduwd werden. Ze probeerden zich te verzetten, maar zonder succes en ze vielen in het gat.

Om 18.00 uur, zoals gewoonlijk, nam een engel me mee naar de Heer. De Heer heeft me weer een groot donker gat laten zien. Jezus zei tegen mij: "Het gat dat u ziet is de plaats waar de ongelovigen zullen gaan voor de grote verdrukking van 3,5 jaar (Openbaring 13), terwijl Ik hen die Mij trouw zijn, zal meenemen naar een plaats die Ik heb voorbereid, ver van het aangezicht van de slang."

Om 20.00 uur nam een engel me mee naar de Heer en Hij zei tegen me: "Lala, maak geen ruzie met je moeder, schend nooit mijn 5de gebod dat zegt dat je je vader en moeder moet eren".

Toen ik dat hoorde, voelde ik me schuldig en huilde ik. Ik zag ook de Here Jezus huilen en zo verdrietig. Ik zag de tranen uit Zijn ogen vloeien. De Here Jezus zei tegen mij: "Lala, huil niet, Ik wil dat je Mijn 5de gebod (eer je ouders) luistert en beoefent, zodat je lang kan leven en gezegend worden". Toen zei Jezus tegen mij: **"Verwijder alle wereldlijke liedjes van uw mobiele telefoon"** (Jakobus 4:4). En Hij vervolgde: "Je moet kalmer zijn op school. Hoe kan Ik je een bericht geven als je niet kalm bent?" En ik antwoordde: "Heer, ik kan niet kalm blijven omdat vrienden me altijd komen storen en me vragen met hen te spelen. Zou het niet beter zijn als ik niet naar school ga en, dat in plaats, ik thuis blijf?" En Hij antwoordde: "Nee, je moet naar school gaan".

De volgende dag om 10.30 uur nam de engel mij mee naar de Heer en de Heer Jezus zei tegen mij: **"Er is geen tijd meer.** Je moet dringend de boodschap aan Mijn volk verkondigen".

Om 19.00 uur was ik in de eredienst en zoals gewoonlijk nam een engel me mee naar de Heer. Ik zag Jezus voor de deur staan die op me wachtte. Zodra Ik daar aankwam, zei Jezus: "Je moet dringend naar Wamena gaan en Mijn boodschap aan Mijn volk geven. Ze moeten berouw hebben omdat de tijd voorbij is. Je moet naar Wamena gaan". De Heer zegt het met Zijn gezicht vol van verdriet, met een neerslachtig gezicht. Hij huilde en Zijn tranen vloeiden en vielen op een grote glazen tafel waar Jezus alles kan zien wat mensen zeggen en doen. Ik vroeg de Heer: "Waarom huilt U?" Hij gaf geen antwoord op mijn vraag, maar Zijn tranen bleven op de tafel vallen en ik veegde ze af met een wit gewaad die ik droeg. Toen ik in de Hemel was, droeg ik altijd een wit gewaad die ik nog nooit eerder had gedragen.

Toen zei de Heer Jezus tot mij, altijd huilend: "Lala, vertel Mijn volk dringend dat ze zich snel tot Mij moeten wenden, **de tijd is helemaal voorbij**". De Heer Jezus zegt nog eens: "Ik wens dat er niemand verloren gaat, maar Ik wil dat iedereen op Mijn schoot gaat zitten".

***De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!***

Uitnodiging

Beste broeders en zusters,

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

De genade van de Here Jezus zij met u!