

GRATIS



JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG

EINDTIJD OPENBARINGEN

DE GEZONDE LEER

**GETUIGENIS VAN EEN
JONGE MALAGASSIËR**

Bron & Contact:

Website: <https://www.mcreveil.org>

E-mail: mail@mcreveil.org

Jezus Christus Is de Ware God En het Eeuwige Leven

*Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen
onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.*
Daniël 12:4

*Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich
laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het
verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.*
Daniël 12:9-10

**Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een
paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag:**

Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan?

In de Hemel?

Of

In de Hel?

**De Hel is Echt, en het is Eeuwig.
Denk er over na!**

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren!

Waarschuwingen

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

Slangen, adderengebroad, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

Nota Bene

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

Inhoudsopgave

Waarschuwingen.....	3
1- Yves' eerste ontmoeting met Jezus.....	6
2- Bezoek van de Hel.....	7
3- Bezoek van de Hemel.....	10
4- Yves' tweede ontmoeting met Jezus	13
5- In de tunnel	13
6- De Hel	14
7- In de tempel van satan	15
8- Facebook	15
9- Sluwheden tegen Christenen	15
10- Derde wereldoorlog en verdrukking.....	16
11- Bloed tekort	16
12- Het Paradijs	17
13- In de mooie stad	17
14- Huizen van de achteruitgaande personen	17
15- Yves' Huis	18
16- Huizen van de meest trouw personen	18
17- De bruiloft van het Lam	18
18- Een Huis van Lof	18
19- De Dag des Heren	18
20- Madagaskar een goddeloze natie	19
21- Lessen die moeten worden geleerd.....	20
21.1- De beloning van de trouwe mensen	20
21.2- Pas op voor satan's trucs	21
22- Oproep tot Berouw.....	23
Uitnodiging	24

GETUIGENIS VAN EEN JONGE MALAGASSIËR

(Bijgewerkt op 15 01 2024)

Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.

Beste vrienden, wij vinden het belangrijk deze getuigenis van de Hel en de Hemel aan u ter beschikking te stellen die een jonge Malagassiër, Yves genaamd, van de Heer Jezus Christus heeft ontvangen. Het is een zeer opbouwend getuigenis, die u niet onverschillig zal laten. Neem de moeite om het met anderen te delen om zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. God zegene u!

[Begin van de Getuigenis]

Een paar maanden voor Jezus' verschijning aan Yves had God een groot wonder in zijn leven verricht. Yves was eind 2010 betrokken bij een motorongeluk. Zijn hoofd werd ernstig gewond. We brachten hem naar een dokter en een scan van het hoofd werd gemaakt om afwijkingen in zijn hersenen op te sporen. Men ontdekte dat er zich daar vloeistof had gevormd. De dokter raadde aan om deze vloeistof te verwijderen daar het al na enkele dagen de dood van Yves zou kunnen veroorzaken. De dokter zag dit zelfs als het begin van kanker en vertelde dat Yves absoluut geopereerd moest worden, anders zou hij snel sterven.

Yves is een jongeman die in God vertrouwde en oprecht geloofde dat de goddelijke Macht de loop van zijn leven kon beïnvloeden. Hij weigerde met klem om een operatie aan het hoofd te ondergaan en zei tegen de dokter dat hij nooit zou accepteren dat zijn schedel zou worden geopend. Hij eiste dat we God zijn ziekte zouden laten genezen omdat God om het even wat kan doen. Niet alle gezinsleden waren het met hem eens, vooral zijn vader niet. Zijn arts werd zo ontmoedigd dat hij uiteindelijk zei: "Deze jonge man is echt koppig!" De volgende dagen, intensiveerden zijn hoofdpijn. Hij had elke ochtend om twee uur hoofdpijn aanvallen en op deze momenten voelde hij alsof zijn schedel zou breken. Yves was ernstig ziek. Op een gegeven moment viel hij zelfs flauw, en soms moesten we hem begeleiden uit angst dat hij onderweg zou sterven.

Zijn arts probeerde hem zonder succes meerdere malen te overtuigen. De dagen gingen voorbij en zijn vader werd bozer en bozer. Zijn vrienden zeiden dat hij gek was, maar ze konden hem niet overtuigen. Hij weigerde om een operatie te ondergaan. Op een zondagmiddag was er een handoplegging ceremonie in onze gemeente. Toen Yves aan de beurt was (de een na de ander was aan de beurt voor deze handoplegging), sprak de dienaar van God die zijn hand op zijn hoofd legde als volgt: "In de Naam van Jezus, moge alle ziekten in jou, wat ze ook mogen zijn, je verlaten; je bent genezen." Hierbij moet worden opgemerkt dat de dienaar Gods helemaal niet op de hoogte was over Yves ziekte. Yves heeft het hem niet verteld, omdat hij toch wist dat hij zou worden geroepen om te getuigen voor zijn genezing; en hij is erg verlegen.

Op dat moment voelde Yves zijn hele lichaam rillen. Hij begreep dat de Kracht Gods hem had genezen. Op de avond van de bewuste zondag voelde Yves zich echt gezond, echter was hij niet meer zoals vroeger. De aanvallen van

hoofdpijnen die voorheen iedere ochtend om twee uur optraden, waren verdwenen. De maandag daarop ging hij naar zijn behandelend arts en vroeg om een scan van zijn hoofd te laten maken. Hij heeft de dokter helemaal niets verteld over het gebeuren van de dag ervoor. Hij zei hem gewoon "doe me een scan van het hoofd". Die dag, zouden wij hem zoals gebruikelijk een injectie voor de pijn gegeven hebben, maar in plaats daarvan vroeg hij om een scan van zijn hoofd.

Dus we hebben de scan laten verrichten. Toen de arts het resultaat zag, zei hij tegen hem: "Er is een fout in de afbeelding van de scan. Zo, zie je wel, kom morgen terug om een nieuwe te maken. Ik zie vandaag veel patiënten en daarom kunnen we niet al mijn tijd in beslag nemen." De volgende dag is er een nieuwe scan gemaakt. Het resultaat was voor de dokter verbijsterd omdat er in Yves' hersenen geen afwijkingen meer aanwezig waren. De vloeistof in de hersenen, was verdwenen. De arts was totaal verbaasd. Hij wist niet wat hij moest zeggen, maar zei tegen Yves: "*Je gelooft echt Yves en de God waarin je gelooft is Krachtig.*" Na dit grote wonder dat Hij voor Yves verwezenlijkte, stuurde God een profetisch woord voor hem bestemd op zondagochtend naar de gemeente. Dit woord betekende voor Yves dat hij het Evangelie van Jezus zou moeten gaan prediken. Het leerde hem dat God hem zou sturen om zijn werk te doen. Het woord zei: "Yves, Madagaskar wacht op je." Op dat ogenblik, maakte Yves zich geen zorgen. Hij is trouwens een jonge man die wel houdt van een grapje en hij is een klein en wat schuw. Hij maakte zelfs lachend de opmerking: "Wat betekent Madagaskar wacht op je? Waarom niet de hele wereld wacht op je?"

Maar waar hij ook kwam, dit profetische woord bleef hem zozeer obsederen dat hij zichzelf uiteindelijk de vraag stelde en tegen zichzelf zei: "Wat verwacht God van mij door mij dit woord te geven? Wat betekent dit alles?" Die dag kon Yves niets eten en hij kon zich niet concentreren op wat hij deed. Uiteindelijk besloot hij de rest van de dag te vasten. Hij bleef de gehele tijd bidden. Zestien uur ging voorbij, maar Yves kreeg geen antwoord van de Heer op al zijn vragen die hem achtervolgden. Hij besloot met zijn vrienden te praten en hen te vragen om voor hem te bidden over alle zaken die met hem gebeurd waren. Tweeëntwintig uur verliep, maar nog steeds geen antwoord. En Yves zei tegen zijn vrienden: "Ik denk dat het beter is dat we allemaal naar bed gaan. Goede nacht voor iedereen!"

1- Yves' eerste ontmoeting met Jezus

Yves bleef tot half elf 's avonds bidden, maar nog steeds had hij niet de antwoorden gehoord waar hij op wachtte. Hij begon te fluisteren uit protest. "Jezus, U weet dat ik dorst heb naar de betekenis van dit woord "Madagaskar wacht op je", en toch kan ik tot nu toe geen antwoord krijgen. Dus, als U de betekenis van dit woord niet aan mij wilt uitleggen, houdt mijn dan niet langer wakker! Laat me deze nacht goed slapen!" En hij ging naar bed. Rond middernacht schreeuwde zijn broer die in de naast gelegen kamer sliep twee keer "Jezus!". Yves werd wakker toen hij dit hoorde; hij stond onmiddellijk op en haastte naar het voeteneinde van zijn bed om te bidden. Zo heeft de Heer hem die nacht wakker gemaakt. Hij deed het licht niet meer aan en bleef in de duisternis bidden. Hij zette zijn telefoon in de stille modus en plaatste hem bij

hem in de buurt. Hij begon te bidden in tongentaal; iets wat hem al ongeveer anderhalf jaar niet meer was overkomen.

Plotseling (zijn ogen waren nog gesloten), ontstond er een fel licht en hij dacht: "Wie zou er midden in de nacht mij roepen? Ik zal niet antwoorden. Men moet echt "gestoord" zijn om midden in de nacht aan te bellen." (Hij hield zijn ogen nog altijd gesloten). Hij dacht dat het zijn telefoon was die hij in de stille modus had gezet en naast hem stond, die dit licht uitgestraalde. Toen hoorde hij een stem die hem riep bij zijn naam: "Yves!" Het was een zeer zoete stem. Hij was verbaasd. Hij vroeg zich af wie hem zo kon aanspreken. De stem riep een tweede keer en deze keer was het luider: "Yves!" Toen hij zijn hoofd optilde en zijn ogen opende, zag hij een Man voor hem staan. Slechts zijn lichaam en voeten waren zichtbaar. Het was onmogelijk om zijn gezicht te zien omdat het zo helder straalde. Deze Man sprak: "Ik ben Emmanuel! U hebt mij gezocht met al uw hart en met al uw ziel! Ik weet, Yves, dat u zeer dorstig bent om de betekenis van dit woord 'Madagaskar wacht op je' te kennen. Als je ermee instemt om met Mij mee te gaan en Mij te vertrouwen, dan zal Ik je de betekenis van dit profetische woord geven dat je gegeven is, na het bezoek dat we samen zullen afleggen."

Yves aarzelde en toen richtte hij zich tot Hem door te zeggen: "Hoe weet ik dat U Jezus bent? Laat mij uw gezicht zien!" De Man lachte door te zeggen: "Je zult mijn gezicht niet zien, maar je zult een beetje later te weten komen wat de reden van dit alles is." Daarna greep de Man de handen van Yves. Deze handen waren echt ongeëvenaard! Ik heb nog nooit zo mooie handen gezien als deze. Ze waren zo zacht dat je zou zeggen baby handen... Erg mooi, zo prachtig... Ik voelde meteen een grote vrede in mij, en de angst die me ertoe bracht me af te vragen of het werkelijk Jezus zou zijn die met mij sprak, verdween. De overtuiging dat het werkelijk Jezus was die voor mij stond, nam onmiddellijk in mijn hart plaats.

"Ik stem er mee in om bij u, Jezus, te komen," zei Yves tegen hem, "maar waar gaan we heen?" Jezus zei tot hem: "Ik zal je naar de Hel brengen en daarna zullen we naar de Hemel gaan." En Yves antwoordde Hem: "Prima, Jezus." Yves dacht dat hij misschien droomde, maar onmiddellijk zei Jezus tegen hem: "Je droomt helemaal niet Yves. Je bent nu echt met Mij!" Vanaf dat moment was Yves ervan overtuigd dat hij werkelijk met Jezus samen was en dat hij helemaal niet droomde. Ze verlieten de kamer waar hij in zat. Hij zag met zijn eigen ogen zijn geest zijn lichaam verlaten. Zijn lichaam in pyjama biddend op zijn knieën aan het voeteneinde van zijn bed krimpde en daarna zag hij het niet meer.

2- Bezoek van de Hel

Plotseling bevonden we ons voor een grote roestige ijzeren poort. Ik was aan de rechterkant van Jezus. Hij opende de grote ijzeren poort. We liepen door een zeer donkere en echt stinkende gang. Ik kan de stank van die tunnel die we doorliepen niet beschrijven, maar het rook echt verschrikkelijk. De stank was een mengsel van een rattenkadaver met de geur van kaas en voeg er de geur van een stapel rottende vuilnis aan toe... duizend maal vermenigvuldigt! Misschien kan ik deze stank zo beschrijven! Toen richtte Jezus zich tot me: "Ik zal je meenemen naar zeven verschillende mensen omdat ik wil dat je iets ziet en iets vertellen." "Oké, Jezus", antwoordde Yves tot Hem. Vanaf het moment dat we binnenkwamen, voelde ik dat er een intense en brandende hitte was op

de plaats waar we ons bevonden. Het was gevuld met mensen die schreeuwden om hulp. Ik realiseerde me dat ze vreselijk leden. "Kom", zei Jezus, "Laten we naar deze vader van een gezin gaan. Ik wil dat je daar iets hoort." Al die tijd beefde ik echt van angst toen ik het vreselijke lijden zag van al die mensen die voor ons stonden. Laten we eerst opmerken dat deze mensen die we in de Hel zagen mij niet konden zien als we voor ze stonden; ze zagen alleen Jezus.

We arriveerden bij de familievader. - Jezus: "Ben je hier al lang?" - De man: "Lange tijd, Heer". - Jezus: "Heb je ooit preken of openbaringen over Mij gehoord?" - De man: "Ja, Heer, ik heb ervan gehoord. Mijn familieleden, (mijn vrouw en kinderen) hebben allen God ontvangen; maar ik ben de enige die er geen aandacht aan heeft gegeven en dus heb ik Hem niet ontvangen." Die familievader werd aan afschuwelijke martelingen onderworpen. Het vuur ging over zijn gehele lichaam en vervolgens smolt al zijn vlees waarna het weer werd opgebouwd. En hij brandde nog steeds. Wormen en slangen kwamen uit zijn oren. Wormen kropen over zijn hele lichaam. Hij probeerde ze te verwijderen, maar ze wilden hem niet verlaten. En toen begon het vuur weer over hem heen te komen. Dit was hoe de martelingen van deze man plaatsvonden.

En Jezus zei tot Yves: "Zie je, Yves, de Vader heeft dit al gezegd: 'Ik stel u het leven en de dood voor, kies dan het leven, opdat gij leeft.' Maar zie je, deze man heeft gekozen voor de dood en we kunnen niets meer voor hem te doen." We verlieten de familievader en kwamen een andere kamer binnen. "We zullen met die man praten," zei Jezus tegen hem. Van daaruit voelde Yves dat zijn hart gebroken was bij het zien van de mensen die Jezus en hem naderden. "Mijn tranen vloeiden, ik was erg verdrietig. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wilde ze redden en uit dat grote brandende vuur halen! Jezus, maar ik ken deze man!" "Ja", zei Jezus, "Ik weet dat je hem kent. Maar kom, Ik wil dat je hoort wat hij te zeggen heeft." Mijn tranen vloeiden; de aanblik van deze man die verbrand werd door het vuur was ondraaglijk voor mij. Ik voelde in mijzelf de intensiteit van het lijden dat hij doorstond toen het vuur hem verbrandde. Hij was een vriend van mij. Hij stierf in november 2010. Ik wist niet wat ik moest zeggen, "Het is echt Rija in het vuur," en ik huilde!

We hadden Rija benaderd. - Jezus: "Ben je hier al lang?" - Rija: "Ja, lange tijd, sinds november 2010" - Jezus: "Kende je mij? Heb je ooit van mij gehoord?" - Rija: "Ik heb over U gehoord op radio en televisie. Toen ik nog op aarde was, sprak een vriend van mij altijd zo tegen mij en mijn vrienden: "Ik zeg u dat u allen Jezus moet ontvangen!", maar we maakten daar vroeger een grapje over. We gaven hem zelfs bijnamen: "Het is een droom.... (Dominee)". Maar nu wil ik U ontvangen, Jezus! Haal me hier weg! Red me! Red me omdat ik vreselijke pijn heb! Later zei Jezus tegen mij: "Er is niets meer dat we voor hem kunnen doen. Het is te laat."

Toen we mijn vriend hadden verlaten, nam Jezus me mee naar een andere kamer en we naderden een andere persoon. Hoe verbaasd was ik toen ik zag dat deze derde persoon niemand minder was dan mijn eigen grootmoeder! Mijn hart was geheel omsloten. Ik was erg verdrietig en zei tegen Jezus: "Jezus, weet U, mijn grootmoeder die daar is, heeft ons heel erg liefgehad! En dan, tijdens haar leven, ging ze elke zondag zonder onderbreking bidden in een kerk FJKM (Fianganan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara / De Kerk van Jezus Christus in

Madagaskar). En waarom is ze dan hier? Jezus antwoordde hem: "Ja, het is waar, Yves. Maar zie je, al die tijd was ze alleen uit gewoonte naar de kerk gegaan, maar ze had Mij niet ontvangen. Ze had Mij niet tot haar gemaakt om een leven voor Mij te leiden tijdens haar bestaan. Het was routine die haar dwong om te 'bidden' in de kerk." Ik was verbaasd! Ik heb niets anders gezegd. Ik was erg verdrietig en mijn hart was volledig gebroken! Jezus zei: "Kom Yves, laten we naar die plaats verderop gaan". Yves antwoordde Hem: "Jezus, ik kan daar niet heen! Wat ik eenvoudigweg wilde, was dat U me de betekenis van het woord "Madagaskar wacht op je" uitlegt, maar waarom laat U me deze dingen hier zien die mijn hart breken?" Jezus antwoordde hem: "Gij zult later de redenen van dit alles te weten komen. Maar ik beperk het bezoek tot 5 mensen. Als je mij trouw blijft, zal ik op terugkomen en zullen we het bezoek aan de Hel beëindigen."

We kwamen een andere kamer binnen en zagen een jong meisje dat vreselijk leed in het vuur. Ze riep om hulp! Ze schreeuwde luidkeels! Ze had echt te veel pijn! Nogmaals, ik had een terugslag. Ik zei: "Jezus, ik zal niet in de buurt van deze plaats komen, ik zal daar niet heen gaan. Ik ken ook deze persoon die U me gaat laten zien!" "Ja", zei Jezus. "Het is waar dat je haar kent, maar kom, Ik wil dat je hoort wat ze ons gaat vertellen." Dit meisje zat op de middelbare school met mij. We hadden samen een relatie in die tijd, maar later zijn we uit elkaar gegaan. We zijn naar haar toegegaan. - Jezus: "Zeg me, ben je hier al lang?" - Het meisje: "Ja, voor een lange tijd, sinds 1998." - Jezus: "Om welke reden ben je hier naar de Hel gekomen?" - Het meisje: "Ik pleegde zelfmoord en bevond me onmiddellijk hier." - Jezus: "Waarom heb je zelfmoord gepleegd?" - Het meisje: "Iemand brak mijn hart en ik pleegde liever zelfmoord." - Jezus: "En wie was die persoon die je hart gebroken had?" - Het meisje: "Iemand, die ergens is, zijn naam is Yves!"

Mijn hart brak nog meer! Ik wist niet meer wat ik moest doen! ... Ik had echt veel verdriet! Ik wilde haar absoluut redden. Toch voelde ik elke keer als ik nauwelijks een meter liep de brandende hitte van waar ze was en het was onmogelijk om erbij te komen. Er was niets dat ik kon doen aan dit alles. Hierbij moet worden opgemerkt dat op het moment het vuur over het lichaam van dit jonge meisje ging ze helemaal kaal werd. Het volgende moment werden haar huid en vlees weer hersteld. Wormen en slangen kropen over haar heen en zo verder... We kwamen een andere kamer binnen om met een vrouw te praten. Gelukkig, kende ik die vrouw niet! Ze leed volledig onder de gevolgen van het vuur dat haar door haar geslacht binnendrong, de wormen kwamen uit haar ogen en het vuur ging voortdurend over haar heen! Ze had vreselijke pijnen! Jezus zei: "Zie je deze vrouw, Yves?" "Ja, Jezus, ik zie haar." "Dit is wat er gebeurt met een vrouw vol ontucht. Ze trekt de aandacht van mensen door de onfatsoenlijke manier waarop ze zich kleedt en door haar onfatsoenlijke gedrag. Het was deze houding die ervoor zorgde dat anderen haar wilden." Het was een vreselijke pijn!

Tijdens de bezoeken dat we afgelegde, was er een tijd dat Jezus' tranen echt vloeiden, zo veel medelijden had Hij met de mensen die in de Hel leden en gemarteld werden, omdat ze zich niet van hun zonden bekeerd hadden toen ze nog leefden. Zo voelt Jezus zich erg verdrietig als mensen weigeren zich aan Hem te geven. Maar helaas, er is niets meer dat Hij kan doen om ze te redden,

want het is nu te laat. De ziel van een individu is zeer waardevol voor Hem. Aan het einde van deze bezoeken dat we samen deden hoorde ik geluiden... Het scheen als het knisperen van talloze munten die tijdens een jackpot uit de gokautomaat vielen. Ik vroeg Jezus: "Wat is het?" Jezus antwoordde hem: "Kom, Ik zal je er nu daar toe heen brengen." We kwamen de kamer binnen vanwaar de geluiden kwamen. Ik was verbaasd te zien hoe al deze mensen vielen. Ze kwamen van de aarde en landden in de Hel als geld in de jackpot! Jezus zei: "Zo komen de mensen die naar de Hel gaan aan!" Eerst realiseerden ze zich helemaal niet dat ze in de Hel zijn aangekomen. Ze waren er alleen van op de hoogte toen ze werden weggescheurd door demonen ... Ze dachten dus: "Dus ik ben echt in de Hel!" Ze beefden daarna van angst. Maar ze konden nergens anders heen! Vanaf dat moment begonnen ze al hevige pijnen te krijgen omdat de demonen hun huiden uit elkaar scheurden. Ik zag dat de meeste van deze mensen Aziaten en Indianen waren.

We verlieten deze plek en Jezus zei tegen mij: "Ik zal je naar dat raam brengen, je zult daar iets zien." En we kwamen bij het raam. Er was een grote ruimte die de vergaderzaal voor demonen was. Ze waren bezig zich te verzamelen. "Demonen hebben een leider. Hij is vreselijk lelijk. Zijn ogen zijn erg rood en heeft twee hoorns en een ronde plaat op zijn borst." Hij was degene die orders gaf aan de vele demonen die de bijeenkomst bijwoonden. "- Van nu af aan moeten jullie er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te winnen en hen naar de Hel te brengen; vooral al die kinderen van God die niet genoeg bidden en die niet goed gevestigd zijn. Ik wil u niet horen zeggen dat jullie geen kinderen Gods mee kunnen brengen als jullie hier terugkomen. Jullie moeten kinderen Gods brengen!" sprak hun leider.

Daarna stond één van de demonen op en zei: "Maar het probleem is elke keer dat ze zeggen 'Jezus', we kunnen het helemaal niet verdragen en we vluchten." De demonenleider werd boos en sloeg hard op tafel en zei: "Ik heb u al verteld dat ik die naam niet meer wil horen." Hij pakte plotseling het zwaard dat zich aan zijn rechter zijde bevond; hij sneed deze demon doormidden! De collega's daar aanwezig haastten zich om zijn darmen op te eten. Het was verschrikkelijk! Het lijkt of u hen dood wil slaan! Het creëert ons mensen de woede door hen hier bijeen te zien om ons aan te vallen. Het is echt walgelijk! "Het bezoek aan de Hel is voorbij," zei Jezus tegen Yves. "Ik neem je nu mee naar de Hemel."

3- Bezoek van de Hemel

Jezus was altijd ter linker zijde van me als we samen liepen. We kwamen bij een grote metalen poort aan. Deze was van puur goud en Jezus zei: "Yves, ga het Koninkrijk van God binnen!" Het was het tegenovergestelde van de Hel. De lucht was zoet, heerlijk geurig. Het was ongeëvenaard! Jezus opende de gouden poort. Zodra we binnenkwamen, liepen we over een gouden weg. We konden links en rechts bloemen zien en deze waren erg mooi! "Kijk, zegt Jezus, het is echt prachtig hier en het is zeer ruim. Het is nog steeds erg ruim!" Jezus herhaalde vaak "Het is nog steeds zeer ruim" elke keer dat we voorbij gingen. "Zie je dat gebouw daar?" vroeg Jezus. "Ja Heer". "Het heet Paleis van Lof. Wanneer op aarde een persoon wordt bekeerd en zichzelf oprecht aanbiedt aan God, zingen engelen zeer luid hier de lof."

We gingen dit Paleis binnen. Er waren hier veel muziekinstrumenten. Deze muziekinstrumenten waren allen van goud. Het volgende moment zei Jezus: Je ziet dat er nu nog steeds geen lofzang te horen is, simpelweg omdat nog niemand is die zich bekeert heeft, op het moment dat je hier bent. Het is zeer ernstig! In de Hel stromen mensen er in als geld uit de jackpot...! Maar hier in de Hemel is het echt heel stil...! Er zijn maar weinig mensen die zich echt tot God bekeren! Dat is verschrikkelijk!"

Bij het verder gaan realiseerde ik me dat alles wat we voor ons zagen, prachtig was. We passeerden een klein dal en alle paden waarover we liepen waren geplaveid met edelstenen. Jezus zei: "Ik zal je naar het Vaderhuis leiden." Ik sprong op toen ik hoorde dat we het Huis van de Heilige Vader zouden binnengaan! Jezus leidde me bij de hand toen we dit Huis binnenkwamen. Ik realiseerde me dat ik een lang wit gewaad droeg en een gouden kroon op mijn hoofd op het moment dat ik dit Heilige Huis binnenkwam. De troon van de Vader is gemaakt van goud. Het staat op een platform. De Vader zat op zijn troon. Zijn hoofd straalde intens en we konden Hem niet aankijken. Ik kon alleen Zijn voeten zien en Hij droeg een lang wit gewaad. De Zaal waar we binnenkwamen was erg groot. Er was een gouden troon aan de rechterkant van degene waar de Heilige Vader zat, en waar niemand op zat. Het was duidelijk, aangezien Jezus nog mij begeleidde. Ik vroeg Jezus: "Jezus, kunt U mij uitleggen wat deze mensen doen die voor de troon van de Vader staan? Het lijkt erop dat ze hem aanbidden, vergezeld van de engelen." Jezus antwoordde: "Zij knielen neer in aanbidding voor de Vader en verheerlijken Hem en de engelen worden, indien nodig, naar de kinderen van God gezonden."

Even later konden we een hele mooie bebouwing zien. Deze plek was echt wonderbaarlijk! Jezus zei tegen me: "We zullen er vandaag nog niet heengaan. Yves. Ik zal je er de volgende keer naar toe brengen, als je er klaar voor bent." Toch was ik op dit ogenblik erg benieuwd hoe deze "stad" zou zijn. Terwijl ik door liep, bleef ik schuin naar deze stad kijken. Het lange witte gewaad welk ik droeg vervaagde geleidelijk na het bezoek van de troon van de Vader. Kort daarna zei Jezus: "Yves, Ik zal als Ik klaar ben met het doen van mijn laatste aanbevelingen voor jou met je teruggaan naar de aarde." Ik stemde wel toe, doch vervolgens dacht ik bij mezelf "Nou, dan zal je hier niet blijven, Yves, maar je komt hier terug!" Ik wilde hierover met Jezus een beetje onderhandelen: "Jezus, waarom zal ik deze kroon niet terug naar de aarde brengen zodat mijn vrienden kunnen zien dat ik hier werkelijk in de Hemel ben gekomen?" Jezus lachte zachtjes door te zeggen: "Yves, je zal dit niet hoeven te bewijzen. Vertel hen alleen de aanbevelingen die Ik je heb gegeven en vertel hen de lessen die je hebt geleerd van alle bezoeken die je met Mij hebt afgelegd. Je zal niemand hoeven te bewijzen dat Ik je hierheen heb gebracht, want Ik zal Mijn Glorie op je hele leven laten schijnen." "Oké, Heer." Jezus en ik zetten ons gesprek voort:

"Herinner je alle lessen die je hier geleerd hebt?" vroeg Jezus mij. Ja, Heer:

1- We moeten geen grapjes maken met het Evangelie, noch het veronachtzamen.

2- We moeten er goed op letten dat bidden geen eenvoudige gewoonte of gebruik wordt. Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te leven. Het moet een absolute prioriteit zijn, zelfs voor de kleinste dingen. We moeten nu denken aan

die dingen die boven (in de Hemel) zijn en niet alleen aan de zaken die op aarde. We moeten niet te veel door het dagelijks leven worden bevangen.

3- We moeten de woorden die we spreken en de gebaren die we tonen in het bijzijn van een persoon onder controle houden omdat deze verwondingen in zijn ziel kunnen veroorzaken.

4- Men moet heel voorzichtig omgaan met zijn gebaren, zijn kleden, zijn gedrag uit angst voor het uitlokken van een verleiding om verlangen en overspel te veroorzaken bij zij die toekijken. Bezit niet de geest van ontucht, het welk een gruwel is in de ogen van God.

5- Bidden voor elkaar is erg belangrijk. Wanneer men bidt en dat de naam van een persoon ligt tijdens het gebed op het hart, men moet de naam van die persoon uitspreken en de Heer vragen om die persoon te bedekken met zijn Heilig Bloed om haar te beschermen. Jezus zei daarna: "Er zijn andere aanbevelingen die Ik je wil doen."

6- **"De meeste mannen vragen me nooit om advies voordat ze iets doen. En vaak vragen zij pas wanneer zij niet meer weten waar zij naar toe moeten, waarna zij Mij aanroepen en Mij vragen hen te redden.** Van nu af aan moeten jullie allemaal met Mij overleggen over hoe u één ding moet doen en het is pas nadat u een antwoord van Mij hebt gekregen dat u het zult verrichten."

7- "Als u me iets vraagt, moet u zeker specificeren waar u om vraagt. Aarzel dan niet, of het nu een kwestie van geld, apparatuur of iets anders is."

8- "Praat over Mij, en over dit bezoek dat je hier hebt afgelegd met iedereen: In je familie, met je vrienden, in de maatschappij waar je woont en in het hele land waar je woont."

9- "Kijk naar wat er in Europa gebeurt, Yves. Hun tijd daar wordt volledig gemanipuleerd door de duivel, zodat ze niet de minste kans hebben om Mij te dienen. Toch is dit een vorm van moderne afgoderij, iets wat Ik echt haat."

10- "Praat met iedereen daar, zeg dat ze op hun hoede moeten zijn omdat mijn terugkeer op handen is."

"Wilt U me precies vertellen wanneer U terugkomt?" Hij zegt met een lach: "Ik kan het je niet zeggen omdat Alleen Mijn Vader het weet. Maar vertel iedereen om klaar te staan en zich voor te bereiden omdat mijn komst nabij is. Er zal een land zijn dat Ik van het aangezicht van de aarde zal laten verdwijnen, want de goddeloosheid ervan mismoedigt Mij sterk." "Zal het zijn zoals wat er in Japan is gebeurd, Jezus? Maar Jezus, de aardbeving en de tsunami die daar plaatsvonden waren al zeer heftig!" "Ja, het is waar wat je net zei, Yves, maar wat er met dat land gaat gebeuren zal veel verder gaan dan wat er in Japan is gebeurd, omdat Ik het voor altijd zal laten verdwijnen." "Kunt U me vertellen welk land het is, Jezus?" De Heer antwoordde: "Yves, daarom zei ik dat Madagaskar op je wacht." Ik werd gegrepen door een grote angst. Alstublieft, laten we samen bidden voor Madagaskar en voor alle eilanden om het heen, laten we God oprecht om vergeving vragen.

Toen vroeg Jezus me: "Yves, ben je bereid om je slechte humeur en je slechte gewoontes van vroeger te veranderen en te verlaten?" "Ja, Heer." Ik viel op mijn knieën voor Jezus. En toen dit alles voorbij was, zei Hij tegen mij: "Ontvang de Heilige Geest en het is deze Heilige Geest die u volledig zal zuiveren en u zo zuiver als sneeuw zal maken en er zal niet de minste onzuiverheid meer op je zijn." Toen blies Hij op mij. Ik hoorde gekraak in mijn hele lichaam, en ik voelde een grote sereniteit, nadat Hij op me blies. Jezus zei toen tot mij: "Ben je echt voorbereid om Mijn boodschap over te brengen en Mijn werk te doen?" "Ja Jezus, ik ben er klaar voor." Toen het helemaal voorbij was, zei Jezus tot mij: "Nu zal Ik je zalven. Ontvang de Kracht van God en de hele wereld zal verbaasd zijn als ze je leven zien, want Ik zal het vullen met Mijn Glorie!" Toen blies Hij me een tweede keer, en ik voelde meteen een grote stroming door mijn lichaam gaan. Het volgende moment was ik weer op aarde.

- Wees niet langer in beslag genomen door het dagelijks leven en verwaarloos niet uw relatie meer met God. - Denk aan die dingen die in de Hemel zijn en bied God uw leven aan en alles wat u heeft. Het is aan u alleen om te beslissen, en wees voorzichtig om niet te lang te wachten, want in dit geval zal Jezus niets meer voor u kunnen doen. - Gebruik de Naam van Jezus omdat de duivel niet in staat zal zijn om iets tegen u te doen als u dit "krachtige Wapen" gebruikt. - Communiceer deze Boodschap met iedereen (zowel aan mensen die u kent als aan mensen die u niet kent) omdat het Gods wil is. Jezus zal blij zijn om te zien dat u dit doet en Hij zal u zegenen in alles wat u doet omdat u de missie zou hebben volbracht die Hij u heeft toevertrouwd. Moge de Heilige Geest op u neerdalen en u nieuwe krachten geven, zodat u uw leven in een beter leven kunt veranderen, zodat alles wat u betreft, God behaagt. Wees moedig en moge God ons allen zegenen.

4- Yves' tweede ontmoeting met Jezus

Mijn tweede ontmoeting met de Heer Jezus Christus vond plaats in 2013. Op een donderdagavond, toen ik op een totaal onverwacht moment neerknielde om te bidden, voelde ik een brandende hand die mijn schouder vasthield en een stem die tegen me zei: "Yves, mijn tijd is gekomen." Toen mijn ogen opengingen, zag ik 2 engelen voor mij en toen ik me omdraaide was er de Heer Jezus Christus vol van glorie. Zoals de laatste keer nam Hij me in Zijn armen en ik meteen uit mijn lichaam werd gescheurd dat op de grond aan het krimpen was... "Laten we gaan Yves, we gaan naar de Hel bezoeken. Ik neem je mee naar de twee andere mensen," dit sprak de Heer tegen me. Geliefden, nogmaals, ik had een teruggang. In zijn geheel was ik bang voor een tweede bezoek aan die verschrikkelijke plek. Alleen door de genade van onze Heer Jezus Christus, die van mij een instrument maakte om de ogen voor velen te openen, heb ik met tegenzin aanvaard om weer mee te gaan. Alle glorie gaat naar onze glorieuze Heer!

5- In de tunnel

Toen we in de Hel aankwamen, bevonden we ons in de donkere, stinkende tunnel waar ik harde geluiden van explosies hoorde. De atmosfeer werd overspoeld met zwavelhoudende rook. Geliefden, de geur van deze plek is totaal ondraaglijk. Zelfs niet één van jullie zou het vermogen hebben om de intensiteit van deze vreselijke vieze geur te weerstaan. Terwijl ik met de Heer door de donkere tunnel liep, zag ik overal stukken vlees verspreid liggen, die, bij het zien van Jezus,

allemaal vluchtten. Hoe dichterbij we bij het einde van de tunnel kwamen, des te meer ik de geluiden hoorde in eenstemmigheid van enkele duizenden stemmen die met al hun kracht schreeuwden.

6- De Hel

Toen we voor een grote kuil kwamen, zagen we een verschrikkelijk vertoning. Duizenden mensen werden door het vuur ondraaglijk verbrand met de meest helse kreten en ze werden meedogenloos gemarteld door demonen. De eerste persoon die de Heer me liet zien was een dienaar van God. De Heer Jezus zegt tot me: "Hij diende God toen hij nog op aarde was, maar hij gebruikte zijn charme op zijn volgelingen om rijkdom te vergaren door het heffen van tienden door zijn volgelingen te maken zijn bron van rijkdom was. Deze man had regelmatig seksuele relaties met vrouwen in zijn kerk en zelfs met vrouwen van buitenaf." Geliefden, het was pijnlijk te zien om de martelingen waaraan deze man werd onderworpen; deze waren zo talrijk en van een onbeschrijflijk geweld. Aan het einde van de martelingen dwongen de demonen hem om seks te hebben met vrouwen in het vuur, hij schreeuwde van pijn. Deze dienaar Gods was omringd door een veelheid van mensen die het slachtoffer waren van de hevigste martelingen. Overweldigd door zo'n spektakel, vroeg ik de Heer Jezus waarom ze aan zoveel martelingen leden. Hij antwoordde me: **"Toen ze nog op aarde waren kwelden ze de demonen met pijn door alleen mijn Naam uit te spreken. Maar vandaag de dag zijn ze van de duivel die zich op hen heeft gewroken."**

De tweede persoon die de Heer mij liet zien was een politicus, achter hem stond een menigte van afgodendienaren. Een grote doornige slang omsingelde hem vanuit zijn hoofd en bedekte zijn hele lichaam. Lucifer kwam voorbij, en de man zag hem en schreeuwde naar hem: **"Waar is het koninkrijk dat je me beloofd hebt toen ik nog op aarde was? Heb je me niet verteld dat ik nog een eeuwig koninkrijk bij je zou hebben? Je bent een leugenaar."** Lucifer lachte en liet hem op een vuurstoel zitten en zei tegen hem: "Dit is jouw eeuwige koninkrijk." Op de stoel prikten helse pijlen in door zijn lichaam van de ene naar de andere kant, waardoor enorme gaten ontstonden die vuur, wormen en slangen aantrokken en er doorheen gingen. Jezus zei tegen mij: **"Zo bedriegt satan de politici die een pact met hem hebben gesloten. Hij misleidt hen met deze leugen van een eeuwig koninkrijk, maar ze zullen hier in een stoel van vuur eindigen."**

Op een andere plaats zag ik een metalen plaat in de lucht hangen met de volgende inscriptie: **"Degenen die niet de tiende betalen."** Jezus vertelt me dat deze duizenden mensen in de kuil diegenen zijn die ontrouw aan de tiende zijn. De demonen scheurden hun hele lichaam uit elkaar met enorme scherpe messen. De wormen aten de lichamen stuk voor stuk, hetgeen een ondraaglijk tafereel was. Op dit punt van het bezoek aangekomen smeekte ik Jezus om me van die plek weg te halen. Ik kon het lijden van deze mensen niet meer aanzien, maar Hij antwoordde mij: "Yves, het is voor uw goedwillendheid, het is voor het goede van uw volk, het is voor het goede van uw gemeente." **Beste broeders en zusters, ik smeed u, wees trouw met tiende, steelt niet van God, anders zult u in die plek direct aangaan.** De Heer zei tegen mij: "Zij die de tiende niet betalen, zijn mijn vijanden en hun plaats is hier. Vertel het ze Yves,

want niemand durft erover te praten, niemand durft het te doen. Het is niet mijn wens om u hier te zien. Ga en zeg hun dat dit de plek is voor hen die niet trouw zullen zijn met tienden. **Zeg ze ook dat Ik een hekel heb aan afgoderij**, dit is hier de plek van de mensen die verafgoodt. Velen van jullie noemen zichzelf Christenen maar blijven afgoderij beoefenen, het doet me verdriet Yves omdat jullie me met de wereld hebben gedeeld. Ga de hele wereld vertellen dat de Hel echt bestaat en dat de kwellingen daar ondraaglijk zijn, jullie zullen ze nooit verdragen."

Aan het einde van ons bezoek vertelde de Heer me iets dat mijn hele ziel schokte: **"Jij ook Yves, kan hier later nog steeds zijn als je niet voor je leven zorgt."** Ik werd gegrepen door angst. Ik begreep toen dat ik nog steeds het risico liep om in de Hel terecht te komen en ik weet heel goed het lot dat me zou wachten stond. Geliefden, *want er is geen aanzien des persoons bij God.* Romeinen 2:11. Het maakt niet uit of Jezus me twee keer meenam naar de Hel en de Hemel. Als ik ervoor kies om in zonde te blijven, dan is het in de Hel waar ik de eeuwigheid zal doorbrengen. *"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood..."* Romeinen 6:23; *"...want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk."* Psalm 62:13.

7- In de tempel van satan

Na het bezoek aan de Hel nam de Heer me mee naar de laboratoria onder de zee in de tempel van satan. Geliefde, laat me je vertellen dat **satan je hele leven heeft onderzocht en alles weet wat je gaat doen van A tot Z en dat, sinds de ochtend dat je wakker werd. Hij weet al van tevoren, zelfs voor zonsopgang en in detail, je gehele programma voor die dag.** Hoe? Tijdens je slaap werkt hij onvermoeibaar aan het opstellen van zijn plannen, zijn trucs en bestudeert hij je om je overdag te bevechten.

8- Facebook

Hier vestig ik de aandacht van iedereen, vooral Christenen die Facebook gebruiken. Geliefde je moet weten dat de agenten van satan elke dag in persoon chatten met u, ze zijn rechtstreeks in verbinding met jou, ze zijn zeer talrijk op Facebook en het zijn gezanten uit de Hel. Op Facebook zijn er de commando's "Ik houd van" en "Toevoegen als vriend". Dit zijn satanische commando's om geheime pacts met de duivel te volbrengen. Niet al deze pagina's en accounts die je op Facebook ziet zijn van menselijke oorsprong. **Elke keer dat je op "Ik houd van" klikt op een van hun pagina's of wanneer je een demon "Als vriend" toevoegt, verkoop je je ziel gewoon aan de duivel**, en hij is zeer tevreden. Beste vrienden, geliefden in de Heer, gebruik Facebook alleen om het woord van God te prediken, anders valt u in de valkuilen van de duivel.

9- Sluwheden tegen Christenen

Jezus nam me mee naar een ontmoeting van satan met zijn demonen en agenten. Lucifer sprak live met het publiek vanuit een gigantisch scherm: **"Zodat ik een vrij actieveld kan hebben, mikt zich eerst op de dienaren van God. Verspreid onder hen de liefde voor het geld. Iedereen die door liefde voor het geld zullen zijn bevangen, zullen geen tijd meer hebben om zich aan het werk van God te wijden. Verspreid de geest van ontucht**

om hele gemeenten te vernietigen. Destabiliseer de dienaren van God door hun familie als eerste en dan hun vrienden, hun omgeving en de maatschappij. Werk hard omdat ik dicht bij het doel ben." "Zie je Yves?" zei Jezus tegen me, "Daarom vraag Ik u om voor elkaar te bidden."

De duivel vervolgde: "Werk hard in groepen van miljarden, verspil geen moment meer omdat we bijna geen tijd meer over hebben." "Kijk Yves", zei Jezus tegen mij: "Zelfs de duivel weet dat zijn tijd ten einde loopt." En toen ging hij verder met deze woorden: **"U weet dat ik binnenkort op aarde zal regeren, ik zal dit koninkrijk met u delen, we zullen samen regeren. 93% van de hele wereld is van mij, verdubbel je inspanningen om deze 7% te verwerven. Ga niet langer in groepen van honderden of duizenden, maar in groepen van miljarden. Verlaag ook de koers van het geld in omloop om financiële crises uit te lokken. Breng deze biljetten naar mijn tempel in Groot-Brittannië om er bezweringen, geesten van afgoderij, liefde voor geld aan te roepen."** "Luister", zei Jezus tegen mij: "De liefde voor geld is slecht. Ga en vertel al Mijn kinderen dat Ik de ware rijkdom bezit. Deze dingen bedroeven Mij, omdat zelfs Mijn dienaren worden bereikt door deze geest van afgoderij. Ik verlang niet naar uw rijkdom maar uw hart om er te regeren, en wie tot Mij zal komen door zijn zonden te erkennen, Ik ben nog steeds bereid om hem te zuiveren. Ga en vertel degene die deze getuigenis op dit moment zal horen, dat Ik nog steeds bereid ben om hem te zuiveren."

10- Derde wereldoorlog en verdrukking

Daarna heeft de Heer mij alle wapens laten zien die in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt en de gebeurtenissen die na de dag van de ontvoering zullen plaatsvinden. De duivel gaf instructies: "Ik zei tegen u dat u hard zou moeten werken om de derde wereldoorlog te versnellen." "Waarom?" vroeg het publiek hem. Hij antwoordde: **"Wanneer deze oorlog begint, zal een grote massavernietiging op aarde plaatsvinden; deze mensen zullen geen tijd meer hebben om zich te bekeren en hun leven aan God aan te bieden. Eén enkele explosie zal het leven van talloze mensen kosten."** Ik zag in de tempel van satan een klein wapen dat de mogelijkheid heeft om de aardkorst te vernietigen. Geliefden, na de dag van de ontvoering, zal er een enorme klopjacht ontstaan naar al diegenen die het merk van het beest zullen weigeren. Waar u ook op deze aarde bent, zij zullen u opjagen en vinden en daar zeg ik u dat niemand de martelingen zal verdragen, niemand... Beste broeders en zusters, we kennen allemaal de Heer Jezus, ik smeed u, mis de ontvoering niet, riskeer niet te leven naar wat er daarna zal gebeuren. U moet succesvol zijn in de eerste ronde en wacht niet op de tweede ronde. Op dat moment zal het nodig zijn door martelingen van onvoorstelbaar geweld te ondergaan om gered te worden. Je zal leven in het equivalent van de Hel om naar de Hemel te gaan.

11- Bloed tekort

Lucifer onthulde een dringend probleem aan het publiek: "Ik heb dringend bloed nodig, ik heb geen bloedtoevoer meer. Giet bloed in alle reeds verworven gebieden." Geliefden, satan creëerde alle technologieën die zich op aarde bevindt. Alles wat je ziet, alles wat je gebruikt en zelfs degenen die nog moeten komen zijn het werk van zijn handen. Hij toonde een wereldkaart op het grote

scherm. De veroverde gebieden werden gemarkeerd met een kruis. Ik heb met groot verdriet vastgesteld dat Madagaskar een van de landen was die al door de duivel in bezit was genomen. Op dit moment zegt Jezus me dat ik goed moet luisteren naar de volgende toespraak van de duivel: *"Ik wil een speciaal plan voor Madagaskar opstellen. Madagaskar zal binnenkort zijn mijnbouw hulpbronnen op de markt brengen, maar al zijn bronnen zijn in mijn handen, ze zijn van mij. Ik heb dringend bloed nodig in Madagaskar, ik wil dat er veel bloed wordt vergoten in Madagaskar om de bloedtoevoer te vullen; er is bijna geen reserve meer."* Ik was verbijsterd! "Here Jezus", riep ik, "hoe is het mogelijk dat Madagaskar al is uitgeroeid? Wij zijn een zeer vroom land!" "Precies Yves, dat is wat ik je daarboven zal openbaren."

12- Het Paradijs

In een fractie van een seconde verlieten Jezus en ik de bodem van de zee om ons in de Hemel te bevinden. Ik was op de laatste plaats waar Jezus me had meegenomen op de eerste reis, aan de rand van een grote stad van onbeschrijflijke schoonheid. De sfeer was totaal anders dan die in de Hel, er hing een erg geurig geur. Alles was zo wonderbaar en verlicht door de glorie van God, het was een adembenemende omgeving. Het tegenovergestelde van de stinkende geuren en zwarteheid, zoals ervaren in de Hel... "Je weet Yves", zei Jezus tegen mij, "Ik had je beloofd dat als je trouw zou blijven, Ik je zou meenemen naar deze stad. Maar je moet weten dat het niet om jou of je gehoorzaamheid is dat ik je hierheen breng, maar omdat Ik gehaast, zeer gehaast ben."

13- In de mooie stad

Jezus en ik zijn een prachtige gouden brug overgestoken met aan het eind de enorme massieve gouden poort van de stad. Toen we die openden, stonden er twee engelen met grote vleugels voor ons. Toen ik een trap omhoog nam, zag ik de mooie stad van de verlost. Onmiddellijk weerklonken overal ontelbare liederen van "Hallelujah"-aanbidding. Geliefden, ik kan niet zeggen of er een stad als deze in de wereld bestaat. Er waren grote gouden, scharlaken en diamantwoningen prachtig versierd met allerlei edelstenen. De vloer was goudkleurig en alles ademde leven uit. De mensen die ik daar zag waren gevuld met grote vreugde, ze zijn verjongd en glimlachten voortdurend naar ons.

Iedereen was vol liefde en heiligheid. "Ik heb het je gezegd, Yves," zei Jezus, "Ik zal je prachtige en ondoordringelijke dingen laten zien." Jeremia 33:3 *"Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoordringelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."* "Dat zijn de mooie dingen die de Vader heeft gereserveerd voor al Zijn kinderen die Hem liefhebben. Maar wat me het meest verdrietig maakt is het feit dat de bewoners van de aarde niet meer in deze plek geloven vanwege de leugens van de vijand. Zelfs in christelijke kringen durft niemand er openlijk over te praten. Velen van jullie geloven niet eens in het bestaan ervan; voor jullie bestaat de Hel misschien wel, maar de Hemel niet.

14- Huizen van de achteruitgaande personen

Na deze zaken, zag ik grote woningen direct ondergronds verdwijnen. En op sommige plaatsen zag ik andere huizen die als bomen uit de grond groeiden, ze

waren erg klein. "Wat betekent dat, Heer?" Hij antwoordde me: "Dit zijn de woningen van de christenen die op dit moment achteruit zijn gegaan, de engelen hebben hun namen uit het boek van het leven gewist."

15- Yves' Huis

Terwijl we onze reis langs een steegje vervolgden, kwamen Jezus en ik vóór een prachtig huis aan. Op de voordeur werden mijn voor- en achternaam in gouden letters geschreven. De aanblik hiervan vervult mijn hart met een grote vreugde. Toen nam de Heer me mee naar binnen. Geliefden, het was van onbeschrijflijke schoonheid; ik heb niet de woorden om de schoonheid van binnenuit te beschrijven. De vloer was als een sprankelend kristal, de muren waren bezaaid met vele edelstenen. "Zie je Yves," zei Jezus tegen me: "Dit zijn zeer begeerde dingen door de mensen op aarde, maar hier zijn de ware rijkdommen en op de dag dat je het paleis van lof binnengaat, zal ik edelstenen en goud over u regenen en u zult weten dat ik de Levende God ben." Geconfronteerd met de breedte van de pracht van al deze prachtige dingen, wilde ik er bij Jezus op aandringen om in het Paradijs te blijven, maar Hij kende reeds al mijn gedachten. Geliefden, niemand die gezien heeft wat ik heb gezien, zou de geringste neiging hebben om terug te keren naar de aarde. Maar Jezus zei me dat Hij me eerst iets belangrijks wilde laten zien.

16- Huizen van de meest trouw personen

Om ons heen verdwenen voortdurend talloze huizen en andere groeiden als kleine bomen. Terwijl we onze reis vervolgden, zagen we een groep prachtige huizen, waarvan er één adembenemend was. Het was een uitzonderlijk ingericht huis, zeker het mooiste huis dat ik ooit gezien heb. Waarom is dit huis zo anders en zo goed versierd, Jezus? En de Heer antwoordde mij: "Zie je dit huis Yves, ik heb het gereserveerd voor een persoon op aarde. Het enige wat deze persoon op aarde doet is alleen maar om mijn werken te doen." Geliefden, dit heeft me enorm gemotiveerd. Ook u, **beste vrienden, broeders en zusters in Christus, als u werkelijk een prachtige woning in de Hemel wilt erven, doet u de werken van de Heer, wijdt alles aan God.**

17- De bruiloft van het Lam

"Kom, ik neem je mee om iets anders te zien", zei de Heer tegen me. Het was een groot gebouw. In het midden was een grote kamer die de Heer mij toestond om slechts door de ramen te bekijken. Er stond een zeer lange tafel, alles was voorbereid voor een groot feest, zelfs de gouden bekertjes waren al gevuld met wijn. Dit is voorbereid voor "de Bruid van het Lam" zei de Heer tot mij.

18- Een Huis van Lof

De Heer nam me mee te zien naar een groep aanbidders die lof zongen. De sfeer was ongelooflijk, dingen die moeilijk in woorden te beschrijven zijn. Onder hen was een jongeman die danste met een fluit. "Wie is het, Jezus?" "Je zult het snel weten, Yves!" antwoordde Hij me.

19- De Dag des Heren

Daarna nam Jezus me mee naar een ander gebouw. Daar zat de Heer op een gouden stoel en draaide een tafel om, onmiddellijk verscheen er een reusachtig

scherm voor me. Toen zei Heer tot mij: "Je had mij gevraagd Yves, waarom Madagaskar al door de duivel werd doorgestreept, terwijl het een zeer vrome natie is. Kijk eerst, Yves, dit is wat er gaat gebeuren op de dag van de ontvoering." In deze scène zag ik mensen gekleed in het wit door de lucht vliegen als superman. Ze gingen naar boven om de Heer in de wolken te ontmoeten. Op aarde had ik gemerkt dat talloze mensen de ontvoering gemist hadden. Er waren miljoenen mensen, zelfs miljarden mensen, die hun handen in de lucht staken, maar ze gingen niet omhoog, er gebeurde niets. Toen liet de Heer me een andere scène zien die me enorm beïnvloedde. Twee mensen die heel dicht bij mij stonden, staken hun handen in de lucht, maar er gebeurde niets, ze gingen niet omhoog. Een grote klap viel me in het hart, mijn vurige verlangen om in het Paradijs te blijven verdween in een flits. Ik besloot vanaf dat moment terug te keren naar de aarde, wat het ook kost, om deze twee mensen te redden.

Geliefden, er zal een enorme spijt op aarde ontstaan, een onvoorstelbare spijt. Iedereen had spijt, iedereen had spijt van het missen van de dag van de ontvoering. Overal op aarde hebben zich talloze ongelukken voorgedaan. De Heer zegt me dat de Geest van God niet meer op aarde was, maar dat het de vijand is die daar nu regeert. Ik zag het vrijheidsbeeld aangereden worden door een meteoriet, mensen in hun auto's werden achtervolgd door meteorieten, er was overal vernietigingen. ***Ik zag ook een scène waar mensen aan het bidden waren in een gemeente, maar de Heer zei tegen me: "Ik luister niet langer naar deze mensen, ik luister niet langer naar hen."*** Broeders en zusters, de aarde was in duisternis, de maan en de zon straalde geen licht meer uit, de hele aarde werd in duisternis gedompeld. Openbaring 8:12 *"En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks."*

20- Madagaskar een goddeloze natie

"Nu zal Ik je antwoorden, Yves, Ik zal je onthullen waarom Madagaskar al doorgestreept is. Je moet weten dat ik zeer bedroefd ben over wat er op dit moment in Madagaskar gebeurt. De overgrote meerderheid van Mijn dienaren in Madagaskar luistert niet meer naar de stem van de Heilige Geest. U doet alleen verdriet maar aan de Heilige Geest. Alles wat u op aarde doet is het kwaad, alles wat u doet is goddeloosheid. Al uw gemeenten zijn verdeeld, vernietigd, u hebt geen liefde in uw. Ik zou u nooit de dag van de ontvoering kunnen meenemen, dat is onmogelijk. U voelt alleen haat voor elkaar, u zult nooit opstijgen, Yves! Alleen liefde zal heersen in de Hemel."

Toen beval Jezus me om een zware boodschap voor de hele natie af te geven. "Ik, de Heer, de Levende God, Schepper van Hemel en Aarde, beveel Madagaskar om zo spoedig mogelijk nationaal berouw te tonen." Geliefden, ik was diep bedroefd door deze boodschap, ik verloor de moed. Gekweld door enorme pijn, schreeuwde ik tot de Heer Jezus dat ik zoiets nooit zou kunnen zeggen. Maar Hij herhaalde me een tweede keer: "Ik, de Heer, de Levende God, Schepper van Hemel en Aarde, beveel Madagaskar om zo spoedig mogelijk nationaal berouw te tonen." "Heer, ik heb niet de moed om zoiets te zeggen."

Maar de Here Jezus was expliciet. "Je moet het zeggen, Yves, je moet het zeggen; Ik reken op u. Maar daar, een groot deel van Mijn dienaren zijn allemaal corrupt. Ga al deze gemeenten vertellen dat het lang geleden is dat mijn Geest deze plaatsen verlaten heeft. Daarom beval satan zijn demonen om deze dode kerken te gaan vervuilen, omdat ze Mijn Geest niet meer hebben. Hoe vaak moet Ik u het nog zeggen dat Ik uw afgoderij en hekserij niet kan uitstaan. U zult binnenkort het pesach vieren. Zeg tegen hen, Yves dat Ik moe ben van uw godslasteringen uit Mijn naam, Ik ben moe van uw afgoderijen en al uw hekserij."

Geliefden, de Heer sprak heel hard tot mij om mij te waarschuwen voor een groot gevaar betreffende onze zondige natie. "Ik, de Heer, de Levende God, Schepper van Hemel en Aarde, waarschuw Madagaskar en alle Malagassiërs nog een laatste keer. Dit is Mijn laatste waarschuwing, want jullie Malagassiërs, zelfs wanneer jullie uw land verlaten, brengen jullie al uw afgoderij en hekserij elders naartoe, maar ga hen vertellen dat dit Mijn laatste waarschuwing is. Ik waarschuw nog een laatste keer alle kerken die verdeeld zijn met harten die verhard zijn door de zonde: bekeert u en vergeef elkaar. Ik beveel jullie nog een laatste keer om u te bekeren en elkaar te vergeven. Als u echt een groot nationaal ontwaken wilt, hou dan van elkaar." En Hij herhaalde nogmaals: "Ik waarschuw Madagaskar en alle Malagassiërs nog een laatste keer. Uw gemeenten zullen nooit omhoog gaan, Yves, als Ik kom, door ze in deze toestand te zien, zullen ze nooit omhoog gaan. Het is onmogelijk dat mensen die geen liefde hebben, mensen die vol van boosaardigheid en haat zitten, omhoog gaan. Ik zeg je het, Yves, als ik nu naar beneden zou gaan, zou 95% van de leden van je gemeente laten liggen. Nogmaals, het is liefde die heerst in de Hemel. Hou van elkaar en bekeert u."

Na al deze zaken liet Jezus me op het reuzenscherf een andere scène zien. Ik zag miljoenen mensen die lasten op hun rug droegen, deze lasten waren van verschillende afmetingen... "Zie je dat, Yves? Het zijn allemaal Malagassiërs die recht op de Hel afstevenden vanwege afgoderij en hekserij. Het is tijd om te gaan, Yves. Deel het goede nieuws van heil. Deel dit goede nieuws omdat de overgrote meerderheid van jullie het niet aandurft om de redding van de zielen te prediken. ***Ze wenden zich allemaal tot het evangelie van welvaart vanwege het materialisme.*** Het is niet langer uit liefde dat u mij zoekt, maar uit noodzaak en uiteindelijk valt u in de val van hekserij en afgoderij. Jouw natie is al doorgestreept omdat Madagaskar een natie van hekserij en afgoderij is, iets waar Ik niet tegen kan. Ik, de Heer, de Levende God, waarschuw u nog een laatste keer, dit is mijn laatste waarschuwing." De Heer kwam met 7 engelen naar mij toe en zei tot mij: "Yves ga het ontwaken voor uw natie brengen, Madagaskar wacht op je." Hij nam me in zijn armen en toen werd ik naar de aarde overgebracht... Hallelujah, Hosanna!

[Einde van de Getuigenis].

21- Lessen die moeten worden geleerd

21.1- De beloning van de trouwe mensen

Jullie Kinderen Gods, jullie allemaal wedergeboren Christenen, vergeet niet de beloften die God ons heeft gedaan. Jezus Christus beloofde ons het eeuwige

koninkrijk nabij Hem in volmaakt geluk. Hij beloofde ons ook eeuwige woningen, zoals we het in Johannes 14:1-3 kunnen lezen *"¹Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. ²In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want **Ik ga heen om u plaats te bereiden**; ³en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."*

De getuigenis van deze jonge Malagassiër over de Hemel bevestigt deze belofte van de Heer. Weet dat alles wat u doet voor de glorie van God, u doet het voor uzelf. Als u trouw voor Jezus Christus werkt, verzamelt u uw eigen kronen. De Heer Jezus beloofde dat Hij ons een plaats in het Koninkrijk van Zijn Vader zou voorbereiden. En trouw aan Zijn woord, dat is wat Hij doet, door te wachten om ons te komen halen. Deze getuigenis stelt ons in staat om meer te begrijpen over de plaats die de Heer voor ons voorbereidt en hangt af hoe we Hem liefhebben, hoe we Hem dienen en hoe we voor Hem werken.

U las de beschrijving van de broeder Yves over de huizen. Nu al zijn alle huizen van een onbeschrijflijke schoonheid. Dit verbaast ons niet omdat we weten dat de Heer in Zijn heerlijkheid voor ons bewaart wat deze heerlijkheid weerspiegelt. Daarnaast zijn sommige huizen nog mooier, groter en majestueuzer. En de Heer zegt dat dit huis is voor hen die Hem trouw dienen. Wie zou zo'n huis niet willen hebben, geliefden? Wie zou niet blij zijn om zijn eeuwige pensioen in zo'n kasteel door te brengen?

Hier is wat de Bijbel ons vertelt in 1Korintiërs 2:9 *"Maar, gelijk geschreven staat: **Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.**"* We geloven dat we alles op aarde hebben gezien. Zelfs degenen die nog nooit buiten de grenzen van hun stad of land hebben gereisd, hebben de prachtige steden van deze wereld gezien, met wolkenkrabbers, prachtige gebouwen, grote en extravagante kastelen, etc., op foto of televisie. Als het woord van God ons vertelt dat de dingen die God voor ons reserveert **dingen zijn die het oog niet heeft gezien**, dan kunt u begrijpen waarom al diegenen die, net als Yves, de genade hebben gehad om het Paradijs te bezoeken, woorden missen om de schoonheid ervan te beschrijven. De idee of de notie van mooie huizen die wachten op de ware Kinderen Gods in de Hemel is daarom geen fictie, geliefden, het is een realiteit.

Alles wat u doet voor Jezus Christus draagt bij aan de bouw van uw huis. Dit betekent dat hoe meer u voor God werkt, hoe meer u uw huis uitbreidt om er een weelderig kasteel van te maken zoals het kasteel dat indruk maakte op Yves. Naast het kasteel dat wacht op hen die trouw zijn aan Jezus Christus is er de gouden troon en is er de eeuwige heerschappij in de heerlijkheid. Openbaring 3:21 *"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn **troon**, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon."* Wie zou er niet graag bij Jezus Christus, op Zijn troon zitten, geliefden? Wie kan zo'n geluk verachten? Heb berouw en ga dus aan het werk.

21.2- Pas op voor satan's trucs

Vergeet niet dat alles wat Jezus Christus ons beloofd heeft eeuwig is. Moge het de troon zijn die Hij ons belooft als wij overwinnaars zijn, moge het koninkrijk,

de kroon, de schatten, onze hemelse verblijfplaats, de vrede, de heerlijkheid, het geluk zijn, alles is eeuwig. Daarom doet satan, in zijn jaloezie, er alles aan om ons van Gods werk af te wenden. ***In de wereld van de duisternis werken demonen onvermoeibaar aan de ontwikkeling van strategieën om de hele wereld te verblinden en om te voorkomen dat ware Kinderen Gods zich op Gods werk richten.***

Aan de ene kant stuurt satan veel van zijn vleselijke demonen om nieuwe doctrines te creëren om mensen af te wenden van Gods weg. Ze creëren regelmatig nieuwe satanische doctrines. ***Sommige van deze demonen hadden de leer geschapen dat Jezus Christus alleen de Zoon van God zou zijn en niet God. Andere demonen hadden de leer geschapen dat Jezus Christus tegelijkertijd God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zou zijn. Nu, andere zielige demonen hebben de doctrine gecreëerd dat Jezus Christus een valse god, een heidense god zou zijn.*** Moge dit u niet langer verbazen. Satan en zijn agenten hebben gezworen om God te trotseren.

Aan de andere kant doet satan er alles aan om de Kinderen Gods af te leiden en te destabiliseren. Voor de werkende van Gods Kinderen gaat satan door toewijzingen, benoemingen of promoties hen afleiden van Gods werk. Jullie, Kinderen Gods, voordat jullie een toewijzing, benoeming of promotie aanvaarden, zorg ervoor dat het geen list van satan is om u van het werk van God af te weren. En voor de Kinderen Gods die niet werken, maar op zoek zijn naar werk, organiseert satan een werk voor hen uit de wereld van de duisternis, om hen af te leiden van Gods werk. Alvorens een baan aan te nemen, zorg ervoor dat het geen truc van satan is om u van Gods werk af te wenden. ***Vergeet niet dat het enige wat we nog voor de eeuwigheid zullen hebben is alles wat we nog hebben gedaan voor Jezus Christus.*** Alles wat van de aarde is zal op de aarde blijven. Al deze dingen die we nu zoeken, zal op aarde blijven. Niemand zal iets meenemen door de aarde te verlaten. En we zullen de aarde spoedig verlaten; of door de ontvoering of door de dood.

Dus wees voorzichtig met sommige dingen waarvan u denkt dat ze zegeningen zijn. Sommige zogenaamde zegeningen zijn echte valkuilen die satan voor ons zet, echte manipulaties van de wereld van de duisternis. ***Wanneer satan ziet dat u volledig toegewijd bent aan het werk van Jezus Christus, dan doet hij al het mogelijke om u te destabiliseren. Als u niet getrouwd bent, zal hij u een vrouw of man voorstellen. Als u op zoek bent naar een baan, dan is het vanuit de onderwaterwereld dat zij een baan voor u zullen organiseren. U zult ineens een zeer goede baan krijgen aangeboden waar u niet eens van gedroomd hebt, met een goed salaris. Als u al aan het werk bent, zal hij uw ontslag organiseren om u te frustreren en te ontmoedigen, of een promotie voor u plannen, zodat u het drukker heeft, waardoor u geen tijd meer over houdt voor Gods werk, of om u van de broeders af te keren, om uw ijver te koelen.***

Allen die Jezus trouw zullen blijven tot in de Hemel, zullen daar alles oogsten wat ze gezaaid hebben en alles wat ze voor God geïnvesteerd hebben: Hun tijd, hun talent, hun geld, ... Alles wat ze voor God hebben gedaan, zullen ze in de Hemel vinden in de vorm van kroon, schat en eeuwige zegeningen. Als u van plan bent om een zeer groot en mooi huis op aarde te bouwen voor uw aardse

pensioen, verander dan nu van gedachten. Maak in plaats daarvan een heel groot en mooi huis in de Hemel, om uw hemelse pensioen daar door te brengen. Het beste pensioen is het pensioen dat het langst zal duren. Het pensioen naar de Hemel zal de Eeuwigheid duren. U heeft in deze getuigenis het soort huis gelezen die de Gelovigen wacht. Het is aan u om te kiezen wat voor soort kasteel u wilt voor de eeuwigheid. Als u wenst genieten van een beetje schijn van geluk op deze aarde om te gaan spenderen aan uw eeuwigheid in de Hel, voelt uzelf vrij. En als u de grillen van dit leven op aarde voor een beperkte tijd wilt doorstaan, om uw eeuwigheid in het Paradijs door te brengen, voelt uzelf vrij. In ieder geval is het aan uw.

22- Oproep tot Berouw

Geliefden in de Heer en lieve vrienden, het essentiële deel van alles wat u moet begrijpen om uit de Hel te ontsnappen en uw eeuwigheid door te brengen in de prachtige Hemel die God voor Zijn kinderen heeft voorbereid, is al gezegd in de Oproepen tot Berouw van de eerste getuigenissen over Hemel en Hel die we u ter beschikking hebben gesteld. Deze getuigenissen zijn: ***De Getuigenis van de 7 jonge Colombianen, de Getuigenis van Angelica Zambrano, de Getuigenis van Bernarda Fernandez, de Getuigenis van Laura Wanma, en de Getuigenis van Mary K. Baxter.*** U zult ze op de website www.mcreveil.org vinden, in de rubriek ***Hemel en Hel***. Wij moedigen u aan om ze te lezen, maar ook om de leer over ***"Het Geestelijke Gevecht"*** te lezen, om te weten hoe u alle verschillende plannen van satan tegen uw leven kunt vernietigen.

***De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!***

Uitnodiging

Beste broeders en zusters,

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

De genade van de Here Jezus zij met u!