

GRATIS



JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG

EINDTIJD OPENBARINGEN

DE GEZONDE LEER

**DE DOOP MET DE HEILIGE
GEEST EN HET SPREKEN
IN TONGEN**

Bron & Contact:

Website: <https://www.mcreveil.org>

E-mail: mail@mcreveil.org

Jezus Christus Is de Ware God En het Eeuwige Leven

*Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen
onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.*
Daniël 12:4

*Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich
laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het
verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.*
Daniël 12:9-10

**Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een
paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag:**

Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan?

In de Hemel?

Of

In de Hel?

**De Hel is Echt, en het is Eeuwig.
Denk er over na!**

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren!

Waarschuwingen

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

Slangen, adderengebroad, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

Nota Bene

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

Inhoudsopgave

Waarschuwingen.....	3
1- Introductie	6
2- De Doop met de Heilige Geest.....	6
2.1- Is er een speciale doop met de Heilige Geest en een speciale doop met vuur?	6
2.2- Wie doopt met de Heilige Geest?.....	7
2.3- Waar kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?	7
2.4- Wie kan met de Heilige Geest gedoopt worden?	8
2.5- Wanneer kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?.....	8
2.6- Moet ieder werkelijke Gods kind met de Heilige Geest gedoopt worden?	9
2.7- Hoe de doop met de Heilige Geest te ontvangen?	9
2.8- Is er een verschil tussen de Heilige Geest te hebben en met de Heilige Geest gedoopt te worden?	10
2.9- Waarom de doop met de Heilige Geest?	10
2.10- Is de doop van de Heilige Geest een bewijs van de behoudenis?	11
2.11- Is de doop met de Heilige Geest een bewijs dat men bij God hoort?	11
2.12- Is het spreken in tongen een teken van de doop met de Heilige Geest?	12
3- Het Spreken in Tongen.....	12
3.1- Wat is het spreken in tongen?.....	12
3.2- Wat is de gave van allerlei tongen?.....	13
3.3- Kan men met de Heilige Geest gedoopt worden zonder in tongen spreken?.....	14
3.4- Kan het spreken in tongen onderwezen worden?.....	14
3.5- Kan de gesproken tong begrepen worden?	15
3.6- Moet de gesproken tong begrepen worden?.....	15
3.7- Verbeter het spreken in tongen in de loop van de tijd?.....	15
3.8- Kan het spreken in tongen van een kind van God stoppen?	16
3.9- Kan men vrijwillig in tongen spreken?	16
3.10- Wat is het nut van het spreken in tongen?	16
3.10.1- Gave van voorbede	16
3.10.2- Gave van persoonlijke stichting	16
3.10.3- Gave van stichting voor de Gemeente	16
3.11- Hoe het spreken in tongen in de Vergadering te oefenen?	17
3.12- Maakt het spreken in tongen iemand die spreekt een waar kind van God?.....	18

3.13- Zijn er valse spreken in tongen?	18
3.14- Hoe slechte spreken in tongen te herkennen?.....	18
4- Elementen van Onderscheidingsvermogen	18
4.1- Zogenaamde christenen die met de Heilige Geest niet gedoopt zijn	18
4.2- Zogenaamde christenen die niet in tongen spreken	19
4.3- Zogenaamde christenen die de doop met de Heilige Geest mijden	19
4.4- Zogenaamde christenen die tegen de doop met de Heilige Geest strijden.....	19
4.5- Zogenaamde dienaren van God die de doop met de Heilige Geest ontkennen	20
4.6- Zogenaamde dienaren van God die het spreken in tongen ontkennen	20
4.7- Zogenaamde dienaren van God die niet in tongen spreken	20
5- Conclusie	21
Uitnodiging	22

DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST EN HET SPREKEN IN TONGEN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)

1- Introductie

Geliefden in de Heer, en jullie allemaal die dit onderricht lezen, vrede zij met u! Ik zegen de Here God, de Vader van onze Meester en Heer Jezus Christus, die mij in Zijn trouw de genade schenkt om u dit onderricht over de doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen ter beschikking te stellen. Hoewel het onderricht van de Bijbel over de doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen niet ingewikkeld is te begrijpen, hebben satans agenten, vermomd als dienaren van God, christenen in verwarring gebracht met valse onderrichten die uit de duistere wereld zijn verzonnen. Veel christenen, in de war door deze leringen van duivels, bevinden zich elke keer vragen te stellen die niet gesteld zouden moeten worden. Om dit onderricht zo compleet mogelijk te maken, zal ik alle vragen die christenen zichzelf vaak stellen doornemen en beantwoorden.

2- De Doop met de Heilige Geest

Dit zijn de vragen die christenen regelmatig stellen over de doop in de Heilige Geest:

- Is er een speciale doop met de Heilige Geest en een speciale doop met vuur?
- Wie doopt met de Heilige Geest?
- Waar kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?
- Wie kan met de Heilige Geest gedoopt worden?
- Wanneer kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?
- Moet ieder werkelijke Gods kind met de Heilige Geest gedoopt worden?
- Hoe de doop met de Heilige Geest te ontvangen?
- Is er een verschil tussen de Heilige Geest te hebben en in de Heilige Geest gedoopt te worden?
- Waarom de doop met de Heilige Geest?
- Is de doop van de Heilige Geest een bewijs van de Behoudenis?
- Is de doop met de Heilige Geest een bewijs dat men bij God hoort?
- Is het spreken in tongen een teken van de doop in de Heilige Geest?

2.1- Is er een speciale doop met de Heilige Geest en een speciale doop met vuur?

Laten we samen deze volgende Bijbelteksten lezen: Matteüs 3:11, Marcus 1:8, Lucas 3:16, Johannes 1:33 en Handelingen 1:5.

Matteüs 3:11 *"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur."*

Marcus 1:8 *"Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest."*

Lucas 3:16 "... zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur."

Johannes 1:33 "En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt."

Handelingen 1:5 "Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze."

Als we naar de bovenstaande verzen onderzoeken, begrijpen we duidelijk dat er **geen** verschil is, tussen de term "Doop met de Heilige Geest en met vuur" die in Matteüs 3:11 en Lucas 3:16 is gebruikt, en de term "Doop met de Heilige Geest" die in Marcus 1:8, Johannes 1:33 en Handelingen 1:5 is gebruikt.

Ik wil uw aandacht vestigen op wat de verwarring veroorzaakt. Als u naar de geciteerde Bijbelteksten goed onderzoeken, zult u verbaasd zijn, vast te stellen, dat men nergens over een doop met vuur spreekt. De Bijbel spreekt over de doop met de Heilige Geest en met vuur. Maar nergens vindt u de uitdrukking "doop met vuur".

Concluderend, spreken over de doop met de Heilige Geest en met vuur, of eenvoudigweg van de doop met de Heilige Geest, is hetzelfde zeggen. Er is dus geen verschil tussen de twee. Er zijn enkele valse leraren die de doop met vuur proberen uit te leggen. Ze leggen zelfs uit wanneer men deze doop krijgt en hoe te weten dat men het heeft gekregen. Loop weg van al die zogenaamde herders die u met vuur proberen te dopen, of die u de doop met vuur beloven. Bedenk dat ze agenten van satan zijn. God beloofde aan niemand op aarde een doop die de doop met vuur wordt genoemd.

Er zijn ook veel leringen van duivels die uitleggen dat de doop met de Heilige Geest en met vuur twee soorten dopen zijn. De ene (de doop met de Heilige Geest) zijnde voor de Gods kinderen, en de andere (de doop met vuur) zijnde het vuur van de Hel voor degenen die God niet gehoorzamen. Dit brengt u tot het inzicht dat de agenten van satan vastbesloten zijn Gods kinderen op een dwaalspoor te brengen. Ze hebben satanische doctrines gecreëerd die niets te maken hebben met de Gezonde Leer van Jezus Christus.

2.2- Wie doopt met de Heilige Geest?

De Bijbel leert ons dat **het de Here Jezus Christus Alleen is, die met de Heilige Geest doopt**. Hij doet het de manier waarop Hij wil, maar het hangt van de dispositie van elke hart af.

2.3- Waar kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?

Aangezien het Jezus Christus Zelf is die met de Heilige Geest doopt, heeft Hij geen specifieke plaats nodig om het te doen. Zolang het hart van iemand die de doop met de Heilige Geest verlangt, bereid is, kan de Heer hem overal dopen.

Men kan dus met de Heilige Geest in een gemeente gedoopt worden, tijdens een gebedssessie, in de wateren van de doop, in zijn kamer tijdens het bidden, enz.

2.4- Wie kan met de Heilige Geest gedoopt worden?

Lucas 11:13 leert ons dat elke persoon wiens het hart goed bereid aangezicht God, met de Heilige Geest kan gedoopt worden. *"Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?"*

2.5- Wanneer kan men met de Heilige Geest gedoopt worden?

Wanneer we de al geciteerde Bijbelteksten van Matteüs 3:11, Marcus 1:8 en Handelingen 1:5 mediteren, concluderen we dat de doop met de Heilige Geest zich na de waterdoop uitvoert. Maar in Handelingen 10:44-47, zien we een groep van broeders die het voorrecht hadden, vóór de waterdoop met de Heilige Geest gedoopt te worden.

Handelingen 10:44-47 ⁴⁴Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. ⁴⁵En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, ⁴⁶**want** zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: ⁴⁷Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen?" Dit maakt ons begrijpen dat de Heer die de harten kent, zelfs een aantal van Zijn kinderen vóór de waterdoop met de Heilige Geest kan dopen.

Maar ik zou u tegen de valse praktijken willen waarschuwen dat we in verderfelijke sekten vandaag tegenkomen. In vele van deze satanische gemeenten dat we ten onrechte pinkstergemeente noemen, distribueren de tovenaars wat ze doop in de *"heilige geest"* noemen. Zij initiëren de gelovigen aan de hekserij door hen te onderwijzen tongen van satan te spreken. En wanneer deze mensen worden geïnitieerd en beginnen deze talen van satan te spreken, wordt hen verteld dat zij met de *"heilige geest"* gedoopt zijn. Daarom spreken vandaag de dag duizenden verharde mensen in tongen en geloven dat zij met de Heilige Geest gedoopt zijn, terwijl geen van hen ooit in het water gedoopt werd.

Geliefden, onthoud dat wat God in het geval van Cornelius en de broeders in Handelingen 10:44-47 deed, kan Hij het vandaag de dag nog steeds. We kunnen dus niet verbaasd zijn om enkele kinderen van God te ontmoeten die dit voorrecht hebben vóór de waterdoop met de Heilige Geest gedoopt te worden. Maar dergelijke gevallen komen niet zeer vaak voor. En voor hen die vóór de waterdoop in de Heilige Geest gedoopt werden, als het de ware doop met de Heilige Geest is, de Geest van God die in hen is, drijft hen snel de waterdoop te zoeken.

Dus, als u mensen ontmoet die beweren met de Heilige Geest gedoopt te worden, die in tongen spreken, en die sinds al deze tijd nooit in het water gedoopt werden, maar die geloven gered te worden, vertel hen dat ze gebruikt

door satan zijn, niet door God. Vertel hen dat boze geesten zijn die door hen spreken, niet de Heilige Geest. **En als u mensen ontmoet die in tongen spreken, maar die de Waterdoop weigeren, weet doodeenvoudig dat ze duivels zijn.**

2.6- Moet ieder werkelijke Gods kind met de Heilige Geest gedoopt worden?

Om deze vraag te beantwoorden, zullen we onderzoeken, in aanvulling op de al geciteerde Bijbelteksten, dat wil zeggen Matteüs 3:11, Marcus 1:8, Lucas 3:16, Johannes 1:33, Lucas 11:13 en Handelingen 1:5, andere Bijbelteksten als Marcus 16:17, Handelingen 2:38, en Handelingen 15:8.

Marcus 16:17 *"Als tekenen zullen deze dingen **de gelovigen** volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, **in nieuwe tongen zullen zij spreken.**"*

Handelingen 2:38 *"En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."*

Deze Bijbelteksten tonen dat de belofte van God voor de doop met de Heilige Geest voor al Zijn kinderen is, en niet voor slechts enkelen. In Marcus 16:17 wordt de belofte om nieuwe tongen te spreken gemaakt aan **alle degenen** die in Jezus zullen geloven, en niet slechts aan enkelen. Handelingen 15:8 zegt tot ons *"En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons"*. Als God de doop met de Heilige Geest verleent aan hen die het Hem vragen, ook aan hen die niet bij Hem horen, Hij zal ook aan Zijn ware kinderen het verlenen. **Onthoud dus dat ieder werkelijk kind van God met de Heilige Geest gedoopt moet worden en in tongen moet spreken.**

2.7- Hoe de doop met de Heilige Geest te ontvangen?

De Bijbelteksten uit Handelingen 2:1-4 hieronder, en de al geciteerde tekst uit Handelingen 10:44, tonen ons dat men de doop met de Heilige Geest zonder menselijke interventie kan ontvangen.

Handelingen 2:1-4 *"¹En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. ²En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; ³en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; ⁴en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken."*

Handelingen 8:14-17 en 19:6, tonen ons dat men deze zelfde doop door de handoplegging kan ontvangen.

Handelingen 8:14-17 *"¹⁴Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, ¹⁵die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. ¹⁶Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij*

waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. ¹⁷Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest."

Handelingen 19:6 *"En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden."* Alles hangt vooral af van de gesteldheid van ieders hart.

2.8- Is er een verschil tussen de Heilige Geest te hebben en met de Heilige Geest gedoopt te worden?

Laten we herinneren dat er een verschil is, tussen de Heilige Geest te hebben, en met de Heilige Geest gedoopt te worden. Elke keer dat een persoon Jezus Christus in zijn leven uitnodigt, met een **eerlijk hart**, komt de Heer onmiddellijk door Zijn Heilige Geest in dat persoon wonen. Daarom heeft deze persoon de Heilige Geest maar is nog niet in de Heilige Geest gedoopt.

Het geval van Apollos in Handelingen 18:24-25 bevestigt ons dit: *"²⁴En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. ²⁵Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes."*

We zien dat hij het Woord van God nauwkeurig leerde, hoewel hij de doop van Johannes alleen kende, dat wil zeggen, dat hij alleen in het water gedoopt werd. Hij was dus nog niet met de Heilige Geest gedoopt. Als Hij het Woord van God nauwkeurig kon onderwijzen, toont dit ons dat het de Heilige Geest in hem was, die dit werk deed. Hij had al de Heilige Geest, maar hij was nog niet met de Heilige Geest gedoopt.

Sommige onwetende mensen zeggen dat het de Pinksterdag was dat de discipelen de Heilige Geest hebben gekregen. Maak deze fout niet. De discipelen werden met de Heilige Geest op de Pinksterdag gedoopt, (Handelingen 2:1-4), maar zij hadden de Heilige Geest al. Zij hebben de Heilige Geest gekregen toen de Heer op hen blies. Het is wat we zien in Johannes 20:19-23 *"...En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest..."*

2.9- Waarom de doop met de Heilige Geest?

We hebben zojuist met het geval van Apollos uit Handelingen 18:24-25 gezien dat zelfs zonder met de Heilige Geest gedoopt worden, een waar kind van God kan precies het woord van God begrijpen, en zelfs onderwijzen. Maar hij blijft altijd beperkt. Als de doop met de Heilige Geest niet noodzakelijk voor onze geestelijke leven was, dan zou God ons het niet beloofd hebben. De Heer weet dat wij zonder deze doop niet de kracht van de Heilige Geest zullen hebben om ons te helpen de verschillende gevechten die ons op de weg wachten, het hoofd te bieden. De Heer weet ook dat zonder de kracht die we krijgen met de doop met de Heilige Geest, zullen we de duivel niet kunnen weerstaan. Daarom had de Here Jezus Christus Zijn discipelen in Handelingen 1:4-5 aangeraden uit Jeruzalem niet te vertrekken, maar eerst op de kracht van de Heilige Geest te wachten. Dit is ook de reden waarom Aquila en Priscilla in Handelingen 18:26

Apollos met hen hebben genomen, om hem de weg van God meer in detail uit te leggen.

De discipelen volgden de aanbevelingen van de Heer. Ze wachtten eerst de macht van de Heilige Geest te ontvangen, alvorens de bediening te beginnen. Na de Pinksterdag, werd het effect van de doop met de Heilige Geest op de discipelen zeer zichtbaar. Ze waren gevuld met macht, ijver, zalving, wijsheid, intelligentie, en moed voor de dienst van de Heer. De apostelen, die in het aangezicht van elke bedreiging beefden, waren volledig veranderde mensen geworden, gekleed met de kracht van de Heilige Geest. Weet daarom, geliefden, dat u God niet kunt dienen zonder bekleed te zijn met de kracht van de Heilige Geest. Trap dus niet meer in de valstrikken van duivels die proberen u het tegendeel te leren. Aan het einde van dit Onderricht zal ik u enkele elementen van onderscheidingsvermogen geven die u zullen helpen deze agenten van de Hel te identificeren.

2.10- Is de doop van de Heilige Geest een bewijs van de behoudenis?

Geliefden, onthoud dat zoals alle andere gaven, de doop met de Heilige Geest is geen bewijs van de behoudenis. Met andere woorden, **de doop met de Heilige Geest is geen teken dat men gered wordt**. God geeft gaven aan mensen omdat Hij dat wil, niet noodzakelijk omdat mensen van Hem houden. U hoeft uzelf dus niet te laten verleiden door gaven. Weet dat u vele gaven kunt hebben, en naar de Hel gaan.

Als God gaven aan mensen gaf omdat die van Hem houden, zou het bezit van een gave betekenen dat wie het bezit, gered wordt. Maar God geeft gaven aan mensen in plaats daarvan omdat Hij van mensen houdt. En iedereen maakt wat hij wil met de gaven die hij van God heeft ontvangen. Sommige gebruiken de gaven die zij van God hebben ontvangen om God te loven, anderen gebruiken hun gaven om God te bespotten. Dit is wat de arrogantie van mensen vandaag rechtvaardigt. Zij gebruiken de intelligentie dat God hen gaf om zich met God te vergelijken. Ze produceren mensen en planten in de laboratoria, ze willen andere planeten bewoonbaar maken, ze maken hoogontwikkelde wapens waarmee wanneer de tijd zal komen, zullen ze tegen God vechten; enz.

Dus zijn er slechts degenen die God vrezen, die voor God en volgens de Gezonde Leer van Jezus Christus leven, en die de gaven dat God hen heeft gegeven gebruiken voor de glorie van Jezus Christus de enige Redder, die gered zullen worden. Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat **de doop met Heilige Geest geen bewijs is dat men gered wordt**.

2.11- Is de doop met de Heilige Geest een bewijs dat men bij God hoort?

NEEN. Niet allen die de schijn wekken dat ze met de Heilige Geest gedoopt worden, zijn zaden van God. Weet heel goed dat, net zoals de ware kinderen van God, zaden van God, de doop in de Heilige Geest van Jezus Christus ontvangen, evenals de valse kinderen van God, deze doop ook kunnen ontvangen, wanneer God deze uitdeelt. Gedoopt zijn met de Heilige Geest, of geloven dat men gedoopt is met de Heilige Geest, maakt iemand nog niet tot een zaad van God. Trap dus niet in de val om allen die kennelijk in de Heilige

Geest gedoopt zijn, ware kinderen van God te noemen. De doop met de Heilige Geest is dus geen bewijs dat men een zaad van God is.

2.12- Is het spreken in tongen een teken van de doop met de Heilige Geest?

Gezien het belang van het spreken in tongen, en het feit dat het een ander wapen is geworden dat de agenten van satan gebruiken om onwetende en onstabiele christenen te kwellen, heb ik het beste gevonden om het apart te behandelen, op een volledige en gedetailleerde manier, door aan alle kwesties te beantwoorden die christenen zich gewoonlijk stellen.

3- Het Spreken in Tongen

Een christen die niet in tongen spreekt, is een geestelijke beperkte christen, het is een christen die niet een ware geestelijke strijd kan leiden. Satan houdt van dergelijke christenen, omdat zij geen groot gevaar voor zijn kamp vertegenwoordigen.

Dit zijn de vragen die christenen zich regelmatig stellen over het spreken in tongen:

- Wat is het spreken in tongen?
- Wat is de gave van allerlei tongen?
- Kan men met de Heilige Geest gedoopt worden zonder in tongen spreken?
- Kan het spreken in tongen onderwezen worden?
- Kan de gesproken tong begrepen worden?
- Moet de gesproken tong begrepen worden?
- Verbetert het spreken in tongen in de loop van de tijd?
- Kan het spreken in tongen van een kind van God stoppen?
- Kan men vrijwillig in tongen spreken?
- Wat is het nut van het spreken in tongen?
- Hoe het spreken in tongen in de Vergadering te oefenen?
- Maakt het spreken in tongen iemand die spreekt een waar kind van God?
- Zijn er valse spreken in tongen?
- Hoe slechte spreken in tongen te herkennen?

3.1- Wat is het spreken in tongen?

Het spreken in tongen is een uitstekend strijdmiddel dat de Here Jezus beschikbaar aan Zijn kinderen heeft gesteld. Het is een zeer nuttige gave voor het geestelijke gevecht, voor de voorbede, voor de persoonlijke opbouw en voor de opbouw van de Gemeente. De belofte van deze kostbare gave werd ons gegeven in Marcus 16:15-18 ¹⁵*En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.* ¹⁶*Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.* ¹⁷*Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, **in nieuwe tongen zullen zij spreken**, ¹⁸*slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."**

Uit deze Bijbeltekst leren we duidelijk dat de Heer, de belofte van de gave van het spreken in tongen heeft gedaan aan allen die in Zijn naam zullen geloven en niet alleen aan sommige mensen. Daaruit, heeft men niet meer nodig zich de vraag te stellen te weten als elk kind van God in tongen moet spreken. Loop niet in de val van valse leraren die onderwijzen dat het spreken in tongen niet voor alle gelovigen is. Zoals zij niet het Woord van God begrijpen, draaien ze de betekenis van 1Korintiërs 12:30 die zegt "*...Spreken soms allen in tongen? ...*" om hun zinsverbijstering te ondersteunen. Weet dat God tot ons over **de gave van allerlei tongen** in 1Korintiërs 12:10 en 12:28 spreekt die anders is dan de gave van het spreken in tongen in Marcus 16:17.

3.2- Wat is de gave van allerlei tongen?

De gave van allerlei tongen is een gave die geeft aan degenen die het ontvangen, de gave om allerlei tongen te spreken. Dit is een van de gaven die de Heer aan een ieder in het bijzonder uitdeelt gelijk Hij wil. Deze gaven verschillen van de gaven die de Heer zonder onderscheid aan al Zijn kinderen schenkt. Trap dus niet meer in de val om de gave van het spreken in tongen te verwarren met de gave van allerlei tongen. Laten we de onderstaande passages eens goed bekijken:

1Korintiërs 12:4-11 *"⁴Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; ⁵en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; ⁶en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. ⁷Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. ⁸Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; ⁹aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; ¹⁰aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, **en aan de ander allerlei tongen**, en aan weer een ander vertolking van tongen. ¹¹Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."*

1Korintiërs 12:27-30 *"²⁷Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. ²⁸En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en **verscheidenheid van tongen**. ²⁹Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? ³⁰Hebben soms allen gaven van genezing? **Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?**"*

Begrijp dan heel goed dat als God ons niet allemaal apostelen heeft gemaakt, als Hij ons niet allemaal profeten of leraars heeft gemaakt, als Hij ons niet allemaal heeft gemaakt mensen die wonderen doen, Hij ons ook niet allemaal mensen heeft gemaakt met verscheidenheid van tongen. Dat moet eindelijk duidelijk zijn voor alle kinderen van God die in de val van duivels zijn gevallen die onderwijzen dat het spreken in tongen niet voor alle kinderen van God is. **Het spreken in tongen is inderdaad voor alle kinderen van God. Het is de verscheidenheid van tongen die slechts aan enkele broeders is voorbehouden.**

3.3- Kan men met de Heilige Geest gedoopt worden zonder in tongen spreken?

Het antwoord is **Nee**. We zagen door Marcus 16:17 te onderzoeken, dat de belofte nieuwe tongen te spreken, is voor **allemaal** degenen die in Jezus Christus geloven, zonder uitzondering. Handelingen 2:4 toont ons dat allen met de Heilige Geest vervuld waren en begon in andere tongen te spreken. Handelingen 10:44-46 bevestigt dit onderricht. Het is vanwege het spreken in tongen dat de besneden gelovigen begrepen dat de Heidenen met de Heilige Geest werden gedoopt. Handelingen 19:6 bevestigt dit ook. Handelingen 8:16-17 bevestigt hetzelfde onderricht. Hoe wisten de broeders dat de Samaritanen niet met de Heilige Geest werden gedoopt? Omdat ze dit teken niet hadden gezien dat bewijst dat men met de Heilige Geest gedoopt wordt, dat wil zeggen het spreken in tongen. Toen Petrus en Johannes de Samaritanen de handen oplegden, ontvingen zij de Heilige Geest. En hoe wisten de broeders dat de Samaritanen uiteindelijk gedoopt waren in de Heilige Geest? Omdat zij het teken zagen. **Het spreken in tongen is dus het zichtbare teken dat men in de Heilige Geest gedoopt wordt.**

3.4- Kan het spreken in tongen onderwezen worden?

Helemaal niet! Loop niet in deze val! Spreken in tongen kan niet worden onderwezen of geleerd. We ontvangen het rechtstreeks van de Heer. Ik waarschuw tegen u tegen hekserij praktijken. In vele satanische pinkster en charismatische sekten initiëren herders die duivels zijn mensen naar hekserij. Ze distribueren onbepaald wat ze de doop met de "*heilige geest*" noemen, en ze leren mensen in tongen te spreken. Sommige vragen naar mensen, om hun mond te openen en hallelujah hallelujah hallelujah vele malen te herhalen, zonder te stoppen, en dat wordt uiteindelijk hun spreken in tongen. Anderen bevelen mensen hun mond te openen en AAA BBB CCC, enz. te zeggen en het ritme te versnellen, of ABC meerdere malen uit te spreken, en vervolgens CBA meerdere keren uit te spreken door het ritme te versnellen, en dit alles wordt uiteindelijk wat ze "*het spreken in tongen*" noemen. **Weet dat deze praktijk een initiatie tot hekserij is.** Deze praktijken van hekserij zijn door satan geïnspireerd.

Vele malen vroegen de broeders me de vraag om te weten waarom in sommige groepen alle mensen dezelfde tong spreken. Het antwoord is eenvoudig. Als ze allemaal tot dezelfde hekserij ingevoerd werd, is het geen wonder dat ze alle het op dezelfde manier oefenen.

U allemaal kinderen van God, onderzoek nu op welke manier u uw spreken in tongen hebben gekregen. Als u slachtoffers van één van deze afschuwelijke praktijken werd, weet dat u tot hekserij werd geïnitieerd. Het is niet de Heilige Geest die u hebt gekregen, het zijn de kwade geesten. De tong die u spreekt komt niet van God. U moet u bekeren en de Heer vragen om u van deze onreine geesten die u gebruiken te bevrijden. Dan, bid en vraag de Heer u met Zijn Heilige Geest te dopen en u de tong die van Hem komt te geven.

3.5- Kan de gesproken tong begrepen worden?

Het antwoord is **Ja**. De Heer, wanneer Hij het wil, kan mensen in staat stellen te horen, wat we in tongen zeggen. Dat is wat we in Handelingen 2:1-11 lezen *"¹En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. ²En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; ³en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; ⁴en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. ⁵Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; ⁶en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. ⁷En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? ⁸En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? ..."*

Het is hier dat de Heer voor het eerst deze belofte over het spreken in tongen heeft vervuld. De broeders hadden, nadat zij in de Heilige Geest gedoopt waren, allemaal in tongen gesproken, **zoals de Geest het hun gaf uit te spreken**. Om Zijn heerlijkheid te doen schijnen in het midden van de menigte die in Jeruzalem was, had de Heer toegestaan dat duizenden mensen die daar op dat moment waren de tongen te horen die door de discipelen werden gesproken. En dit heeft voor resultaat gehad de bekering van bijna 3000 zielen op die dag. Dat betekent niet dat elke keer dat we in tongen spreken, moeten de mensen automatisch horen.

3.6- Moet de gesproken tong begrepen worden?

Het antwoord is **Nee**. Wanneer we in tongen spreken, begrijpen we niet wat we zeggen, en niemand begrijpt wat we zeggen, tenzij de Heer het toelaat, zoals in het geval van Handelingen 2:1-11 hierboven geciteerd. 1Korintiërs 14:2 zegt tot ons: *"Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen."* Dit is ook de reden waarom de Heer ons vraagt te bidden om de gave van de interpretatie te hebben. 1Korintiërs 14:13 zegt: *"Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen."*

3.7- Verbetert het spreken in tongen in de loop van de tijd?

Veel broeders stellen elke keer de vraag te weten of het spreken in tongen ontwikkelt. Met andere woorden, wanneer we in tongen spreken, is het dezelfde woorden die we elke keer moeten zeggen of onze spreken in tongen "verbetert" zich in de tijd?

Het spreken in tongen is echt de toespraak in andere tongen zoals u het begrijpt. 1Korintiërs 14:10 zegt: *"Er zijn wie weet hoe vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank."* De tongen die we spreken, zelfs als we ze niet horen, zijn begrijpelijke talen, dat wil zeggen, tongen die we kunnen horen. Dus als ze echte tongen zijn, hoe meer we ze gebruiken, hoe beter we ze "beheersen". 1Korintiërs 14:18 zegt: ***"Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek."***

3.8- Kan het spreken in tongen van een kind van God stoppen?

Nee. De Bijbel leert ons dat God zich niet bekeert van Zijn gaven. Als het God is die u de gave van het spreken in tongen gaf, zal Hij het niet terugtrekken.

3.9- Kan men vrijwillig in tongen spreken?

Velen zijn degenen die zich vanwege valse leerstellingen afvragen of iemand vrijwillig in tongen kan spreken, of dat het alleen door de Geest wordt ingegeven dat iemand moet spreken. Weet dat als het spreken in tongen een gave is die God ons gaf, kunnen wij het gebruiken wanneer wij willen.

3.10- Wat is het nut van het spreken in tongen?

3.10.1- Gave van voorbede

Het spreken in tongen is een prachtig gave van voorbede dat God ons heeft gegeven. In 1Thessalonicenzen 5:17, vraagt de Bijbel ons zonder ophouden te bidden. Hoe kan iemand zonder ophouden bidden, als hij of ze alleen met zijn verstand kan bidden?

Efeziërs 6:18 zegt: *"En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen."* Hoe kan een christen dit onderricht in praktijk brengen als hij niet in tongen spreekt? Welke soort van voorbede kan een kind van God doen als hij niet in tongen kan bidden?

Laten we 1Korintiërs 14:14-15 lezen: *"¹⁴Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. ¹⁵Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand."* God Zelf vraagt ons **in tongen te bidden**, en zelfs **in tongen te zingen**. Hoe kan Hij ons vragen, om deze dingen te doen als we niet in tongen moeten spreken? Begrijp nog een keer, **dat elk echt kind van God in tongen moet spreken**.

3.10.2- Gave van persoonlijke stichting

1Korinthiërs 14:4 zegt tot ons: *"Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, ..."* Dat betekent dat het spreken in tongen een uitstekend gave van persoonlijke stichting is, die ons door God werd gegeven. Hoe kunt u een zo belangrijke gave voor uw eigen stichting verachten?

3.10.3- Gave van stichting voor de Gemeente

Het spreken in tongen is ook een gave van stichting voor de Gemeente. Elke keer dat de tong wordt geïnterpreteerd, ontvangt de hele Gemeente stichting. 1Korintiërs 14:4-5 *"⁴... Maar wie profeteert, sticht de Gemeente. ⁵...Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de Gemeente stichting ontvangt."*

Het is niet voor niets dat de apostelen er steeds op toezagen dat al Gods kinderen met de Heilige Geest werden gedoopt. Handelingen 8:14-17 *"¹⁴Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, ¹⁵die, daar aangekomen, voor*

hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. ¹⁶Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. ¹⁷Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest."

In Handelingen 19:1-6, ontmoet Paulus een groep van christenen. De eerste vraag die Hij hen vraagt, is te weten als ze reeds met de Heilige Geest gedoopt worden. Waarom maakt Paulus het een prioriteit? Omdat hij weet dat een waar kind van God zonder deze prachtige gave Gods niet kan functioneren.

3.11- Hoe het spreken in tongen in de Vergadering te oefenen?

1Korintiërs 14:23 *"Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij wartaal spreekt?"*

Wanneer u vandaag de vergaderingen bezoekt, hoort u iemand zeggen voor de mensen met de microfoon in zijn hand: "Nu, allemaal opstaan. Laten we allemaal samen in tongen bidden." En zodra het signaal wordt gegeven, zie u ze bewegende in de vergadering, waarbij iedereen in tongen schreeuwt en waarbij de leider op zijn niveau in tongen aan de microfoon schreeuwt; en u hebt de indruk in een centraal markt te zijn. Wat een waanzin! En als we ze als gekken noemen, zullen sommige zoals gewoonlijk zeggen, dat we hen hebben beledigd. Toch noemden we ze gewoon bij hun naam, gekken.

Wat zegt de Bijbel? 1Korintiërs 14:26-27 ²⁶*Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. ²⁷Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven."*

Christenen zijn zo verblind vandaag. Ze doen alleen het tegenovergestelde van wat God heeft gevraagd. Omdat ze zichzelf de Bijbel niet meer controleren, volgen ze met hun gesloten ogen, de blinden die hen leiden. Daarom zijn ze allemaal in het gat vandaag. Mijn wens is dat u na deze onderrichten uit het gat kwam waar u al in zitten. De Heer komt spoedig terug, en satan heeft u allen al gerekruteerd in de strik van de valse leer. ***Geliefden: Kom naar de Gezonde Leer terug!***

De weinige keren dat u tegelijkertijd in tongen moet spreken zijn ofwel wanneer u zich in een moment van geestelijke strijd bevindt of wanneer u bidt om de doop met de Heilige Geest. Als er bijvoorbeeld nieuwe broeders zijn, die de Heer aanvaard hebben en die zojuist in het water gedoopt zijn, moet u met hen voor de doop met de Heilige Geest bidden. Bij zulke gelegenheden kunnen jullie allemaal zichzelf bemerken tegelijkertijd in tongen te spreken. Maar alles moet door de inspiratie van de Heilige Geest geleid worden en niet door het verzoek van een mens. ***In een cultus van ware kinderen van God, moeten twee of meer broeders niet op hetzelfde moment in tongen spreken.***

3.12- Maakt het spreken in tongen iemand die spreekt een waar kind van God?

Het antwoord is NEE. Iemand is geen echt kind van God alleen omdat hij in tongen spreekt, en niemand wordt een echt kind van God omdat hij in tongen spreekt. Weet zeer goed dat de kinderen van God in tongen spreken, en dat de kinderen van satan ook in tongen spreken. Spreken in tongen mag daarom nooit gebruikt worden als een element van onderscheidingsvermogen om te trachten de ware kinderen van God te herkennen.

3.13- Zijn er valse spreken in tongen?

Geliefden, ik wil u erop wijzen dat er valse spreken in tongen zijn, dat wil zeggen, spreken in tongen die van satan afkomstig zijn. Zoals ik eerder heb uitgelegd, is het spreken in tongen geen teken dat men gered is, of dat men een kind van God is. Agenten van satan spreken in tongen, en zij spreken soms zelfs meer dan ware kinderen van God. Kinderen van God moeten bidden om in staat te zijn deze spreken in tongen van satan te onderscheiden.

3.14- Hoe slechte spreken in tongen te herkennen?

Als u de instructies van de Heer strikt volgt, dan zult u de tongen van satan herkennen. U begrijpt nu waarom de Heer op orde in Zijn huis aandringt. 1Korintiërs 14:26-33 zegt: *"²⁶Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, ... ²⁷Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. ²⁸Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken... ³⁰Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. ³¹Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen... ³³want God is geen God van wanorde, maar van vrede."*

De modellen van vergaderingen en cultus die jullie tegenwoordig hebben, zijn modellen waarop satan heerst. Hij is er 100% trots op. In de wanorde en de ondiscipline heerst satan. Als de Heer ons de genade verleent de werken van satan in de Gemeenten te studeren, zullen we naar dit onderwerp terugkeren, en we zullen erover in detail spreken.

In het kort, weet dat de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen niet gescheiden kunnen worden. Ik zou dit Onderricht niet willen beëindigen zonder u enkele elementen van onderscheidingsvermogen mee te geven.

4- Elementen van Onderscheidingsvermogen

4.1- Zogenaamde christenen die met de Heilige Geest niet gedoopt zijn

Weet dat de doop met de Heilige Geest niemand de titel van waar kind van God verleent. Iemand die zogenaamd met de Heilige Geest gedoopt is, is niet noodzakelijk een echt kind van God, terwijl een christen die niet met de Heilige Geest gedoopt is, ondanks het feit dat hij het onderricht over de doop met de Heilige Geest kent, en ondanks het feit dat de dienaren van God al herhaaldelijk voor hem hebben gebeden, een teken is dat dit vermeende kind van God geen echt kind van God zou zijn.

4.2- Zogenaamde christenen die niet in tongen spreken

Weet dat het spreken in tongen niets bewijst; veeleer bewijst het "niet spreken in tongen" iets. Dit betekent dat iemand die in tongen spreekt niet noodzakelijk een echt kind van God is, terwijl een christen die niet in tongen spreekt, ondanks het feit dat hij het onderricht over de doop met de Heilige Geest kent, en ondanks het feit dat de dienaren van God al herhaaldelijk voor hem gebeden hebben, niet van God zou zijn.

4.3- Zogenaamde christenen die de doop met de Heilige Geest mijden

Als u zogenaamde christenen ontmoet die niet met de Heilige Geest gedoopt zijn en die gebedssessies voor de doop met de Heilige Geest ontvluchten, weet dan dat ze duivels zijn. Veel van deze bedriegers wekken de indruk de doop met de Heilige Geest te zoeken, maar wanneer we gebedssessies voor de doop met de Heilige Geest organiseren, gebruiken ze bedrog om het gebed te ontwijken en doen alsof ze deze gebedsmomenten hebben gemist door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. U ontmoet er zelfs sommigen die aanwezig zijn tijdens de gebedssessies voor de doop met de Heilige Geest, en die, zodra het gebed opwarmt, wegvluchten. Deze zijn geduchte tovenaars die op een missie onder de Kinderen van God is. Een waar kind van God schuwt de Heilige Geest niet en voelt zich niet op zijn gemak zonder de Heilige Geest en zonder de zalving van de Heilige Geest.

4.4- Zogenaamde christenen die tegen de doop met de Heilige Geest strijden

Soms, als u het gebed voor de doop van de Heilige Geest begint, zijn er mensen die zich ongemakkelijk voelen, en klaar staan om weg te lopen als ze de kans krijgen. Als ze niet weglopen, is het gewoon omdat ze vastzitten. Na de gebedsbijeenkomst zijn zij gewoonlijk boos, en wanhopig proberen zij een of ander onderwerpen van laster of godslastering te vinden, om hun houding te rechtvaardigen.

Er zijn mensen die klagen dat zij aangemoedigd werden hun mond te openen alvorens in tongen te spreken, alsof men gewoonlijk met een gesloten mond spreekt. Deze agenten van satan, wanneer ze geen echte onderwerpen van beschuldiging tegen God en tegen de Kinderen van God vinden, maken zij ze. Het zal de mensen van satan nooit ontbreken aan onderwerpen van beschuldiging tegen ons. Onthoud dat zulke mensen agenten van satan zijn die op missie onder de Kinderen van God zijn.

Er zijn ook sommigen die zeggen dat ze geschokt zijn om de kinderen van God te zien in tongen te vechten. Ze zijn erg geagiteerd, verontrust en wekken de indruk niet te weten dat het spreken in tongen bijbels is. U zult enkele van deze agenten van satan herkennen. Als u tijden van geestelijke gevecht organiseert, kunnen ze gewoon niet uitstaan. De aanwezigheid van het vuur van God tijdens gevechtsgebedssessies destabiliseert hen ernstig. Deze mensen zijn agenten van satan die op een missie onder het volk van God zijn. Deze duivels blijven over het algemeen niet lang in de Gemeente. Ze deserteren al na korte tijd, soms met een paar valse redenen, soms zonder redenen. U moet uit de buurt

blijven van dit soort duivels als u niet koud wilt worden in uw wandel met God. Onthoud dat elk echt kind van God zich op zijn gemak voelt in de aanwezigheid van God.

4.5- Zogenaamde dienaren van God die de doop met de Heilige Geest ontkennen

Als u zogenaamde herders of dienaren van God ontmoet die de doop met de Heilige Geest ontkennen en bestrijden, weet dat ze agenten van satan zijn. En ze zijn hele vele in de Gemeente tegenwoordig. Van dit aantal zijn degenen die zeggen dat de doop met de Heilige Geest slechts voor de eerste discipelen was. Loop dus niet in de val van deze duivels die u vertellen dat we niet de doop met de Heilige Geest nodig hebben.

4.6- Zogenaamde dienaren van God die het spreken in tongen ontkennen

U ontmoet ook andere zogenaamde dienaren van God die u vertellen dat ze met de Heilige Geest gedoopt zijn, maar die het spreken in tongen ontkennen. Weet dat het duivels zijn die uit de wereld der duisternis gekomen zijn om u van Gods weg af te leiden. Ga weg van hen.

4.7- Zogenaamde dienaren van God die niet in tongen spreken

Met deze elementen zult u duivels herkennen: Als u herders of andere zogenaamde dienaren van God ontmoeten, die niet in tongen spreken, **en** die tegen de doop met de Heilige Geest zijn, weet dat ze duivels zijn. Ik legde de nadruk op het woord "**en**", omdat we herders kunnen ontmoeten, die niet in tongen spreken, alleen maar omdat ze niet eens weten dat er een spreken in tongen bestaat. Zoals vandaag, in blindheid en misleidende kan iedereen een herder worden, vindt u zelfs heidenen die al herders benoemd worden. In dit geval mogen zij geen duivels zijn, maar gewoon heidenen die Jezus Christus zouden moeten aanvaarden en die hun waterdoop opnieuw zouden moeten nemen en dan afstand van deze valse titel te doen, die hen werd gegeven.

Maar als u in plaats daarvan zogenaamde dienaren Gods ontmoeten, die niet in tongen spreken, en die het bestaan van het spreken in tongen weten, **en** die tegen het spreken in tongen zijn, weet dat ze duivels zijn. In het algemeen, zeggen deze duivels, om kinderen van God te verleiden, dat op de dag van Pinksteren, toen de discipelen van Jezus Christus in tongen hebben gesproken, de mensen om hen heen hen hadden gehoord; om zo te zeggen dat wanneer men in tongen spreekt, moeten de tongen automatisch gehoord worden, dat wil zeggen begrepen moeten worden, door de mensen die rond staan. Dit is een ware satanische redenering, een demonische verleiding om kinderen van God te ontmoedigen zodat zij geen gebruik van deze gave van het gevecht maken die de Heer hen gaf. Deze duivels weten niet dat het niet alleen in Handelingen 2 is dat broeders in tongen hebben gesproken. In Handelingen 10:44-46 spraken broeders in tongen. In Handelingen 19:6 spraken broeders ook in tongen. Hadden de mensen die rondom hen waren, hen horen? Geliefden, vlucht de verleiders!

5- Conclusie

Geliefden, als ik u al eerder zei, u kunt God niet dienen zonder met de kracht van de Heilige Geest gekleed zijn. Ik wil uw geest in relatie tot geestelijk gevecht wekken. ***Of u nu een van degenen bent die vechten of een van degenen die slapen, weet dat satan actief tegen u vecht.*** Dus, u moet eindelijk uit uw slaap wakker worden om eindelijk te beginnen vechten. Als u in tongen bidt, verzendt u grote pijlen in het kamp van de vijand. ***Dus onthoudt u zich niet van het bidden in tongen.*** Wanneer u één dag doorbrengt zonder in tongen bidden, laat u het veld vrij over aan satan en zijn agenten. ***Hoe meer u in tongen spreekt, hoe sterker u geestelijk bent, en hoe meer u de overwinning voor het volk van God wint. Wees dus niet verbaast dat de herders die duivels zijn u dit wapen ontnemen door u te vertellen dat het spreken in tongen niet meer bestaat.***

Ik raad de leiders aan ervoor te zorgen om elke dag genoeg tijd te besteden in de voorbede in tongen en ik raad de andere gelovigen aan hetzelfde te doen. Beperkt u niet. Zolang geeft de Heer u de kracht, bid. Ik verkies om u geen minimum van tijd aan te bevelen, aangezien zodra een minimum van tijd wordt geadviseerd, de broeders zich aan dit minimum elke keer beperken, zelfs wanneer zij meer kunnen doen.

Jullie, kinderen Gods die nog steeds uw tijd achter de televisieschermen doorbrengen, converteer deze tijd dat jullie verspillen, tot tijd voor de voorbede, en jullie zullen het resultaat zien. Hallelujah!

***De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!***

Uitnodiging

Beste broeders en zusters,

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

De genade van de Here Jezus zij met u!