



Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΥΓΙΑΙΝΟΎΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

**ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ**

Πηγή & Επικοινωνία:

Δικτυακός Τόπος: <https://www.mcreveil.org>

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mail@mcreveil.org

Ο Ιησούς Χριστός Είναι Ο Αληθινός Θεός Και Η Αιώνια Ζωή

Κι εσύ, Δανιήλ, κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια, και σφράγισε το βιβλίο, μέχρι τον έσχατο καιρό· τότε, πολλοί θα περιτρέχουν, και η γνώση θα πληθυνθεί.

Δανιήλ 12:4

Και είπε: Πήγαινε, Δανιήλ· επειδή, τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα, μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν, και θα λευκανθούν, και θα δοκιμαστούν· και οι ασεβείς θα ασεβούν· και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει· όμως, οι συνετοί θα καταλάβουν.

Δανιήλ 12:9-10

**Πριν αρχίσετε να διαβάζετε αυτή τη διδασκαλία,
Σκεφτείτε για λίγα λεπτά σχετικά με την ακόλουθη ερώτηση:**

Πού θα περάσεις την αιωνιότητα σου;

Στον Παράδεισο;

Ή

Στην Κόλαση;

**Η Κόλαση είναι Πραγματική και είναι Αιώνια.
Σκεφτείτε το!**

Καλή ανάγνωση! Είθε ο Θεός να σας αποκαλυφθεί!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το Βιβλίο είναι δωρεάν και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν πηγή εμπορίου.

Είστε ελεύθεροι να αντιγράψετε αυτό το Βιβλίο για το κηρύγματά σας, ή να το διανείμετε, ή επίσης για τον Ευαγγελισμό σας στα Κοινωνικά Δίκτυα, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό του δεν τροποποιείται ή αλλοιώνεται με οποιονδήποτε τρόπο και ότι ο ιστότοπος mcreveil.org αναφέρεται ως πηγή.

Αλίμονο σε σας, πράκτορες του σατανά, άπληστοι που θα προσπαθήσουν να εμπορευματοποιήσουν αυτές τις διδασκαλίες και μαρτυρίες!

Αλίμονο σε σας, γιοι του σατανά, που σας αρέσει να δημοσιεύετε αυτές τις διδασκαλίες και μαρτυρίες στα Κοινωνικά Δίκτυα αποκρύπτοντας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας www.mcreveil.org, ή παραποιώντας το περιεχόμενό τους!

Να ξέρετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, αλλά σίγουρα δεν θα ξεφύγετε από την κρίση του Θεού.

Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση; Ματθαίος 23:33

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	3
1- Εισαγωγή	5
2- Τώρα είναι η ώρα να ξεφύγετε από την Κόλαση.....	5
3- Πώς να ομολογήσω μαγεία;	6
4- Προσοχή στο ψέμα	6
5- Στάδια εξομολόγησης μαγείας	6
6- Γιατί πρέπει να εξομολογηθούμε αυτόν τον τρόπο;.....	7
7- Προσοχή στην αποπλάνηση.....	8
8- Συμπέρασμα	8
Πρόσκληση.....	10

ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

1- Εισαγωγή

Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στο 1 Ιωάννη 5:19, «...και ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην εξουσία του πονηρού». Ο σατανάς έχει καταφέρει να μολύνει όλο τον κόσμο με μαγεία, σε σημείο που γίνεται δύσκολο να βρεις ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τη μαγεία. Όχι μόνο η πλειονότητα αυτών που κατοικούν τη γη είναι άνθρωποι που ήρθαν στον κόσμο με τα μαγεία τους, αλλά ακόμη και μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν χωρίς μαγεία, πολλοί μύηθηκαν σε αυτήν.

Όταν βρίσκεστε στη μαγεία, ή οποιαδήποτε από τις διάφορες σατανικές αιρέσεις που κατακλύζουν τον κόσμο αυτές τις μέρες, είστε στο πλευρό του σατανά. Κάποιοι έχουν μπει στο στρατόπεδο του σατανά άθελά τους και εν αγνοία τους, είτε από άγνοια είτε από αμέλεια. Άλλοι, αντίθετα, έχουν μπει σε αυτό οικειοθελώς και συνειδητά, λόγω απληστίας, ή αναζήτησης δόξας, ή αναζήτησης της εύκολης ζωής, ή ματαιοδοξίας, ή υπερηφάνειας της ζωής κ.λπ.

Αλλά ανεξάρτητα από το πώς καταλήξατε στο στρατόπεδο του σατανά ή για ποιον λόγο καταλήξατε εκεί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δυστυχώς. Είστε υπό τον έλεγχο του σατανά και υπηρετείτε τον σατανά. Αν τύχει να πεθάνεις, είναι στην Κόλαση που θα βρεθείς, για να περάσεις την αιωνιότητα σου εκεί. Έχοντας επίγνωση του κινδύνου που περιμένει όλους όσους βρίσκονται στο στρατόπεδο του σατανά, βρήκα καλύτερα να θέσω αυτή τη διδασκαλία στη διάθεσή σας. Αυτό το μήνυμα λοιπόν απευθύνεται σε όποιον βρίσκεται ακόμα στο στρατόπεδο του σατανά.

2- Τώρα είναι η ώρα να ξεφύγετε από την Κόλαση

Αγαπητέ φίλε, εσύ που είσαι ακόμα στο στρατόπεδο του σατανά, είτε είσαι σατανιστής είτε απλός μάγος, είτε είσαι πράκτορας του υποθαλάσσιου κόσμου είτε πράκτορας οποιουδήποτε άλλου βασιλείου του σατανά, όποια και αν είναι η βαθμίδα σου ή η θέση που κατέχεις στο στρατόπεδο του σατανά, το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε σένα.

Ο σατανάς και όλοι όσοι τον υπηρετούν θα καταλήξουν στην Κόλαση. Ότι είσαι ένας μάγος, δηλαδή ένας χαμηλού επιπέδου σατανάς πράκτορας που υπηρετεί τον διάβολο χωρίς να τον δει, και δουλεύει μόνο με κακά πνεύματα, ή ότι είσαι ένας σατανιστής, δηλαδή ένας υψηλόβαθμος πράκτορας του σατανά που παρακολουθεί συνεδριάσεις και συναντήσεις με τον σατανά, είναι κόλαση για την αιωνιότητα που σε περιμένει αν παραμείνεις σε αυτό το στρατόπεδο.

Να ξέρετε ότι μπορείτε να αφήσετε το στρατόπεδο του σατανά, αν θέλετε, και να ενταχθούν στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού, να απελευθερωθεί από όλη τη δύναμη του σατανά, και να σωθεί για την αιωνιότητα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ομολογήσει ειλικρινά όλες τις πρακτικές σας μαγεία και όλα τα έργα σας του σκότους, με τη σταθερή δέσμευση να την αποκηρύξει οριστικά. Αυτή η διδασκαλία σας εξηγεί τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να ομολογήσετε τα έργα της μαγείας σας και να φύγετε οριστικά από το στρατόπεδο του σατανά.

3- Πώς να ομολογήσω μαγεία;

Εσείς που είστε ακόμα στη μαγεία, γνωρίζετε ότι μπορείτε να ελπίζετε να συγχωρεθεί από τον Θεό και να απελευθερωθούν πνευματικά μόνο αν κάνετε μια **ειλικρινή και πλήρη** μετάνοια. Αν κάνετε μια Προσποιούνται της μετάνοια, ή αν ομολογήσεις μερικά από τα έργα σας με την απόκρυψη άλλων, ή αν ομολογήσει τις πράξεις σας σε μια θολή και πέπλο τρόπο, δηλαδή με πονηριά, χάνετε το χρόνο σας. Αν προσποιείσαι ότι ομολογείς τις πράξεις σου μαγείας, αλλά επιλέγεις να κρύψεις κάποιες λεπτομέρειες, δεν θα πάρεις συγχώρεση, γιατί ο Θεός ξέρει ότι λες ψέματα, και η πνευματική απελευθέρωση σου δεν θα είναι **ποτέ** δυνατή.

Οι συμφωνίες που γίνονται με τον σατανά δεν σπάνε **ποτέ** μέχρι να ομολογήσουν απόλυτα και ειλικρινά. Ο σατανάς το γνωρίζει πολύ καλά. Αυτός είναι ο λόγος που καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κρατήσει τους μάγους στο ψέμα κάθε φορά που θέλουν να ομολογήσουν τα έργα τους. Ο σατανάς ξέρει ότι αν κάνεις πραγματική μετάνοια, θα συγχωρεθείς. Ξέρει επίσης ότι ένα μόνο σπυρί ψεύδους θα ακυρώσει όλη την ομολογία σου. Οπότε εξαρτάται από σένα να ξέρεις τι θέλεις.

Θυμηθείτε πολύ καλά ότι όλες οι πρακτικές και τα έργα της μαγείας πρέπει να καταγγελθεί για να υπάρξει πνευματική απελευθέρωση. Το αντίθετο δεν είναι δυνατό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί από εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ομολογήσει μαγεία είναι ακόμα κολλημένοι στη μαγεία τους. Παρά την πνευματική απελευθέρωση που πιστεύουν ότι έχουν λάβει, είναι ακόμα στο στρατόπεδο του σατανά. Οπότε να ξέρεις ότι κερδίζεις ενώ είσαι ειλικρινής, και ότι είσαι ο μόνος χαμένος αν επιλέξεις να πεις ψέματα. Διακυβεύεται η σωτηρία σας. Όσο παραμένεις στο στρατόπεδο του σατανά, είναι η κόλαση που σε περιμένει.

4- Προσοχή στο ψέμα

Αρκετοί πράκτορες του σατανά που έχουν ορκιστεί να παραμείνουν πιστοί στον κύριό τους σατανά, αρνούνται να εξομολογηθούν τα έργα μαγείας τους, ακόμα και όταν ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία με την τοποθέτηση γυμνά τα έργα τους. Ανίκανοι να αρνηθούν τη μαγεία τους όταν ο Κύριος τους έχει εκθέσει, αυτοί οι πράκτορες της κόλασης εμπλέκονται σε παραπλανητική. Ενώ μερικοί ισχυρίζονται ότι είναι σε **«ασυνείδητη μαγεία»**, άλλοι λένε ότι είναι θύματα **«εφιάλτες»**.

Οι όροι **«ασυνείδητη μαγεία»** και **«εφιάλτες»** έχουν γίνει όργανα ψέματος στο στόμα τους. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι όταν καταλήξουν στην Κόλαση, ο κύριος σατανάς τους δεν θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Αντιθέτως, θα είναι και ο πρώτος που θα τους βασανίσει. **Εσείς όλοι οι πράκτορες του σατανά που κάθε φορά ισχυρίζονται ότι είναι σε ασυνείδητη μαγεία ή θύματα εφιάλτες, γνωρίζουν ότι στη φωτιά της Κόλασης ασυνείδητη μαγεία σας θα γίνει συνειδητή, και εφιάλτες σας θα γίνει πραγματικότητα.** Σας προειδοποίησαν!

5- Στάδια εξομολόγησης μαγείας

Εδώ είναι τα διαφορετικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εξομολογηθείτε όλα τα έργα μαγείας, έτσι ώστε να ελπίζετε να συγχωρεθείτε ή/και να απελευθερωθείτε πνευματικά.

1- Εξηγήστε πότε και πώς μυήθηκες στη μαγεία.

Υπάρχουν μάγοι που λένε ότι δεν ξέρουν πότε και πώς μυήθηκαν στη μαγεία. Ορισμένοι μάλιστα λένε ότι απ' όσο γνωρίζουν δεν έχουν μυηθεί ποτέ. Αυτή είναι συχνά η περίπτωση εκείνων που γεννήθηκαν με τη μαγεία τους. Ως εκ τούτου, αν είστε εξάσκηση μαγεία, αλλά δεν μπορείτε να εξηγήσετε πότε και πώς είχατε μυήθηκαν, είναι ότι είστε ένας από εκείνους που γεννήθηκαν με μαγεία. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς δηλώστε στην ομολογία σας ότι γεννηθήκατε με τη μαγεία σας.

2- Πες πόσο καιρό είσαι σε δράση.

3- Ομολογεί κάθε πράξη της μαγείας.

4- Παραθέτει τα ονόματα όλων εκείνων που έχουν πέσει θύματα της μαγείας σας.

5- Πείτε τι κάνατε να κάθε ένα από αυτά, **στις λεπτομέρειες**.

6- Παραθέτει τα ονόματα όλων των ανθρώπων που εργάζονται μαζί σου, χωρίς να αφήσει ένα μόνο ένα.

7- Δώστε τα ονόματα όλων εκείνων εσείς έχετε επιτύχει να μύηση, παιδιά και ενήλικες.

8- Δώστε τα ονόματα όλων όσων εσείς προσπαθήσατε να μύηση χωρίς επιτυχία, παιδιά και ενήλικες, και διευκρινίστε γιατί η μύηση δεν κατάφερε.

9- Δώστε τα ονόματα κάθε ατόμου στο οποίο έχετε κάνει ξόρκια. Εξηγήστε τους διαφορετικούς τύπους ξόρκια που έχετε κάνει ενάντια σε κάθε άτομο που αναφέρεται.

10- Αν είστε πράκτορας του σατανά σε αποστολή σε μια εκκλησία, το όνομα όλες τις άλλες μάγισσες που γνωρίζετε σε αυτή την εκκλησία, ακόμη και αν δεν εργάζονται στην ίδια ομάδα.

11- Αν είστε ένας πράκτορας του σατανά σε αποστολή στην εκκλησία γενικά, θα πρέπει κατ' ανάγκη να αποκαλύψει την αποστολή που έχει ανατεθεί σε εσάς και τους συντρόφους σας, και θα πρέπει να αναφέρω όλους τους συντρόφους σας.

12- Κατάλογος όλων των πράξεων της κακίας που έχετε κάνει.

6- Γιατί πρέπει να εξομολογηθούμε αυτόν τον τρόπο;

Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Θεός δεν θα σας συγχωρήσει ποτέ όσο οι άνθρωποι που κρατάτε αιχμάλωτοι από τη μαγεία σας εξακολουθούν να συνδέονται. Με την παράθεση κάθε ονόματος των ανθρώπων εναντίον των οποίων έχετε κάνει το ξόρκι, και δίνοντας τις λεπτομέρειες του τι έχετε κάνει εναντίον αυτών των ανθρώπων, θα ανοίξει το δρόμο για την πνευματική απελευθέρωση τους, και ως εκ τούτου για τη δική σας πνευματική απελευθέρωση.

Ο Θεός δεν θα σας πνευματική απελευθέρωση όταν ξέρει ότι είστε σκόπιμα κρατώντας άλλους ανθρώπους αιχμάλωτους. Αυτό δεν είναι δυνατόν.

Μετά από μια πραγματική εξομολόγηση, θα έχεις την ευκαιρία να ζητήσεις συγχώρεση σε όλα τα θύματά σου που είναι ακόμα ζωντανά. Εάν επιλέξετε οικειοθελώς να κρύψετε μερικές από τις πράξεις και τα έργα μαγείας σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η πνευματική απελευθέρωση σας δεν θα γίνει, και ότι **ποτέ** δεν θα πάρετε συγχώρεση. Και αν ξεχάσετε κάποια λεπτομέρειες, ενώ είστε ειλικρινείς στην καρδιά σας, ο Κύριος θα σας θυμίσει τα ξεχασμένα λεπτομέρειες. Κάθε ψέμα που μείγμα με την εξομολόγηση θα ακυρώσει ολόκληρη την εξομολόγηση.

Όλοι όσοι πίστευαν ότι είχαν ήδη ομολογήσει τη μαγεία τους, αλλά οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις ίδιες πρακτικές, πρέπει να καταλάβουν ότι η ομολογία τους δεν ήταν καλά κάνει. Πρέπει να γίνει και πάλι.

Αν τα έργα σας της μαγείας είναι καλά ορατά, και όμως δεν πιστεύετε είναι ένας μάγος και δεν ξέρω τι να ομολογήσω, είναι ότι είστε ένας δαίμονας. Αυτός που φέρει τους καρπούς του σατανά, αλλά που δεν μπορεί να τους ομολογήσει, για να συγχωρεθεί και να απελευθερωθούν πνευματικά, είναι ένας δαίμονας, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν θα σωθεί. Επειδή είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να σωθεί χωρίς μετάνοια και χωρίς πνευματική απελευθέρωση. Αυτό είναι αδύνατον.

Αν τότε είστε ένας πράκτορας του σατανά, και πιστεύετε είναι από εκείνους που μπορούν να σωθούν, γνωρίζουν ότι αυτό θα είναι **απολύτως** μέσω της ομολογίας όλων των έργων σας και την παραίτηση όλων των καρπών του σατανά. Πριν επιλέξετε να είναι πεισματάρης στο ψέμα με το να προσποιείται ότι δεν ξέρουν τι να ομολογήσω, να έχετε κατά νου ότι είναι κόλαση σας περιμένει. Σταμάτα να εξαπατάς τον εαυτό σου!

7- Προσοχή στην αποπλάνηση

Όταν ο Κύριος σας ζητά να ομολογήσει μαγεία, δεν πηγαίνουν σε απόσπαση της προσοχής για να ομολογήσει κλοπή, ψέματα, ακολασίας, ανηθικότητα, και άλλες αμαρτίες. **Εξομολογήστε μόνο τη μαγεία.** Αν έχετε άλλες αμαρτίες να ομολογήσει, θα το πράξουν χωριστά και όχι με τη μίξη τους με μαγεία. Και αν ελπίζετε να λάβετε οποιαδήποτε συγχώρεση μετά την ομολογία σας, μην προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας, απλά να αναγνωρίσει τα έργα σας και τις πρακτικές σας και να ομολογήσει τους.

8- Συμπέρασμα

Ο σατανάς περνάει το χρόνο εκφοβίζοντας και απειλώντας τους πράκτορες του, λέγοντάς τους ότι αν ομολογήσουν τα έργα τους θα πεθάνουν. **Μην αφήσετε τον σατανά να σας τρομάξει. Όταν δέξεστε τον Ιησού Χριστό, η ζωή ή ο θάνατός σας εξαρτάται τώρα από Αυτόν.** Εξομολογηθείτε όλα τα έργα σας με ειλικρίνεια, και ο Κύριος Ιησούς θα σας προστατεύσει από κάθε εκδίκηση από τον σατανά. Εξομολογηθείτε όλα τα έργα σας με ειλικρίνεια, και ο Κύριος Ιησούς θα μπορέσει να σας προστατεύσει από κάθε εκδίκηση από τον σατανά. Αλλά ακόμα

κι αν επέλεγε να σε αφήσει να πεθάνεις, θα σωθείτε για την αιωνιότητα. Ματθαίος 16:26 λέει, «Επειδή, τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδήσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του; Ή, τι θα δώσει ο άνθρωπος σε ανταλλαγή τής ψυχής του;» Και το Φιλιππησίους 1:21 προσθέτει: «επειδή, σε μένα το να ζω είναι ο Χριστός, και το να πεθάνω είναι κέρδος.»

Είθε οι ευλογίες του Θεού να χυθούν σε πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσία!

Πρόσκληση

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Αν έχετε ξεφύγει από τις ψεύτικες εκκλησίες και θέλετε να μάθετε τι πρέπει να κάνετε, εδώ είναι οι δύο λύσεις που σας προσφέρονται:

1- Δείτε αν γύρω σας υπάρχουν άλλα Παιδιά του Θεού που φοβούνται τον Θεό και επιθυμούν να ζουν σύμφωνα με την Υγιή Διδαχή. Αν βρείτε κάποιο, μη διστάσετε να γίνετε μέλος τους.

2- Αν δεν βρείτε κανένα και θέλετε να έρθετε μαζί μας, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εσάς. Το μόνο πράγμα που θα σας ζητήσουμε να κάνετε είναι να διαβάσετε πρώτα όλες τις Διδασκαλίες που μας έχει δώσει ο Κύριος και τις οποίες να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.mcreveil.org, για να σας διαβεβαιώσουμε ότι είναι σύμφωνες με την Αγία Γραφή. Αν τα βρίσκετε βιβλικά και είστε πρόθυμοι να υποταχθείτε στον Ιησού Χριστό και να ζήσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λόγου Του, θα σας καλωσορίσουμε.

Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας.